

AI XIN THÌ NHẬN ĐƯỢC, AI TÌM THÌ THẤY



... Tháng 3 năm 1997, tờ Newsweek làm một cuộc thăm dò dân chúng Hoa Kỳ về lòng tin nơi THIÊN CHÚA qua việc cầu nguyện. 54% người trưởng thành trả lời họ cầu nguyện hàng ngày, trong số này có 29% cầu nguyện nhiều lần trong ngày. 87% nói là họ tin THIÊN CHÚA nhận lời họ cầu xin, ít ra là trong một số trường hợp. 86% nói họ chấp nhận việc THIÊN CHÚA không đáp lại lời họ cầu xin. Chỉ có 15% nói họ đánh mất đức tin vì THIÊN CHÚA đã không thi ân giáng phúc cho họ theo lời họ kêu cầu.

Thường thường người ta cầu xin THIÊN CHÚA cho có sức khỏe, được an vui hạnh phúc, được thành công trong nghề nghiệp và cầu cho người khác. Nơi nhà thờ Công Giáo "Đức Bà Phù Hộ các giáo hữu" ở thành phố Newton thuộc bang Massachusetts, Cha Sở có thói quen đọc lên các lời khẩn xin của các tín hữu, chẳng hạn như: xin cho tai qua nạn khỏi, xin cho con cái thoát cảnh nghiện

ngập ma túy, xin cho chồng trở lại gia đình và xin cho tìm được công ăn việc làm v.v.

Ông Gary Habermas là mục sư tuyên úy phân khoa thần học thuộc đại học Liberty ở thành phố Lynchburg, bang Virginia. Mục sư nổi tiếng là người có đời sống cầu nguyện.. Mục sư thường mang theo mình danh sách 100 người mục sư thường xuyên cầu nguyện cho họ. Trong số 100 người này, có những người mục sư Gary không biết họ là ai. Mục sư cầu nguyện cho công ăn việc làm của họ, cho sức khỏe của họ, cho con cái họ và kết thúc bằng lời cầu nguyện do chính mục sư đặt ra. Ngày bà ngoại của mục sư - 87 tuổi - lâm trọng bệnh, mục sư Gary ngồi bên giường Ngoại và sốt sắng cầu nguyện cho Ngoại, van xin THIÊN CHÚA cứu Ngoại thoát chết. Và bà Ngoại của mục sư thoát chết thật!

Tháng 5 năm 1995, hiền thê của mục sư Gary Habermas - mới 23 tuổi xuân - bị ung thư dạ dày. Dĩ nhiên là hơn bao giờ hết, mục sư tha thiết cầu xin Chúa cho vợ khỏi bệnh. Thế nhưng mục sư Gary thêm vào lời cầu nguyện:

- Nếu đó không phải là thánh ý Chúa thì xin Chúa cứ định liệu tùy theo thánh ý Ngài, để thánh ý Chúa được thể hiện.

Tuy nhiên, mục sư lại thêm:

- Nhưng Chúa biết rõ là con tha thiết xin Chúa cho nàng được khỏi bệnh!

Lần cầu nguyện này, mục sư Gary hoàn toàn thất bại. Vợ của mục sư qua đời. Nhưng trước khi chết, nàng cầm tay chồng và nói:

- THIÊN CHÚA đã nói với em. Ngài nói vồn vện: Cha yêu con!

Mục sư Gary Habermas cảm thấy ruột gan tan nát. Mục sư tiếp nhận cùng một lúc hai tâm tình: vừa đau buồn mất vợ vừa hết lòng tri ân THIÊN CHÚA. Mục sư giải thích:

- Suốt đời nàng, vợ tôi thường nghi ngờ không biết THIÊN CHÚA có yêu thương mình không. Giờ đây nàng nắm chắc tình Chúa thương nàng giống y như tình tôi dành cho nàng, và còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần tình tôi dành cho nàng nữa! Giờ đây tôi cũng nắm chắc bằng chứng là Chúa đã đáp lời tôi tha thiết van xin Ngài. Trước đây tôi chỉ hiểu như thế, nhưng bây giờ thì tôi đã kinh nghiệm thật sự như vậy, qua cái chết của vợ tôi.

... Vào một đêm khuya, trời tối đen, nơi thành phố New York, một phụ nữ trẻ tuổi tên Samantha đang trên đường về nhà. Cô chọn con đường tắt để về nhà cho nhanh. Nhưng con đường này lại tối om. Đang đi, bỗng cô nghe một tiếng động, rồi một bóng người đàn ông xuất hiện, đi bên cạnh cô. Ông ta chụp lấy cô và định làm trò quái gỡ ..

Trong khi đó ở nhà, đang ngủ ngon, bà mẹ cô Samantha bỗng giật mình thức giấc. Bà nhớ đến đứa con gái chưa trở về nhà. Bà vội vàng tung chăn ngồi dậy, ra khỏi giường và quỳ gối xuống, tha thiết cầu nguyện. Bà xin THIÊN CHÚA gìn giữ con mình thoát mọi hiểm nguy trong đêm tối. Cầu nguyện xong, bà lại lên giường nằm ngủ.

Ngoài đường, không hiểu sao, người đàn ông đang định gỡ trò hiếp dâm cô Samantha bỗng ngưng lại và bỏ đi.. Khi trở về nhà, cô Samantha hú hồn kể lại câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, bà mẹ cô Samantha dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA, vì cả hai mẹ con đều tin tưởng vững chắc rằng:

- THIÊN CHÚA đã nghe lời cầu nguyện của người mẹ và đã giải thoát đứa con khỏi một tai ương khủng khiếp nhất đối với cuộc đời một người con gái.

... Khi ấy Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ rằng: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; mà người kia từ trong nhà đáp lại: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được!" Thầy nói cho anh em biết: "Dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ đứng lì ra đó .. Thế nên Thầy bảo anh em: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi CHA trên Trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?" (Luca 11,5-13).

("Reader's Digest", July/1997, trang 13-20)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt