

## PHÚC CHO EM VÌ ĐÃ TIN (CHÚA NHẬT IV/C MÙA VỌNG)



**LỜI CHÚA:** Luca 1,39-45. Ngày ấy, Trinh Nữ MARIA chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Trinh Nữ vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Trinh Nữ MARIA, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Đức Chúa Thánh Thần, bà liền kêu lớn tiếng rằng: "Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ và Con lòng Em được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ THIÊN CHÚA đến viếng thăm tôi? Vì này tai Chị vừa nghe lời Em chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng Chị. Phúc cho Em là Người đã tin rằng Lời THIÊN CHÚA phán cùng Em sẽ được thực hiện".

### SUY NIỆM

... Vị tư tế thuộc nhóm Avigia là ông Giacaria được Sứ Thần Chúa đến báo tin lúc ông đang dâng hương lo việc tế tự trước nhan THIÊN CHÚA. Sứ Thần nói: "Bà Isave vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông phải đặt tên cho con là GIOAN". Nhưng ông Giacaria thắc mắc không tin. Ông thưa với Sứ Thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy"? (Luca 1,5-18).

Trong khi đó thì tại tư thất, nơi căn phòng đơn sơ khiêm hạ ở làng quê Nagiarét, sau khi được Thiên Sứ truyền tin Ngôi Hai nhập thể làm người, Trinh Nữ MARIA đáp lời Thiên Sứ rằng: "VÂNG, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền" (Luca 1,26-38).

Lý do nào khiến cho Đức Tin của Trinh Nữ MARIA trỗi vượt thầy tư tế Giacaria? Thưa là lòng trinh khiết và sự khiêm tốn. Đó là hai yếu tố tiên khởi giúp con tim và tinh thần dễ dàng nhận ra Sự Thật và đón nhận Sự Thật. Sự Thật ở đây chính là THIÊN CHÚA và thánh ý của Ngài.

Nhưng Đức Tin của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA không phải không gặp thử thách. Sau khi THƯA VÂNG, Đức MARIA trở thành Hiền Mẫu Đấng Cứu Thế và là Hiền Thê của Đức Chúa Thánh Thần. Nhưng lúc ấy Trinh Nữ MARIA "đã thành hôn với người tên là GIUSE, thuộc dòng dõi vua Đavít" rồi! (Luca 1,27).

Vậy thì giờ đây Trinh Nữ MARIA phải thân thưa và giải thích như thế nào với hiền phu trần thế của mình là GIUSE, bởi vì, Hai Vị "chưa về chung sống" (Matthêu 1,18). Chính lúc này nổi bật Đức Tin tuyệt-đối của Trinh Nữ MARIA. Đức Mẹ hoàn toàn tin tưởng nơi quyền năng vô biên và tình phụ tử bao la của THIÊN CHÚA là CHA. Đức Mẹ phó thác cho Ngài. Nếu THIÊN CHÚA CHA muốn cho Trinh Nữ MARIA trở thành Hiền Mẫu của Con Ngài thì chính THIÊN CHÚA sẽ ra tay can thiệp. Nhưng can thiệp cách nào và lúc nào thì Trinh Nữ MARIA hoàn toàn không biết!!!

Ai có thể đo lường nỗi đau khổ vô biên của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA trong khi chờ đợi THIÊN CHÚA giải quyết vấn đề??? Đức MARIA đau khổ vì nghĩ đến nỗi buồn khôn tả của Thánh Cả GIUSE khi

biết rằng hiền thê mình đã mang thai. Thời gian chờ đợi của cả Hai Vị - Đức Trinh Nữ MARIA và Đấng Công Chính GIUSE - thật không thể nào dò cho thấu! Sau cùng thì chính THIÊN CHÚA can thiệp khi sai Sứ Thần đến báo mộng cho Thánh Cả GIUSE: "Đừng ngại đón MARIA vợ ông về, vì Người Con mà Trinh Nữ cư mang là do quyền năng Đức Chúa Thánh Thần. Trinh Nữ sẽ sinh Con Trai và ông phải đặt tên cho Con Trẻ là GIÊSU" (Matthêu 1,20).

Đức Tin vô-điều-kiện nơi THIÊN CHÚA làm cho Đức Mẹ MARIA đáng được ngợi khen chúc phúc và là mẫu gương cho tất cả mọi thọ sinh. Tin-yêu, Tuân-phục và Phó-thác là các nhân đức cao sang tuyệt vời của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Từng giây từng phút từng giờ từng ngày và trọn cuộc đời dương thế của Đức Mẹ MARIA là tin phục và phó thác.

Đối với Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA thì thật là tuyệt đẹp và an ủi biết bao khi đặt niềm tin vào Đấng Tối Cao là THIÊN CHÚA Nhân Lành. Ngài tiếp đón và ôm con người vào vòng tay của Ngài như vào chiếc nôi. Ngài mang con người trên chiếc thuyền đưa về bến bờ ánh sáng của Thiện-Hảo. Ngài sưởi ấm con tim, an ủi và dưỡng nuôi những đứa con đau áy của Ngài. Nơi vòng tay THIÊN CHÚA chúng ta được nghỉ ngơi, hoan lạc và tươi sáng. Chính Ngài dẫn dắt chúng ta. Lòng tin tưởng nơi THIÊN CHÚA là tất cả và THIÊN CHÚA luôn luôn ban tặng tất cả cho những ai tin tưởng nơi Ngài: THIÊN CHÚA trao ban Chính Ngài.

Đức Tin là lời tuyên xưng THIÊN CHÚA là Đấng Tạo Dựng trời đất là Chủ Tể muôn loài. Đức Tin biểu lộ lòng trông cậy nơi THIÊN CHÚA là CHA. Đức Tin là lời thân thưa với THIÊN CHÚA rằng: "Con yêu mến Ngài hết linh hồn hết trí khôn với trọn thân xác con". Như thế tín hữu Công Giáo hiểu rằng Đức Tin được soi sáng bởi Đức Cậy và được nâng đỡ bởi Đức Mến.

Làm sao có thể giữ vững Đức Tin trong khi mọi sự xem ra đen tối, tràn đầy hiểm nguy và chập chững??? Làm sao có thể tin chắc rằng rồi đây THIÊN CHÚA sẽ ra tay can thiệp đúng thời và đúng lúc??? Chính khi Đức Tin gặp khủng hoảng gian nguy mà Đức Cậy và Đức Mến xuất hiện. Tin nơi quyền năng vô biên của THIÊN CHÚA, bởi vì, "đối với THIÊN CHÚA, không có gì là không thể làm được" (Luca 1,37). Tin vì hy vọng rằng THIÊN CHÚA sẽ giữ lời Ngài đã hứa. Tin vì biết rằng Tình Yêu chân thật không bao giờ lừa dối, phỉnh gạt và phản bội.

Đức Tin Đức Cậy Đức Mến đúng là ba nhân đức đối thần cao cả lẫn thay!

Thực trạng xã hội Việt Nam và hoàn cảnh Giáo Hội Công Giáo Việt Nam sống trong một đất nước đi theo chủ nghĩa cộng sản vô thần thật là "rối như tơ vò"! Nhiều tín hữu Công Giáo chân chính đau đớn tự hỏi: "Anh Hùng hào kiệt ẩn tránh nơi đâu? Công Lý và Sự Thật mất hút ở chốn nào? Ai là người can đảm dám đứng ra bênh vực và giải thoát chúng ta khỏi gông cùm của gian dối"??? Quả là tiếng kêu thống thiết vang đến Trời Cao!

Tín hữu Công Giáo đang sống trong những ngày chờ đợi Vị Cứu Tinh của toàn thể nhân loại. LỄ GIÁNG SINH không phải là một biểu tượng nhưng là một Chân Lý và là một Thực Tại nhiệm mầu. Nguyện xin Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA củng cố Đức-Tin Đức-Cậy Đức-Mến của toàn thể tín hữu Công Giáo Việt Nam. Amen.

*Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt*