

CHỈ DUY NHẤT THIÊN CHÚA CHÍNH TRỰC CÔNG MINH!



... Mùa hè năm 2011 **cô sinh viên Fleur Marcourel** quyết định nghỉ học một năm để đi làm trợ tá nơi Trung Tâm Rennes của phong trào Arche (Con Tàu) chuyên chăm sóc người tàn tật. Một năm trôi qua cô thanh nữ dành thêm một năm nữa để làm việc nơi Trung Tâm Aigrefoin cũng của phong trào. Không ngờ công tác phục vụ cạnh các anh chị em khuyết tật đã đưa cô đến việc xin lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo duy nhất thánh thiện và

tông truyền. Xin nhường lời cho cô Fleur Marcourel 22 tuổi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo nhưng ngưng việc sống đạo từ một thế hệ qua. Trước khi vào làm việc nơi Trung Tâm Rennes tôi là kẻ theo thuyết bất-khả-tri. Tôi có một cái nhìn chỉ trích thật bi quan đối với tôn giáo, dẫu rằng khi đi thi tú tài tôi đã chọn môn nhiệm-ý là văn hóa tôn giáo.

Khi dẫn thân một năm trong Cộng Đoàn Con Tàu tôi chấp nhận việc đồng hành với các anh chị em khuyết tật trong mọi lãnh vực, kể cả lãnh vực sống đạo: chẳng hạn như chuẩn bị các buổi cầu nguyện hay Thánh Lễ và cùng tham dự với họ .. Sự kiện này khiến tôi được mở mang tiến bộ. Trước đó tôi có cảm tưởng các Kitô-hữu là những kẻ giả hình, chỉ bảo vệ suông các giá trị luân lý đạo đức nhưng không bao giờ đem ra thực hành. Nơi Trung Tâm Rennes, tôi có cảm giác những anh chị em khuyết tật - một khi có Đức Tin - thì họ sống niềm tin này đến nơi đến chốn. Họ sống đạo chân thành. Tôi đã tự để mình cuốn hút trong lời cầu nguyện thật đơn sơ khiêm tốn của các anh chị em khuyết tật vào mỗi buổi sáng. Cho đến lúc ấy tôi chỉ có bạn bè toàn là những tên vô thần, giờ đây tôi làm bạn với những tín hữu Công Giáo chân chính là các trợ tá và nhân viên tiếp khách của Cộng Đoàn.

Thế rồi một ngày tôi bỗng nhận một ơn soi sáng. Đó là thời kỳ tôi tự hỏi không biết có nên làm việc thêm một năm nữa với Phong Trào Con Tàu không. Trong một buổi cầu nguyện, tôi nghe tiếng Thérèse - một người khuyết tật cho đến lúc ấy gần như không hề mở miệng - bỗng nói cách rõ ràng:

- Em nên ở lại!

Và tôi đã ở lại thêm một năm.

Khi tiếp xúc với các anh chị em khuyết tật, tôi bắt đầu để ý lắng nghe những gì xảy đến và nhận ra các dấu chỉ của hy vọng, của tươi vui mà hôm nay tôi có thể nói đó là các dấu chỉ của THIÊN CHÚA.

Chẳng hạn một người khuyết tật cho biết ông cảm nhận Đức Chúa GIÊSU ở trong lòng ông. Lời quả quyết thật sự gây xúc động nơi tôi, bởi lẽ tôi thường nghe có những người nói về THIÊN CHÚA và về Đức Chúa

GIÊSU như những Nhân Vật ở bên ngoài họ. Tôi có cảm tưởng những anh chị em khuyết tật có một nhạy cảm riêng khiến họ phác-giác ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA. Trong cầu nguyện, người tàn tật có một thứ ngôn ngữ vô cùng giản dị khi nói về gia đình, người thân yêu và về cuộc sống thường nhật. Các anh chị em tàn tật không bao giờ cầu nguyện cho tương lai giống như sinh viên chúng tôi cầu cho thi đậu, nhưng họ cầu cho người thân cận, cho người nhà bị đau ốm. Rồi các anh chị em tàn tật rất dễ dàng nói lời xin lỗi, y như thể là họ cảm thấy cần được tha thứ để có thể tiếp tục tiến bước trong cuộc sống mỗi ngày.

Khi nhìn các anh chị em tàn tật từ từ tôi tự nhủ:

- Nếu Đức Chúa GIÊSU KITÔ ở trong họ thì Người cũng ở trong tôi và tôi có thể dành cho Người trọn chỗ đứng.

Kể từ ấy, tôi bắt đầu thức dậy sớm để nhận phúc lành vào lúc dâng Thánh Lễ. Đây là lúc tôi cảm thấy được giải thoát khỏi mọi vấn nạn mà tôi tự đặt ra.



Cuối cùng, tôi xin lãnh bí tích Rửa Tội. Với quyết định này tôi thân thưa cùng Chúa:

- Vâng, lạy Chúa, con tin nơi Chúa. Vâng, con yêu mến Chúa, con yêu mến con cái Chúa. Và con xin cảm tạ tri ân Chúa!

Toàn Cộng Đoàn Con Tàu tháp tùng tôi trong hành trình gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Tôi lãnh bí tích Rửa Tội cùng ngày với bốn người khác của Trung Tâm lãnh bí tích Thêm Sức.

Mỗi ngày trôi qua tôi chỉ biết nói lời Cám Ơn chân thành. Tôi tri ân THIÊN CHÚA Quan Phòng đã đặt phong trào Con Tàu trên bước đường tôi đi để tôi có thể tin nhận sự hiện hữu của THIÊN CHÚA.

... "Lạy THIÊN CHÚA, phần con đây, vẫn một bề trông cậy, và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể! Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng: chỉ mình Ngài chính trực công minh .. Lạy THIÊN CHÚA, đức chính trực của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy THIÊN CHÚA, nào ai sánh tày! Ngài đã bắt con ném mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều, và trở lại vỗ về an ủi. Lạy THIÊN CHÚA, con đạo khúc hạc cảm tạ ơn Ngài thành tín. Gậy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel. Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo. Và suốt ngày con nhắm đi nhắc lại: quả thật Ngài công minh!" (Thánh Vịnh 71(70) 14-17+19-24).

("OMBRES & lumière", Revue Chrétienne Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis, No 194, Juillet-Aout 2013, trang 22-23)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt