

GIAO DÂN THỪA SAI TẠI MÔNG CỔ



... Chúng con là đôi vợ chồng thừa sai giáo dân đến từ Ba Lan và làm việc từ 7 năm nay tại Mông Cổ. Cả hai chúng con đều thuộc về giáo xứ Toruf.

Chúng con quen biết nhau qua các sinh hoạt của Cộng Đoàn. Một trong các mục đích chính của Cộng Đoàn là Truyền giáo cho các dân tộc. Mỗi thành viên của Cộng Đoàn được mời gọi ra đi truyền giáo nơi vùng Trung Á.

Lần đầu tiên chúng con nhận ra Tiếng Gọi truyền giáo là lúc tham dự Tuần Tĩnh Tâm vào năm 1990, năm mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố thông điệp Redemptoris Missio - Sứ Mệnh Đấng Cứu Thế. Cha giảng tuần Tĩnh Tâm nói với chúng con về nghĩa vụ phải ra đi rao truyền Tin Mừng Cứu

Độ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ nơi một xứ sở xa xôi nào đó. Và ngài nêu đích danh xứ Mông Cổ. Vào thời kỳ ấy, đối với chúng con thì chuyện đi Mông Cổ gần như không thể nào thực hiện. Vì thế chúng con chỉ dám mở đầu cuộc thí nghiệm truyền giáo bằng cách ra đi trong thời gian ngắn tại các nước cựu Liên-Xô như Lettoni, Ukraine, Kirghizistan và Kazakistan.

Mãi đến năm 2001 Cộng Đoàn giáo xứ chúng con mới quyết định gởi 4 thành viên ra đi truyền giáo trong vòng một tháng bên Mông Cổ. Hai chúng con thuộc về nhóm này. Tại đây chúng con thấy rõ Mông Cổ chính là xứ sở mà THIÊN CHÚA muốn gởi chúng con đến để rao truyền Tin Mừng Cứu Độ của Ngài. Cũng ở nơi đây chúng con có dịp tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và năm 2002 khi trở lại Mông Cổ lần thứ hai thì chúng con đã là cặp vợ chồng mới cưới.

Tại Mông Cổ bé trai đầu lòng Zbyszek chào đời. Hiện tại chúng con đang đợi đứa thứ hai.

Ngay từ khởi đầu cuộc đời thừa sai giáo dân, THIÊN CHÚA Quan Phòng luôn luôn dẫn dắt vạch đường chỉ lối cho chúng con. Tại Mông Cổ chúng con không quen ai vậy mà chỉ vồn vện sau 7 ngày người ta đề nghị cho chúng con ngụ trong căn nhà truyền giáo nằm cạnh một giáo xứ mới thành lập. Thật là tuyệt vời và may mắn! Và đã 7 năm trôi qua chúng con sống nơi căn nhà này.

Ban đầu chúng con làm việc nơi giáo xứ Đức Bà Lên Trời. Chúng con phụ trách công việc hành chánh cho giáo xứ cũng như cho 4 cứ điểm truyền giáo được thành lập trong vòng 7 năm qua. Chúng con thành lập một mạng lưới liên đới giữa những người làm công trong các gia đình và chuẩn bị các giáo dân lãnh đạo người Mông Cổ. Chúng con cũng sinh hoạt trong nhóm gồm các cặp vợ chồng. Cách đây 2 năm gia đình bé nhỏ của chúng con được nới rộng thêm với hai bé gái Mông Cổ.



Niềm ao ước lớn lao nhất và cũng là mục đích chính yếu của chúng con là công bố Tin Mừng, rao giảng Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho người dân bản xứ, đặc biệt cho những ai chưa từng nghe nói đến danh thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thể nhân loại.

Nhân dịp này chúng con xin phép ngõ lời cùng quý vị. Nếu một ngày nào đó quý vị nghe Tiếng Chúa từ bên trong kêu mời quý vị trở thành nhà thừa sai, ra đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, thì xin quý vị đừng dập tắt nguyện ước. Trái lại, hãy mau mắn đáp lời và tha thiết

van xin THIÊN CHÚA vạch đường chỉ lối. Đừng bao giờ nản lòng khi thấy dường như đó là chuyện không thể nào làm được. Bởi vì, THIÊN CHÚA Quan Phòng dành sẵn cho mỗi người một nơi chốn và một thời điểm. THIÊN CHÚA chỉ cần sự hợp tác, sự trung tín của con người và luôn luôn trao ban hạnh phúc cho con người, cho dầu bước đường con người đi đôi khi có nhiều chông gai và khốn khó.

Chúng con cũng xin mọi người góp lời cầu cho đất nước Mông Cổ thân yêu, từng sống 70 năm dưới gông cùm của cộng sản vô thần. Nơi lòng người dân Mông Cổ hiện nay có niềm khao khát tâm linh lớn lao mà chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể thỏa mãn khát vọng chính đáng này. Tại Mông Cổ cũng như tại bất cứ xứ sở đáng thương nào từng sống dưới chế độ cộng sản vô thần thì đều có các tệ nạn đáng buồn như: nghiện ngập rượu chè xì-ke ma túy. Do đó, một lần nữa, chúng con tha thiết xin mọi người cầu nguyện cho Mông Cổ và cho công cuộc truyền giáo còn non trẻ của chúng con.

Ký tên Malgorzata và Rafal Solski.

... "Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo TIN MỪNG, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: "THIÊN CHÚA ngựơ là VUA hiển trị". Kìa nghe chẳng quân canh gác của người cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ được thấy tận mắt THIÊN CHÚA đang trở về Sion. Hỡi Giêrusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì THIÊN CHÚA an ủi dân Ngài và cứu chuộc Giêrusalem. Trước mặt muôn dân, THIÊN CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Ngài: ơn cứu độ của THIÊN CHÚA chúng ta, người bốn bề rồi ra nhìn thấy" (Isaia 52,7-10).

("TOTUS TUUS", Mensile di Postulazione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Giovanni Paolo II, N.6 - Novembre/Dicembre 2009, Anno IV, trang 14-15)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt