

THIÊN CHÚA DÒ THẤU VỰC THẨM VÀ CỠ LÒNG NHÂN THẾ



... Ngày 21-2-2013, **Cha Pierre-Marie Delfieux** êm ái trút hơi thở cuối cùng, ra đi về Nhà Cha trên Trời, hưởng thọ 78 tuổi. Cha là vị sáng lập Huynh Đoàn Đan Sĩ Giêrusalem tại thủ đô Paris vào năm 1975. Ngày nay Huynh Đoàn gồm có 150 nam nữ đan sĩ sống rải rác trong 12 Huynh Đoàn tại các thành phố khác nhau. Xin giới thiệu lộ trình cuộc đời của vị Linh Mục muốn trở thành đan sĩ giữa lòng thành phố và nơi con tim của THIÊN CHÚA.

Ngày 1-11-1975 lễ trọng Các Thánh Nam Nữ, khoảng 12 tiếng hát thánh thót vang lên trong nhà thờ Saint-Gervais nơi quận IV của thủ đô Paris.

Đó là buổi cử hành phụng vụ đầu tiên được linh động bởi các tu sĩ thuộc Huynh Đoàn Đan Sĩ Giêrusalem. Người ta dễ dàng tưởng tượng ra rằng, ở giữa họ, Cha Pierre-Marie Delfieux đang cảm thấy vui sướng biết bao, bởi lẽ, chính Cha thành lập Huynh Đoàn này. Các bài thánh ca được các đan sĩ hát nhiều bè, giữa khói hương nghi ngút, với các áo choàng màu trắng rộng tay, trông thật đẹp mắt và thật trang trọng! Tất cả diễn tả nét đẹp linh thiêng tuyệt vời của phụng vụ thánh. Và có lẽ, đây là một trong những nét đẹp duyên dáng đặc thù của Huynh Đoàn Đan Sĩ Giêrusalem.

Huynh Đoàn được khai sinh để trở thành những ốc đảo cầu nguyện giữa lòng các thành phố lớn và nằm nơi con tim của THIÊN CHÚA.

Cha Pierre-Marie Delfieux chào đời ngày 4-12-1934 tại Campuac và thụ phong linh mục năm 1961 tại Rodez ở miền Nam nước Pháp. Trong vòng 4 năm Cha làm cha phó nhà thờ chính tòa trước khi được chỉ định làm Tuyên Úy đại học Sorbonne ở thủ đô Paris, trong nhóm được điều hành bởi *Cha Jean-Marie Lustiger* (1926-2007), lúc bấy giờ là giám đốc Trung Tâm Richelieu và sau này là Hồng Y Tổng Giám Mục Paris.

Trong thời gian thi hành sứ vụ Tuyên Úy, Cha Pierre-Marie tháp tùng các sinh viên đi hành hương Thánh Địa, và những chuyến hành hương này giúp Cha khám phá ra sa mạc cũng như trở thành chuyên viên về các con lạc đà nơi sa mạc Sahara. Vì thế, vào năm 1972 khi được đề nghị nghỉ một năm sabbatique, Cha hăng hái lên đường theo dấu vết của *Cha Charles de Foucauld* (1858-1916). Trong vòng hai năm Cha sống tịnh niệm trong Hoggar nằm giữa sa mạc Sahara. Cha suy tư về phương thế đáp ứng các khát vọng thiêng liêng của người đương thời. Trong trái tim Cha nảy sinh ý tưởng thành lập một cộng đoàn các đan sĩ nam nữ và giáo dân thánh hiến, sống giữa đời, nghĩa là, vừa làm việc bán phần có lương vừa sống đời cầu nguyện chung nơi Cộng Đoàn.

Trực giác của *Cha Pierre-Marie Delfieux* bắt gặp trực quan của *Đức Hồng Y François Marty* (1904-1994) lúc bấy giờ là Tổng Giám Mục Paris (1968-1981). Chính Đức Hồng Y giao nhà thờ Saint-Gervais-Saint-Protais để Cha Pierre-Marie có thể thành hình một Cộng Đoàn. Các Huynh Đoàn Đan Sĩ Giêrusalem ra đời từ đó.

Năm 1996 Huynh Đoàn Đan Sĩ Giêrusalem đã có khoảng 100 đan sĩ nam nữ và Hiến Pháp được Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, Tổng Giám Mục Paris, chuẩn y. Cha Pierre-Marie Delfieux làm Đan Viện Trưởng đầu tiên cho đến năm 2011 thì được thay thế bởi Cha Jean-Christophe Calmon.

Thánh Lễ an táng Cha Pierre-Marie Delfieux được *Đức Hồng Y André Vingt-Trois* cử hành ngày 27-2-

2013 tại nhà thờ Đức Bà Paris. Trước đó, Đức Hồng Y đã nói về Cha Pierre-Marie như sau.

Trong những năm vào thập niên 1970, Cha Pierre-Marie - sau một thời gian sống tịnh niệm - được Đức Hồng Y François Marty đề cử thử tìm một lối sống tu trì giữa lòng thành phố. Và để cho dự án được thành hình, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Paris cho phép Cha Pierre-Marie sử dụng nhà thờ Saint-Gervais. Chính tại đây Cha Pierre-Marie đã thành lập Huynh Đoàn Đan Sĩ Giêrusalem mà ai ai cũng trông thấy và biết sự thành công như thế nào.

Tôi mang món nợ khá lớn đối với Cha Pierre-Marie, bởi vì lần đầu tiên đi hành hương Thánh Địa, tôi ở trong nhóm do Cha Pierre-Marie hướng dẫn và điều động. Chính nhờ Cha mà tôi khám phá ra các lộ trình trong cuộc đời dương thế của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

... "THIÊN CHÚA dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì Đấng Tối Cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩ nào Người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với Người. Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì Người hằng có từ đời đời đến muôn thưở muôn đời, không cần thêm hay bớt điều gì, và cũng chẳng cần ai làm cố vấn. Mọi công trình của Người kỳ diệu biết bao!" (Huấn Ca 42,18-22).

("PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris", Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1467, 28 Février 2013, trang 14)

- Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt