

THIÊN CHÚA ĐẾN Ở CÙNG NHÂN LOẠI!



Hôm ấy là Ngày Hiền Phụ. Nơi một trường tiểu học Ý diễn ra buổi lễ vinh danh và tri ân các bậc làm cha. Các đứa trẻ được chính các người cha tháp tùng đến trường.

Bé Lucia cẩn thận chọn chiếc áo đầm đẹp nhất với màu da cam rực rỡ. Mái tóc thì được thắt lại với cái nơ màu đỏ viền vàng. Bé chuẩn bị xong xuôi và sẵn sàng ra khỏi nhà. Nhưng Mẹ khuyên bé đừng đi, bởi lẽ bé sẽ là đứa trẻ duy nhất không có Ba đi theo mà lại được Mẹ tháp tùng. Và các bạn nhỏ sẽ không thể nào hiểu được hoàn cảnh khác thường của bé. Nhưng bé Lucia nhất định đến trường, vì cô bé muốn nói với mọi người về Ba của bé, cho đâu có hơi khang-khác một chút so với các trẻ cùng lớp.

Nơi trường học có đông đảo các bậc làm cha. Các đứa trẻ thì vui mừng tỏ ra nôn nóng mong mau đến giờ có thể giới thiệu với mọi người về người cha thân yêu của mình.

Cô giáo lần lượt gọi tên từng đứa học trò. Và mỗi học trò cầm tay Ba mình ra trình diện rồi giới thiệu Ba với mọi người. Sau cùng cô giáo gọi tên Lucia, cô bé mặc áo đầm màu vàng da cam với mái tóc thắt nơ đỏ viền vàng. Mọi người chăm chú nhìn bé Lucia đang tro trọi không có Ba tháp tùng. Một đứa trẻ ngạc nhiên quay sang hỏi bạn:

- Ba của nó đâu rồi?

Đứa bạn trả lời:

- Có lẽ nó không có Ba! Nó là đứa trẻ mồ côi Cha!

Trong khi đó ở nơi cuối, vang lên lời trách cứ:

- Lại thêm một người Cha vắng mặt vì quá bận bịu với công ăn việc làm, không có thời giờ dành cho con, đưa con đến trường trong ngày lễ hôm nay!

Nhưng Lucia tỏ ra tươi cười và với dáng điệu trông thật điềm tĩnh. Cô bé tiến lên trước mặt mọi người. Cô giáo ra hiệu cho cô bé nói. Với đôi bàn tay đan vào nhau, bằng một giọng trong trẻo rõ ràng, Lucia cất cao tiếng nói:

- Ba con không có mặt nơi đây hôm nay là vì Ba con đang ở xa thật xa. Tuy nhiên con biết rõ là Ba con rất ước ao được hiện diện với con. Vì thế con muốn mọi người biết tất cả về Ba con và biết rằng Ba con rất thương con. Ba con thích kể chuyện cho con nghe. Chính Ba con tập cho con đi xe đạp. Ba con luôn luôn tặng con một bông hồng đỏ thắm vào các ngày lễ của con. Cũng chính Ba dạy con thả diều, làm cho con điều bay thật cao! Rồi Ba mua những cây cà-rem cỡ lớn nhất rồi cùng ăn với con. Và mặc dầu không ai trông thấy Ba con, nhưng con không một mình, vì Ba con luôn luôn ở gần con, cho dầu Ba con đang sống nơi xa. Con biết chắc chắn như thế vì chính Ba con hứa với con như vậy, và vì Ba con luôn luôn hiện diện trong trái tim con.

Nói xong mấy lời trên đây, bé Lucia liền đưa một tay đặt lên ngực. Mẹ bé đang đứng giữa nhóm các người cha, chăm chú nhìn bé với niềm hạnh diện và tỏ ra thật xúc động.

Ngừng một lúc, bé Lucia hạ tay xuống và kết thúc với lời lẽ tràn đầy dịu dàng ưu ái:

- Con rất yêu Ba con. Ba là mặt trời của con. Ước gì Ba con có mặt tại đây hôm nay. Nhưng trời cao lại quá xa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, nếu con nhắm mắt lại, thì giống y như thể là Ba con không bao giờ đi xa!

Nói xong mấy lời này, bé Lucia nhắm mắt lại và Mẹ bé thật ngạc nhiên khi trông thấy mọi đứa trẻ có mặt cùng với mọi người cha cũng đều nhắm mắt lại.

Họ trông thấy gì khi nhắm mắt lại? Có lẽ họ trông thấy Ba của Lucia đang có mặt bên cạnh bé chăng?!

Rồi bé Lucia mở mắt ra và phá tan bầu khí thinh lặng khi cất tiếng nói:

- Ba à, con biết là Ba đang ở với con!

Và chuyện xảy ra sau đó khiến mọi người thật cảm động. Không ai giải thích được, bởi vì tất cả đều nhắm mắt lại. Tuy nhiên giờ đây trên bàn đang có một bông hồng đỏ thắm và tỏa mùi hương thơm ngát!

Bé Lucia nhận được phúc lành từ tình yêu của Ba và hồng ân tin rằng trời cao quả thật không quá xa!

Chúng ta thường gọi Trời Cao là Nhà của Chúa tức là nơi THIÊN CHÚA đang ngự. Và như thế đối với chúng ta thì Trời Cao là nơi xa thật xa. Trong Mùa Giáng Sinh này, câu chuyện trên đây của bé Lucia nhắc cho mọi người nhớ rằng:

- *Giáng Sinh là Ngày mà Trời Cao chạm đến đất thấp. THIÊN CHÚA đến ở cùng nhân loại!*

... Khi ấy sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho Ông Giuse rằng: "Này Ông Giuse, con cháu vua Đavít, đừng ngại đón Bà

Maria vợ Ông về, vì Người Con Bà cứu mang là do quyền năng Đức Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh Con Trai và Ông phải đặt tên cho Con Trẻ là GIÊSU, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ".
Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: "Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con Trai, người ta sẽ gọi tên Con Trẻ là Emmanuel, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" (Mátthêu 1,20-23).

("Il Bollettino Salesiano", Rivista fondata da San Giovanni Bosco nel 1877, Dicembre 2011, Anno CXXXV, Numero 11, trang 43)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt