

HỘI "SOS TÍN HỮU KITÔ LẮNG NGHE"



Hội "SOS Tín Hữu Kitô lắng nghe" được thành lập năm 1992 tại Paris, thủ đô nước Pháp. Hội có hơn 60 thành viên thiện nguyện, tuổi từ 25 đến 70, thay phiên nhau túc trực 24 giờ trên 24 giờ, để nhận các "cú điện thoại tâm sự" gọi về từ khắp nơi trên toàn nước Pháp.

Các thành viên Hội "SOS Tín Hữu Kitô lắng nghe", tuyệt đối không tò mò hỏi han căn cước người gọi điện thoại. Trái lại, trước tiên, lắng nghe người đối thoại trong niềm tôn trọng sự đau khổ của tha nhân .. Tiếp đến, cùng với người gọi điện thoại, tìm ra một giải đáp, một ơn an ủi hoặc một ơn soi sáng trong chính Lời của THIÊN CHÚA. Bởi vì, chỉ duy nhất LỜI THIÊN CHÚA mới có sức mạnh giải thoát!

Thành viên thiện nguyện Hội "SOS Tín Hữu Kitô lắng nghe" dần dần làm việc tông đồ nghiêm chỉnh và đem lại kết quả hữu hiệu đến độ Hội được nhiều Giám Mục Pháp công nhận và chúc lành ..

Hàng tháng có đến 1300 cú điện thoại gọi về trung tâm của Hội. Đó là những người đau khổ vì cô đơn; những người gặp khó khăn về tinh thần hoặc thể lý; những người bị trục trặc trong vấn đề giao tế hoặc trong liên hệ tính dục và những bệnh nhân nan y. Sau cùng, có người gọi điện thoại chỉ để san sẻ đề tài mà họ bận tâm theo dõi ..

Hội "SOS Tín Hữu Kitô lắng nghe" do bà Antoinette Pestel thành lập và làm chủ tịch tiên khởi trong vòng 5 năm. Chính kinh nghiệm đau thương cá nhân thúc đẩy bà Antoinette đi tới quyết định thành lập Hội "SOS Tín Hữu Kitô lắng nghe".

... Năm lên 7 tuổi, vào đúng ngày mừng sinh nhật, cha mẹ bé Antoinette quyết định gửi bé vào ký túc xá. Trước một quyết định bất ngờ và tàn nhẫn, bé phản ứng bằng tinh thần phản loạn. Bé bất tuân kỷ luật nhà trường và múa máy phá phách không ngừng như một đứa trẻ khủng điên!

Sau này, khi nhớ lại quãng đời thơ ấu u tối ấy, bà Antoinette Pestel tâm sự:

- Tôi bỗng trở thành bé gái kỳ dị. Để lôi kéo sự chú ý của người khác, tôi làm đủ thứ trò hề, nhảy múa, reo hò ầm ĩ. Nhảy múa trở thành hơi thở cuộc sống của tôi.. Thế nhưng một ngày, tôi đang bất tuân kỷ luật và múa nhảy loạn xạ, cô giám thị xinh đẹp xuất hiện. Đáng lý lên tiếng quát tháo và trừng phạt tôi, cô giám thị chỉ âu yếm nhìn tôi, một cái nhìn tràn đầy yêu thương và triu mến! Ôi suốt đời, tôi không bao giờ quên cái nhìn tuyệt vời ấy! Đây là giây phút đổi đời. Cái nhìn ghi đậm nét trong cuộc đời tôi. Chính ngay lúc đó, tôi tự thề quyết:

- Mình sẽ chỉ sống để YÊU THƯƠNG mà thôi!

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Bà Antoinette Pestel lập gia đình và sinh hạ 4 người con. Năm 33 tuổi, bà lại rơi vào cơn khủng hoảng khác. 4 người con tuổi còn nhỏ cộng với người chồng quay cuồng với công việc khiến bà mất ngủ triền miên trong vòng một năm trời.

Bây giờ, mỗi khi nhớ lại quãng đời này, bà vẫn còn kinh hoàng và mỉm cười nói:

- Đây là khoảng thời gian tôi bị rơi xuống hỏa ngục!

May mắn thay, tình yêu của chồng và sự giúp đỡ của vị bác sĩ phân tâm học, đã lôi bà Antoinette ra khỏi vực thẳm của tuyệt vọng.



Nhưng trước hết và trên hết, chính xác tín: **THIÊN CHÚA yêu thương và không bỏ rơi mình, đã cứu thoát bà khỏi cơn khủng hoảng tinh thần trầm trọng ..**

Từ lâu, bà Antoinette luôn luôn bị ca-vũ quyến rũ thu hút. Do đó bà theo các khóa dạy vũ rồi mở trường dạy vũ. Qua nghề vũ, bà tạo được mối liên hệ tốt đẹp với các môn sinh. Nhưng nhất là, bà luôn luôn lắng nghe tâm sự người khác. Bà chia sẻ đau khổ của người khác. Rồi một ngày, bà nhận được cú điện thoại của một bệnh nhân liệt kháng đang ở giai đoạn cuối đời và cú điện thoại của một người bị mất hai chân vì tai nạn xe hơi.

Chính hai cú điện thoại giúp bà Antoinette Pestel khám phá ra ơn gọi của mình. Đó là ơn gọi lắng nghe người khác. Bà liền thành lập Hội "SOS Tín Hữu Kitô lắng nghe" để qua điện thoại, cố gắng giúp những người đang gặp thử thách, khám phá ra TÌNH YÊU THIÊN CHÚA.

("Annales d'Issoudun", Décembre/1997, trang 14-16).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt