

SỐNG SỬ MỆNH TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO DÂN



Sau đây là chứng từ của bà Sonia Roigt, tín hữu Công Giáo thuộc giáo xứ Marignane Saint-Victoret của giáo phận Aix và Arles (Nam Pháp). Cha Sở giáo xứ là Linh Mục Thierry Destremau và Giám Mục giáo phận là Đức Cha Claude Feidt. Bà Sonia Roigt nói về kinh nghiệm sống sứ mệnh truyền giáo trong giáo xứ do Cha Sở đề xướng.

Kinh nghiệm tôi sắp chia sẻ thật ra chỉ là giọt nước nhỏ giữa không biết bao nhiêu công việc, hoạt động và kinh nghiệm tốt đẹp mà giáo xứ chúng tôi đang trải qua.

Năm nay tôi 33 tuổi, đã lập gia đình và là mẹ của một bé trai khá khỉnh tên Jean-Baptiste, 6 tuổi. Trải dòng thời gian tôi từng tham dự vào các nhóm sinh hoạt khác nhau của giáo xứ như giới trẻ, trưởng thành, các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nhóm Phụng Vụ, nhóm chuẩn bị các buổi cử hành Hôn Phối, Rửa Tội, v.v. Và từ vài năm nay tôi hân hạnh là thành viên của Hội Đồng Giáo Xứ.

Thế rồi cách đây hơn một năm rưỡi, vào ngày Lễ Truyền Tin 25-3-2005, Cha Sở Thierry Destremau chủ tọa buổi họp Hội Đồng Giáo Xứ. Như thường lệ, chúng tôi hân hoan tập họp về nhà xứ mà không mấy may đoán trước những gì sẽ chờ đợi chúng tôi trong phiên họp hôm ấy. Cha Sở long trọng tuyên bố ngài muốn mở chiến dịch xứ đạo truyền giáo nhằm 2 mục đích. Thứ nhất, khơi động cuộc sống Đức Tin trong cộng đoàn giáo xứ. Thứ hai, trình bày khuôn mặt sống Đức Tin của giáo xứ cho mọi người dân đang sống tại Marignane Saint-Victoret.

Dĩ nhiên phản ứng đầu tiên của chúng tôi là thái độ ngỡ ngàng. Truyền giáo ư? Tại sao lại phải truyền giáo? Là tín hữu Công Giáo mỗi người đều là nhà truyền giáo hết rồi mà! Chúng tôi tự hỏi không biết mình phải làm gì hơn nữa? Dĩ nhiên không có chuyện đi gõ cửa từng nhà để nói về Đức Tin và về Giáo Hội Công Giáo rồi!

Hơn một năm trôi qua trong việc chuẩn bị, ngày 10-9-2005, Đức Cha Claude Feidt - Giám Mục giáo phận - chính thức sai chúng tôi lên đường thi hành chiến dịch truyền giáo của giáo xứ. Trong thời gian diễn ra chiến dịch "xứ đạo truyền giáo" chúng tôi có các buổi cầu nguyện, hội họp, hội thảo, thuyết trình và hòa nhạc v.v.

Riêng tôi, tôi quyết định chọn hình thức truyền giáo trong khung cảnh khu xóm, nơi gia đình chúng tôi sống. Tôi đứng ra tổ chức một buổi họp, hay nói đúng hơn, một cuộc gặp gỡ giữa những người trong xóm. Cùng lúc, tôi mời thêm một số bạn bè thân thiết và những người có liên hệ trong việc chuẩn bị bí tích Rửa Tội cho 2 trẻ Louis và Lisa như: cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu và cha mẹ của 2 trẻ v.v. Tôi không quên

mời Cha Sở. Mọi người vui vẻ chấp nhận lời mời khiến tôi vô cùng sung sướng. Với một chút lo âu cho cuộc họp mặt được diễn tiến tốt đẹp, tôi cẩn thận làm bánh ngọt và dọn ước uống cho cuộc gặp gỡ thêm phần thân mật.

Buổi gặp gỡ trao đổi dần dần xoay quanh đề tài: tìm kiếm hạnh phúc. Mỗi tham dự viên đơn sơ nêu lên chứng tá về cuộc sống gia đình, nghề nghiệp, vấn đề thiêng liêng cùng với các kinh nghiệm tốt cũng như xấu trong nhiều lãnh vực khác nhau. Dĩ nhiên chúng tôi không quên trao đổi về các đề tài chính yếu như: THIÊN CHÚA có hiện hữu không? - Làm Kitô hữu mang lại cho tôi những hiệu quả nào? - Tại sao có sự dữ? Còn các tôn giáo khác thì sao? Đây là những đề tài thời sự nóng bỏng.



Mọi người hăng say trình bày và góp ý. Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là thấy mọi người gặp nhau trong cùng một điểm: không cảm thấy hạnh phúc trong xã hội và thế giới hiện đại. Về điểm này tôi mạo muội nêu chứng từ của riêng tôi như sau: Chúng ta được may mắn làm tín hữu Công Giáo. Dưới cái nhìn của tín hữu Công Giáo tất cả trở thành trang trọng hơn, đẹp đẽ hơn và đơn giản hơn, bởi vì, chúng ta biết rõ chúng ta không đơn độc một mình. Chúng ta có Đức Chúa GIÊSU đồng hành với chúng ta.

Chứng từ đơn sơ của tôi không ngờ được mọi người vui vẻ chấp nhận. Sau lần gặp gỡ đáng ghi nhớ ấy, chúng tôi cùng cử hành lễ Rửa Tội cho hai bé Louis và Lisa. Ngôi thánh đường nhỏ bé hôm ấy đông chật bạn bè của gia đình hai trẻ. Chúng tôi hát thánh ca và tham dự Thánh Lễ thật sốt sắng. Nhưng nhất là chúng tôi nhìn nhau với cái nhìn mới mẻ như lần đầu tiên khám phá ra vẻ đẹp của nhau. Nhiều người trong nhóm gặp gỡ tự hứa sẽ thường xuyên tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận bí tích Giải Tội hơn!

Xin cảm ơn Cha Sở dẫu yêu đã có sáng kiến mục vụ trong việc thức tỉnh Đức Tin và cuộc sống Đạo của các tín hữu trong giáo xứ Marignane Saint-Victoret!

... "Tuân giữ Lễ Luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ cầu an. Tò lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo. Làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng THIÊN CHÚA, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Tuy vậy, đừng đến trước nhan THIÊN CHÚA tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, xông mùi thơm ngào ngạt trước Đấng Tối Cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận, và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh THIÊN CHÚA với tấm lòng quảng đại, đừng bót xén của đầu mùa tay con làm ra" (Huấn Ca 35, 1-7).

("Eglise d'Aix et d'Arles", revue mensuelle diocésaine et d'information, Novembre 2006, trang 12-13).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt