

ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI MÀ MẤT MẠNG SỐNG THÌ NÀO CÓ LỢI GÌ?

... Thánh Luca Hwang Sok-tu là quý tử của một gia đình ngoại giáo khá giả Triều Tiên. Sok-tu là kết tụ mọi hy vọng của gia đình, dòng tộc, đặc biệt là của thân phụ. Đối lại, Sok-tu tỏ ra xứng đáng với kỳ vọng của Cha.

Năm 20 tuổi, Sok-tu khăn gói cùng đầy tớ lên đường đến thủ đô Hán-Thành (Séoul) để tham dự cuộc khảo hạch về văn chương. Nhưng rồi một vận mệnh cao quý hơn đợi chờ chàng trên đường đi ..

Đường từ tỉnh lỵ lên kinh đô xa xôi vạn dặm. Do đó, đến chiều tối, Sok-tu vào nghỉ đêm nơi quán trọ. Tại đây, anh may mắn gặp một học giả Công Giáo. Giữa những câu chuyện vui, hai người dần dần bàn đến chuyện tôn giáo và anh Hwang say sưa nghe vị học giả trình bày về giáo lý Đạo Công Giáo. Thật lạ-kỳ mà cũng thật hấp dẫn. Sau cùng, anh muốn đào sâu hơn giáo lý Đạo Công Giáo và hỏi xin vị học giả các sách vở liên quan đến Đạo.

Sau khi nhận một số sách Công Giáo cần thiết, anh Hwang Sok-tu quay ngựa về quê ..

Thấy quý tử trở lại nhà trước thời hạn, ông thân sinh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Ông hỏi dồn dập:

- Sao con về sớm thế? Có gì làm con buồn lòng? Ngày thi chưa bắt đầu mà!

Bị thân sinh gặng hỏi, anh trả lời:

- Con thi đậu với điểm số cao!

Nhưng ông thân sinh thoáng nghi ngờ. Ông vặn lại:

- Con bịa chuyện phải không? Ngày thi còn xa mà! Vậy thì con thi môn gì?

Anh đành thú nhận:

- Thưa đây là cuộc khảo hạch về Thiên Đàng mà con đã đạt được cách vẻ vang!

Không hiểu con muốn nói gì, ông thân sinh hỏi lại:

- Con nói gì thế?

Anh thưa:



- Đó là Đạo Công Giáo!

Nghe con trả lời, ông thân sinh tức giận vợ lấy cái tráp ném thẳng vào người anh. Hwang Sok-tu rút lui vào phòng riêng và từ đó không ra khỏi phòng. Anh dành hết thời giờ để nghiên cứu giáo lý Đạo Công Giáo.

Một ngày, ông thân sinh cho gọi quý tử đến và nói:

- Gia đình ta nề nếp và khá giả. Con không thể tiếp tục hành động như vậy. Từ nay con không được học hỏi về Đạo Công Giáo nữa!

Anh Sok-tu lễ phép nói:

- Thưa Cha, nếu phải chết, con xin chịu chết, nhưng con không thể không học giáo lý Đạo Công Giáo!

Trước thái độ cương quyết của đứa con trai độc nhất, ông thân sinh tức giận và truyền cho đầy tớ đem máy cắt lúa ra. Rồi ông nói với con:

- Bởi vì mày nhất định học cái giáo lý đó, dầu có phải chết, vậy hãy đặt cổ mày dưới lưỡi dao này!

Anh Sok-tu hỏi thân phụ:

- Sao Cha truyền cho con phải làm điều này?

Người Cha đáp:

- Bởi vì mày nói là mày muốn thờ lạy Chúa Tể Trời Đất, dầu có phải chết, do đó tao muốn giết mày!

Anh Hwang Sok-tu hỏi lại:

- Có thật sự Cha muốn giết con vì con thờ lạy Chúa Tể Trời Đất không?

Người Cha gật đầu đáp phải. Anh Hwang thưa lại:

- Nếu vậy thì con xin đặt cổ con dưới lưỡi dao này ..

Nhưng các đầy tớ không dám rút chân ra khỏi bàn đạp để cho lưỡi dao rơi xuống. Trong khi đó, ông thân sinh vừa quay lưng đi vừa ôm mặt khóc ..

Hai năm trôi qua kể từ biến cố đó. Anh Hwang Sok-tu tuyệt đối giữ tinh lặng. Cho đến một năm vào dịp Tết Nguyên Đán, anh bỗng bước vào phòng thân phụ và nói:

- Thưa Cha!

Người Cha cảm động hỏi:

- Con nói được sao?





Anh Hwang thưa:

- Con đâu có bị câm! Con không nói vì Cha nghiêm cấm con làm điều con muốn làm!

Người Cha nói:

- Giáo lý Đạo Công Giáo như thế nào? Con mang cho Cha những cuốn sách nói về Đạo để Cha đọc.

Sau khi đọc kỹ các sách nói về Đạo Công Giáo, người Cha vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Ông

nói với con trai:

- Con hãy mời một học giả Công Giáo đến đây. Nếu chúng ta muốn học hỏi giáo lý Đạo Công Giáo thì phải làm cách công khai chứ không nên lén lút.

Người Cha xin theo Đạo Công Giáo cùng với cả gia đình. Lúc đó vào khoảng sau cuộc bách hại dữ dội tại Đại Hàn năm 1839. Năm 1846, khi Đức Cha Jean-Joseph-Jean-Baptiste Ferréol (1808-1853) được chỉ định đến truyền giáo tại Triều Tiên, Đức Cha nghĩ đến việc truyền chức Linh Mục cho anh Luca Hwang Sok-tu. Sở dĩ Đức Cha nghĩ như thế là vì nhu cầu của Giáo Hội Công Giáo tại Đại Hàn lúc bấy giờ và vì hiền thể anh chấp thuận sống ly thân và bằng lòng giữ mình trinh khiết. Nhưng khi ấy Tòa Thánh nghĩ rằng chưa đến lúc phải ban phép chuẩn này.

Về phần mình, anh Hwang Sok-tu đem hết sức lực khả năng để phục vụ Giáo Hội Công Giáo tại Triều Tiên. Anh không quản ngại công lao khó nhọc. 20 năm sau, 1866, khi cuộc bách hại thảm khốc xảy ra, anh bị bắt cùng với Đức Cha Antoine-Marie-Nicolas Daveluy (1818-1866), Cha Pierre Aumaitre (1837-1866) và Cha Martin-Luc Huin (1836-1866). Cả ba Vị đều thuộc Hội Thừa Sai Paris. Anh Luca Hwang Sok-tu bị chém đầu với 3 Vị vào ngày 30-3-1866, nhằm Thứ Sáu Tuần Thánh.

Chúa Nhật 6-5-1984 trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Đại Hàn, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) đã nâng 103 vị tử vì đạo tại Đại Hàn lên hàng hiển thánh, trong đó có thánh Luca Hwang Sok-tu.

... Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?" (Matthêu 16,24-26).

(Paul Destombes, MEP, "Au pays du matin calme", Paris 1968, trang 180-186)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt