

HỒNG ÂN BÍ TÍCH RỬA TỘI

Sau đây là **chứng từ của bà Dominique, người Pháp, về hồng ân bí tích Rửa Tội** nhận lãnh vào dịp Đại Năm Thánh 2000. Bà có 2 người con và sống gần Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức.

Năm 1998, người bạn cùng sở làm, mời tôi tham dự buổi Cầu Nguyện của Cộng Đoàn mà anh ta là thành viên. Trong lúc diễn ra Thánh Lễ - do Vị Linh Mục của Cộng Đoàn này cử hành - tôi như nghe từ bên trong một tiếng nói mời gọi tôi hãy xin lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Ánh Sáng từ Trời Cao đã đi vào cuộc đời tôi kể từ giây phút ấy. Trước đó, tôi đã từng bị thất bại ê-chề và vô cùng cay-đắng trong cuộc sống tình cảm. Nói cách khác, tôi đã dan-dúu với những vụ lang-chạ, bị những mối tình lãng-nhăng ràng buộc.



Ngày hôm ấy, trong Thánh Lễ, tôi nghe đọc Bài Sách Thánh trích từ Sách tiên tri Hô-sê chương 2 từ câu 16 đến 22. Nhưng câu 16 và câu 22 đánh động lòng tôi nhất: "Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình .. Ta sẽ lập hôn ước với con trong tín thành và con sẽ được biết THIÊN CHÚA". Hai câu Kinh Thánh này gieo vào lòng tôi một niềm vui bao la. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng, Tình Chúa yêu tôi thật quảng đại và bao la như thế!

Những tháng đầu tiên học giáo lý - trong tiến trình chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa Tội - đối với tôi thật là cam go. Tôi có cảm tưởng mình bước đi trong sa mạc hoang vắng và khô cằn. Có những đêm tôi thức trắng, ngồi hàng giờ, hàng giờ, trước bức ảnh Đức Chúa GIÊSU vắc Thánh Giá. Tôi chiêm ngắm Chúa rồi tôi bật lên khóc nức nở. Tôi cảm thấy mình bất xứng trước Tình Yêu rộng lớn hải hà của Chúa. Từ ý thức bất xứng này, nảy sinh nơi tôi tâm tình thống hối ăn năn. Tôi tự nhủ: "Bằng mọi giá, mình phải thay đổi lối sống ngập lặn trong bùn nhơ tội lỗi của mình!" Lúc ấy tôi đâu biết rằng mình cũng giống như người đàn bà tội lỗi được Chúa tha tội và đang khóc lóc quỳ sụp lạy dưới chân Đức Chúa GIÊSU. Tôi chỉ hiểu rõ ý nghĩa những giọt nước mắt của mình - rất lâu sau này - khi con tim chai cứng bằng đá của tôi được biến đổi thành con tim mềm mại bằng thịt. Quả thật, THIÊN CHÚA đã thực hiện nơi tôi những điều kỳ diệu, những phép lạ tỏ tường ..

Tôi bắt đầu chấn chỉnh cuộc sống lãng-loàn của tôi thành một cuộc sống có trật tự. Tôi tái sinh trong cầu nguyện, chiêm ngắm và thờ lạy Minh Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Thời gian kế tiếp tôi thâm hiểu sâu xa rằng THIÊN CHÚA đã không bao giờ bỏ rơi tôi. Tôi được dấu ấn trong lòng bàn tay Chúa và Ngài đợi chờ cơ hội thuận tiện để hoán cải tôi, kéo tôi ra khỏi cuộc sống khốn cùng. Những người quen biết tôi trước đây tự hỏi không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho tôi. Họ không hề hay biết về cuộc biến đổi nội tâm, luân lý cũng như thể lý của tôi. Được Ánh Sáng trời cao soi sáng, tôi giải thích cho họ hiểu về niềm vui bao la của



tôi. Niềm vui của một người cảm thấy mình thật sự được yêu thương. Và đúng như thế. Thời gian chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa Tội đã trở thành thời kỳ tôi đính hôn và sống trong tình yêu THIÊN CHÚA.

THIÊN CHÚA Nhân Từ đã thỏa mãn mọi ước nguyện của tôi, kể cả những ước nguyện nhỏ bé nhất và thầm kín nhất. THIÊN CHÚA trở thành Ánh Sáng soi dẫn cuộc đời tôi. Tôi được cảm nghiệm một niềm vui tràn đầy. Mỗi lần trông thấy ảnh thánh Đức Chúa GIÊSU chịu đóng đinh trên Thánh Giá, tôi đều thân thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Chúa, này con đây, con xin yêu mến Chúa. Chính Chúa là tình yêu và là sức mạnh của con".

Hiện tại tôi thi hành công tác mang Mình Thánh Chúa đến cho các vị lão thành nơi một Nhà Hưu Dưỡng. Các vị cao niên là ánh sáng cho tôi, bởi vì nơi các vị, tôi viếng thăm chính Đức Chúa KITÔ. Với tư cách là tín hữu Công Giáo, tôi là người mang sứ điệp Hy Vọng, đem ánh sáng của THIÊN CHÚA đến cho những người đang sống trong thế giới này. Bây giờ tôi không còn sống dưới ách thống trị của khoái lạc nữa, nhưng sống dưới ách êm ái nhẹ nhàng của Lễ Luật THIÊN CHÚA. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ, đã biến đổi tôi thành con cái sự sáng. Muôn đời cảm tạ hồng ân bao la của THIÊN CHÚA.

... Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng Quyền Năng tuyệt đối, hãy thưa cùng Chúa rằng: "Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài". Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín-trung là khiên-che thuẫn-đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng, hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại giữa ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quy ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn (Thánh Vịnh 91, 1-7).

("LOURDES Magazine", n.7, Ottobre-Novembre/2005, trang 44).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt