

GIEO "KÍNH MỪNG MARIA" TRÊN ĐƯỜNG PHỐ



Cha Giovanni Rossi (1887-1975) là Linh Mục thánh thiện và là sáng lập viên Hiệp Hội "Pro Civitate Christiana - Bảo Vệ Văn Minh Kitô". Hiệp Hội khai sinh tại thành phố Assisi (Trung Bắc Ý) vào năm 1939. Hiệp Hội có mục đích truyền giảng Tin Mừng Đức Chúa GIÊSU KITÔ và thăng tiến nhân bản, đặc biệt trong lãnh vực báo chí và truyền thông. 20 năm sau - 1959 - Đức Thánh Cha Gioan XXIII (1958-1963) công nhận Hiệp Hội là chủ thể có quyền giáo hoàng trong khuôn khổ Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ.

Trong tiểu sử Cha Giovanni Rossi người ta đọc câu chuyện sau đây.

Một sáng tinh sương, Cha Giovanni Rossi ra khỏi nhà thật sớm. Trên đường phố Milano (Bắc Ý) còn vắng vẻ Cha chạm mặt một thiếu nữ đi làm. Thiếu nữ kính cẩn cất lời chào vị Linh Mục. Ngỡ ngàng trước cử chỉ đầy ái Cha triu mến đáp lại:

- Chào con! Con đi đâu sớm thế?

Thiếu nữ lễ độ trả lời:

- Thưa Cha con đi đến xưởng ..

Ngạc nhiên vì biết xưởng làm cách đó khá xa, Cha hỏi lại vì tưởng mình nghe lầm:

- Con đi bộ mãi đến xưởng sao? Hình như xưởng cách đây khá xa mà!

Thiếu nữ vui vẻ đáp:

- Đúng thế thưa Cha. Xưởng ở hơi xa.

Cha Giovanni hỏi tiếp:

- Từ đây đến đó con phải đi bộ mất bao lâu?

Thiếu nữ trả lời thật nhỏ:

- Thưa Cha, khoảng một tiếng đồng hồ!

Cha Giovanni thắc mắc:

- Sao con không lấy xe tram để đi đến đó?

Thiếu nữ thưa:

- Con thích đi bộ hơn!



Vì chưa nhận ra ý hướng tốt lành nên Cha thuyết phục:

- Con không biết thời giờ là vàng sao? Đi bộ một giờ đối với con là ít ỏi sao? Rồi khi đến xưởng làm việc con đã mệt đừ rồi!

Thiếu nữ rụt rè trả lời vị Linh Mục nhân ái tốt lành:

- Cha có lý! Nhưng ngày nào con cũng đi bộ hết Cha à!

Cha Giovanni Rossi tiếp tục:

- Con tiết kiệm thật không đúng chút nào hết! Này nhé: con để dành mấy đồng tiền vì không mua vé xe, nhưng con lại đi mòn đôi giày, làm hại sức khỏe và uổng phí thời giờ nữa!

Thiếu nữ mạnh dạn giải thích:

- Nhưng con đi bộ không phải vì tiết kiệm tiền đâu, thưa Cha.

Ngạc nhiên Cha hỏi:

- Nếu không vì tiết kiệm tiền thì con làm vì lý do gì?

Với đôi má ửng đỏ, cô thiếu nữ tỏ ra hơi lúng túng đáp:

- Cha muốn biết lý do tại sao ư? Con xin giải thích như thế này. Trên các đường của thành phố còn đắm chìm trong giấc ngủ, con chỉ muốn lặn hạt Mân Côi, lập đi lập lại lời kinh "Kính Mừng MARIA". Đọc theo các đường phố, con gieo hàng trăm lời kinh "Kính Mừng MARIA" bé nhỏ thân thương. Con gieo bên trái rồi con gieo bên phải các kinh "Kính Mừng MARIA". Con hy vọng Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA sẽ dùng các hạt giống "Kính Mừng MARIA" này và gieo vào lòng người dân nào đang cần hoặc không biết cầu nguyện.

Nghe cô thiếu nữ làm công nói thế, Cha Giovanni Rossi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cha âu yếm nói:

- Nếu đó là lý do thì việc con làm đáng giá lắm. Con không cần tính toán chuyện làm mòn đôi giày hay hao phí thời giờ vô ích. Con cứ tiếp tục như thế mãi nhé. Xin THIÊN CHÚA chúc lành cho con. Cứ mỗi sáng sớm con gieo hạt giống tốt "Kính Mừng MARIA" thì chắc chắn hạt giống sẽ nảy mầm. Hạt giống sẽ không chỉ rơi trên cát bụi đường phố hoặc trên lề đường hay trên bụi gai đâu! Nhớ như thế và chào con nhé!

Cô thiếu nữ nhẹ nhàng cúi đầu trước lời khuyến khích của vị Linh Mục thánh thiện. Cô nhanh chân tiếp tục chặng đường còn lại trên tay lần theo các hạt chuỗi Mân Côi. Cô hướng lòng lên THIÊN CHÚA, bày tỏ tâm tình con thảo với Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc và trên đôi môi mấp máy lời kinh "Kính Mừng MARIA".



... Đức Chúa GIÊSU phán: "Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm cho nó chết ngạt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe" (Matthêu 13,3-9).

("La Mia Messa", volume II, Marzo-Aprile-Maggio/2009, Anno III/B, Casa Mariana Editrice, trang 394-395)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt