

# KHÔNG CÓ ƠN CHÚA, CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC!



... **Cha André Gauthier** là Linh Mục Tuyên Úy phục vụ trong Quân Lực Canada từ 11 năm qua. Xin nhường lời cho Cha.

Tôi chọn ngành Tuyên Úy Quân Đội với ý thức rõ ràng một ngày mình sẽ xung phong nơi chiến tuyến, rồi cũng có thể sẽ trở về với một vết thương - thể xác hoặc tâm thần - kể cả việc có thể mất mạng sống. Ngay cả khi vị Linh Mục Tuyên Úy không bao giờ xông vào trận chiến hoặc cầm khí giới, nhưng nhiệm vụ của ngài là có mặt nơi chiến trường để săn sóc mục vụ hoặc để ban các bí tích sau cùng cho các binh sĩ bị thương. Vị Linh Mục Tuyên Úy có cùng những hiểm nguy y như các binh sĩ tác chiến. Nhưng tôi không trốn tránh bởi vì chính tôi chấp nhận thực thi thừa tác vụ thánh cạnh các binh sĩ.

Tôi từng phục vụ hai lần bên Afghanistan. Khi gia nhập Quân Lực Canada tôi ý thức mình phục vụ trước tiên THIÊN CHÚA rồi đến Dân của Ngài. Dân Ngài giờ đây là các binh sĩ và gia đình quân đội.

Theo một truyền thống tốt lành có từ rất lâu đời, trong Quân Lực Canada luôn luôn có sự hiện diện của các Linh Mục Tuyên Úy để hỗ trợ các binh sĩ trên bình diện thiêng liêng. Thiêng liêng được coi trọng cùng với các chiều kích nhân đạo, trí thức hoặc chuyên nghiệp. Các nhu cầu thiêng liêng và tôn giáo của các binh sĩ phải được phục vụ thỏa đáng giống như bất cứ người con nào của THIÊN CHÚA. Chỉ khác một điều là thành phần Dân Chúa này mang các đồng phục của các binh chủng khác nhau. Đôi khi còn hơn thế nữa, mạng sống của các binh sĩ thường lâm nguy, vì họ phải đối đầu với những hoàn cảnh vô cùng bi đát. Do đó các binh sĩ cần được thắp bùng và được nhận đầy đủ các dịch vụ tôn giáo của ngành tuyên úy quân đội. Với tư cách Linh Mục Tuyên Úy tôi hiểu rõ các khát vọng của các binh sĩ:

**- Tin, Hy Vọng và trao cho cuộc sống một Ý Nghĩa!**

Trong lần phục vụ thứ hai nơi chiến trường Afghanistan tôi đặc biệt chú ý đến nghĩa vụ lắng nghe các binh sĩ và cầu nguyện rất nhiều, rất nhiều. Nếu THIÊN CHÚA là Chủ Tể sự sống, Chủ Tể mọi sự, thì chúng ta có thể hướng về Ngài để trút khỏi đôi vai trọn đau khổ chúng ta gặp phải trên đường đời. Bởi vì, chúng ta không thể nào mang đau khổ một mình nhưng phải mang trong niềm tin tưởng phó thác nơi THIÊN CHÚA.

Nhiệm vụ của các Linh Mục Tuyên Úy mỗi khi có cuộc đưa quân đi tác chiến là hiện diện cạnh các binh sĩ. Chính các vị Tuyên Úy chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho các binh sĩ. Các ngài nâng đỡ và trợ giúp mỗi khi các binh sĩ cần đến. Khi thời giờ và kỷ luật cho phép, các Linh Mục Tuyên Úy thường gặp gỡ các binh sĩ để hỗ trợ trên bình diện tâm lý.

Cá nhân tôi, sau khi trở về lần thứ hai từ chiến trường Afghanistan, tôi có cảm tưởng như được biến đổi. Bởi vì, sau khi sống kinh nghiệm một cuộc chiến cam go, người ta bị bắt buộc phải suy tư. Chưa bao giờ tôi chạm thẳng đến cái mỏng giòn, trải qua đủ loại xúc động, đương đầu với không biết bao nhiêu gian nguy thử thách, kể cả với cái chết.

Thế nhưng không phải chỉ có những kinh nghiệm tiêu cực với những khó khăn mà cũng có những điều tuyệt vời được hưởng nếm nữa. Trải qua 10 tháng bên cạnh các người nam và người nữ trong một bối cảnh chiến tranh chết chóc, chúng tôi đã dệt nên những mối quan hệ tuyệt vời, không thể nào quên được.

Khi cuộc sống thường xuyên mang khuôn mặt con đường thập giá thì người ta cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện của THIÊN CHÚA. Chính Ngài đồng hành với chúng ta trong hiểm nguy.

Riêng tôi với tư cách là Linh Mục Tuyên Úy Quân Đội, tôi cảm nhận rõ ràng THIÊN CHÚA ban cho chúng tôi những ơn cần thiết, những ơn lành trọng đại để chúng tôi chu toàn trách nhiệm phục vụ binh sĩ và gia đình quân đội.

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên thắp bùng đoàn quân ra trận, tôi đã đi được một chặng đường thiêng liêng thật dài. Năm ấy tôi 33 tuổi. 33 tuổi nhưng tôi đã trực diện cái chết. Vui lòng chấp nhận chết là một chọn lựa hoàn toàn ý thức và chúng ta chỉ có

thể làm được với ơn lành THIÊN CHÚA ban.

***Không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm gì được!***

... "Giờ đây hãy chúc tụng THIÊN CHÚA muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người. Xin THIÊN CHÚA ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an, tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời! Xin THIÊN CHÚA hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống!" (*Sách Huấn Ca 50,22-24*).

*("Notre-Dame du Cap", Canada, 120e année, Novembre 2011, trang 18-19)*

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt