

## LÊN ĐƯỜNG PHỤC VỤ TRẺ EM BỤI ĐỜI VÀ NGƯỜI NGHÈO



Đầu năm 2010, một đôi vợ chồng trẻ Công Giáo người Pháp cùng với hai nhi vài tháng tuổi đã lên đường đi phục vụ nơi một làng dành cho trẻ em bụi đời và người nghèo, người tàn tật bên nước Brasil.

Đó là Anh Chị Marie-Agnès và Renaud de Miniac xuất thân từ thành phố Clohars-Fouesnant thuộc giáo phận Finistère của nước Pháp.

Năm 2009 đánh dấu nhiều biến cố đáng ghi nhớ trong cuộc đời đôi vợ chồng trẻ. Chị Marie-Agnès 22 tuổi và ra trường với mảnh bằng cô-đỡ. Anh Renaud 29 tuổi và rời quân ngũ sau khi phục vụ trong vòng 5 năm. Rồi ngày 23-10 bé trai đầu lòng Joseph chào đời. Sau các biến cố này là công cuộc chuẩn bị làm một chuyến phiêu lưu mạo hiểm truyền giáo. Xin nhường lời cho Anh Chị Marie-Agnès và Renaud de Miniac.

Chúng tôi quyết định trao hiến một chút gì đó đến từ chính chúng tôi và tự đặt mình vào công việc phục vụ những người đang đau khổ. Bằng cách thức này, chúng tôi muốn diễn tả tâm tình tri ân cảm tạ THIÊN CHÚA về tất cả ơn lành Ngài ân cần ban cho chúng tôi thật dồi dào.

Chúng tôi quen biết một tổ chức từ thiện phi chính quyền của Giáo Hội Công Giáo mang tên "Points-Coeur / Điểm-Hẹn-Lòng". Tổ chức do Cha Thierry de Roucy (s.j.m) khởi xướng tại Pháp vào năm 1990 và hiện có mặt tại 4 miền trên trái đất. Tổ chức có chương trình đào tạo và gởi các nhân viên thiện nguyện trẻ tuổi đến sống một hay hai năm giữa lòng một khu phố nghèo để phục vụ những người bị bỏ rơi, đặc biệt là các trẻ em lang thang đầu đường cuối phố. Nhiệm vụ của các nhân viên thiện nguyện cũng chú ý đến bình diện tinh thần nhắm đến một thứ "văn hóa cảm thông", nghĩa là đặt con người nơi trung tâm mọi chăm sóc. Như thế, không phải chỉ có người nghèo vật chất mới cần được giúp đỡ, mà cả đến những người nghèo tâm linh trong các lãnh vực khác như khoa học, tài chánh, kỹ thuật và chính trị v.v.

Sau khi liên hệ với Tổ Chức, chúng tôi được chỉ định ra đi truyền giáo tại Fazenda do Natal một ngôi làng nằm gần thành phố Salvador da Bahia bên nước Brasil. Làng "Fazenda do Natal - Nông Trại Giảng Sinh" tiếp nhận các trẻ em bụi đời, các gia đình nghèo và những người tàn tật. Làng có khoảng mười ngôi nhà, một trường học và một thánh đường. Dân số trong làng vào khoảng 50 người. Chúng tôi đến sống tại đây trong vòng hai năm. Chúng tôi không mang theo gì ngoại trừ tình thân bạn hữu. Chúng tôi sẽ là một gia đình Công Giáo tiếp nhận khoảng hai hay ba đứa trẻ gặp khó khăn. Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi được xây dựng trên Cầu Nguyện, đời sống chung và tình cảm thông.

**Anh Renaud de Miniac.** Chúng tôi cẩn thận chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống mới, trong vui tươi và thanh thản. Chúng tôi biết rõ khó khăn đang chờ đón, bởi lẽ không mấy dễ dàng khi phải tiếp rước nỗi



đau khổ của kẻ khác. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có những cuộc gặp gỡ phong phú và cùng lúc tiếp nhận nhiều hồng ân. Đây là cuộc hành trình gây nhiều cảm hứng và thích hợp với nguyện ước cùng tâm tình xuân trẻ của chúng tôi.

**Chị Marie-Agnès.** Riêng phần tôi, tôi mong rằng cuộc sống mới với kinh nghiệm mới sẽ giúp chúng tôi biết kiên nhẫn hơn và biết quên mình để sống cho tha nhân nhiều hơn. Có lẽ kinh nghiệm mới sẽ ban cho chúng tôi một tương lai biết bám chặt nhiều hơn vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nghĩa là có một Đức Tin vững mạnh và trưởng thành hơn. Chúng tôi ra đi để trở về với một con tim tràn đầy Tin-Cậy-Mến. Chúng tôi táo bạo chọn lựa một nếp sống mới và đặc thù đối với lứa con đầu lòng của chúng tôi. Nhưng nó cũng sẽ là một chứng nhân cho nếp sống mới này.

Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người đồng hành với chúng tôi trên con đường truyền giáo: đồng hành bằng lời cầu nguyện cũng như bằng hỗ trợ vật chất cho các trẻ em và người nghèo nơi chúng tôi sẽ đến phục vụ. Phần chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp đền ân đức bằng lời cầu nguyện hàng ngày và bằng các tin tức thường xuyên về các sinh hoạt tông đồ và bác ái nơi cứ điểm truyền giáo của chúng tôi.

**... "Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nở tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Đây là lời THIÊN CHÚA, Đấng sáng tạo và căng vòm trời, Đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan, Đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư dân" (Isaia 42,1-5).**

*("Église en Finistère", Année Sacerdotale, Dossier Spécial: Irremplacables Prêtres, 10 Décembre 2009, n.109, trang 8-9)*

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt