

PHỤ NỮ ÂU CHÂU CÓ TẤM LÒNG VÀNG



Từ 1996 - hàng năm - các vị chủ bút tờ nguyệt san quốc tế Reader's Digest, - phân bộ Âu Châu - chọn một nhân vật nổi bật của lục địa làm người Âu châu của năm. Chẳng hạn: người Âu Châu năm 1996 là Cha Imre Kosma, Linh Mục Hung-gia-lợi, nổi tiếng vì các công tác bác ái nhân đạo ở Trung Âu. Người Âu châu năm 1997 là nhà sinh thái học Frederic Hauge, người Na-Uy. Năm 1998, nhà hàng hải người Anh Pete Goss, được chọn làm người Âu châu. Ông Pete Goss đã liều mạng cứu sống ông Raphael Dinelli, người Pháp, lâm nguy trong cuộc tranh tài tại vùng biển Vendée, miền Bắc nước Pháp.

Người Âu châu năm 1999 là nữ bác sĩ Inge Genefke, người Đan-Mạch. Bà đi tiên phong trong lãnh vực chữa trị tâm linh và tái hội nhập xã hội các nạn nhân tra tấn. Với bước đầu thật khiêm tốn, ngày nay, hoạt động của bà lan rộng trên toàn thế giới và là tiếng

chuông báo động về sự tàn ác của con người, đối xử với anh chị em mình như loài cầm thú.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối thập niên 1970. Hôm ấy, bị ám ảnh ngày đêm bởi những đau khổ tinh thần và thể xác từng chịu trong thời gian bị giam cầm, và tuyệt vọng vì thấy mình không thể thoát ra được, ông Miguel Lee quyết định đến gõ cửa Bệnh Viện đại học Copenhagen, thủ đô Đan Mạch. Nhưng vừa trông thấy bóng các áo choàng trắng của nhân viên y tế nhà thương, ông Miguel Lee bỗng run lên bần bật. Ngạc nhiên, nữ bác sĩ Inge Genefke cất tiếng hỏi:

- Ông bị gì thế?

Nhưng ông Miguel Lee không tài nào giải thích được lý do. Điều ấy khơi động nơi ông quá nhiều kỷ niệm hãi hùng. Bù lại, ông bắt đầu thổ lộ nỗi khổ dần vật ông ngày đêm: những tiếng động xoáy tròn trong đầu làm ông dinh tai nhức óc và những cơn ác mộng khiến ông thất thanh kêu rú, gây kinh hoàng cho người thân trong gia đình.

Nữ bác sĩ Inge Genefke lắng lắng nghe ông Miguel Lee trút bỏ gánh nặng, dồn ứ từ lâu. Về phần mình, ông Miguel Lee bắt đầu đặt niềm tin tưởng nơi nữ bác sĩ Inge Genefke. Sau cùng, ông gọi lại căn phòng tra tấn, nơi vang vọng những tiếng kêu la, đêm này qua đêm khác, khi những người hung ác gắn vào căn phòng cái máy làm dội vào tai ông những cú-sốc-điện liên miên.

Nghe đến đây, nữ bác sĩ hỏi ông về các áo khoác màu trắng. Ông Miguel Lee trả lời:

- Trong tù, các bác sĩ cũng mang áo trắng như thế. Nơi căn phòng tra tấn, luôn luôn có mặt một bác sĩ khoác áo trắng, để trấn an các tù nhân là họ không chết đâu! Nhưng, nếu được chết thì là chuyện quá tốt đẹp đối với chúng tôi!

Trước kia, ông Miguel Lee sống tại Chilê, từng làm chủ tịch nghiệp đoàn và sống ung dung hạnh phúc với vợ cùng con. Đùng một cái, vào năm 1973, quân đội đảo chánh và lên nắm quyền. Chính phủ cách mạng hạ lệnh tống ngục và tra tấn ông Miguel ròng rã 3 năm. Sau đó, họ lưu đày ông sang Đan Mạch thêm 3 năm nữa. Những năm dài đau thương ấy đã tàn phá tinh thần, thể xác và bẽ gãy ý chí của ông Miguel Lee. Khi trở lại cuộc sống bình thường, với một thân xác tương đối bình thường, nhưng tinh thần ông Miguel Lee không còn bình thường nữa.

Vì khát vọng làm người bình thường, ông Miguel đi gặp hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, nhưng không ai tìm ra căn cội, chữa trị được tâm linh ông. Ông đau đớn tự nhủ:

- Làm sao giải thích cho các bác sĩ hiểu rằng, tra tấn không chấm dứt với các cú đấm đá, các vụ hành hung?

Nhưng hôm nay, ngồi đối diện với nữ bác sĩ Inge Genefke, ông Miguel Lee cảm thấy mọi sự đổi khác. Nữ bác sĩ nhẹ nhàng hỏi ông:

- Có những cái khổ còn khủng khiếp hơn cả cái đau thể xác phải không? Chẳng hạn, cái mặc cảm tội lỗi và nỗi hổ thẹn họ gieo vào lòng ông?

Ông Miguel lặng lẽ gật đầu, đôi mắt long lanh đầy lệ. Nữ bác sĩ Inge Genefke nhẹ nhàng khẳng định:

- Phải, họ đã tra tấn hành hạ ông để hủy hoại ý chí của ông, hủy diệt niềm tự tin nơi ông và đầu độc ông rằng: không bao giờ ông còn can đảm ngẩng cao đầu, đối diện với gian nguy!

Nữ bác sĩ nói tiếp:

- Ở đây chúng tôi có thể giúp ông. Nhưng chính ông phải thâm tín rằng: Ông không hề mang lỗi lầm nào hết. Chính họ mới là người gây nên lầm lỗi!

Cuộc gặp gỡ giữa nữ bác sĩ Inge Genefke và cựu tù nhân Miguel Lee là cuộc gặp gỡ chung cục, thúc đẩy nữ bác sĩ Inge Genefke thành lập vào năm 1979, một dưỡng đường chăm sóc các nạn nhân tra tấn, các cựu tù nhân.

Hiện nay, các dưỡng đường như thế có mặt tại nhiều nơi trên thế giới, nhằm mục đích trao trả lại phẩm giá và giúp các tù nhân, các nạn nhân tra tấn trở lại cuộc sống bình thường. Đó là tất cả lý tưởng của nữ bác sĩ Inge Genefke, người Đan Mạch, được chọn làm phụ nữ Âu Châu của năm 1999.

... "Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao. Vâng, chính THIÊN CHÚA sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trở sinh hoa trái. Công lý đi tiên phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân" (Thánh Vịnh 85,11-14).

("Reader's Digest Sélection", Janvier/1999, trang 82-88)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt