

## HƯỞNG HOA QUẢ CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC



... Chúa Nhật 11-10-2009 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tôn phong 5 chân phước lên hàng hiển thánh. Trong số 5 tân hiển thánh có 2 vị được tín hữu Công Giáo toàn thế giới biết đến từ lâu. Đó là **Cha thánh Jozef Damian De Veuster** (1840-1889) tông đồ người cùi qua đời tại Molokai trên quần đảo Hawaii trong Thái-Bình-Dương năm 1889 lúc tuổi đời chưa tròn 50. Vị thứ hai là **thánh nữ Jeanne Jugan** (1792-1879), sáng lập dòng Tiểu Muội Người Nghèo. Xin trích dịch **chúng từ phép lạ khỏi bệnh ung thư ở giai đoạn chót của bác sĩ Edward Gatz, người Mỹ**. Chính phép lạ xảy ra vào năm 1989 đã đẩy mạnh tiến trình tôn phong hiển thánh cho nữ chân phước Jeanne Jugan.

Bác sĩ Edward Gatz. Trước khi được phép lạ khỏi bệnh, tôi hoàn toàn không biết gì về một phụ nữ mang tên Jeanne Jugan kể cả đó là một nữ tu chân phước. Mọi việc xảy ra trước tiên là nhờ Cha Richard McGloin (1914-2005), một Linh Mục dòng Tên, và Jeanne hiền thê tôi. Chính hai người đã làm tuần cửu nhật xin ơn khỏi

bệnh cho tôi. Phần tôi, tôi chỉ đơn sơ nghĩ rằng không gì có thể giúp mình khỏi bệnh. Vào thời kỳ ấy, tôi không cầu nguyện nhiều. Tôi chỉ may mắn hưởng nhờ hoa quả lời cầu nguyện của người khác.

Khi biết chứng ung thư đang ở giai đoạn chót và có rất ít thời gian để sống, tôi thật sự bồn loạn và gần như tuyệt vọng. Chỉ có điều hơi khác là tôi chưa rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Bởi lẽ tôi nhớ lại mình vẫn sống lâu hơn thân phụ. Ba tôi qua đời năm người mới 39 tuổi. Trong khi tôi đã sống đến 51 tuổi. Rồi tôi cũng có một người anh qua đời năm mới 45 tuổi và phải đau đớn ròn rã trong vòng hai năm trước khi từ trần. Như vậy, tôi vẫn là người may mắn hơn nhiều. Vậy thì đâu có lý do gì để than thân trách phận?

Lúc ấy tư tưởng duy nhất của tôi là tận dụng tối đa thời gian ngắn ngủi còn lại. Rồi tôi lãnh bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân như một ân lành đặc biệt. Tôi cũng tham dự Thánh Lễ nơi nhà nguyện của Đường Đờng trước khi được đưa vào phòng mổ ngày 9-1-1989. Và vị Linh Mục lại một lần nữa xúc cho tôi dầu thánh. Nhờ thế mà sau cuộc giải phẫu, tôi chuyển từ tình trạng tuyệt vọng sang khả năng thân thưa cùng THIÊN CHÚA:

- Lạy Chúa, xin cho thánh ý Chúa được thể hiện!

Bà Jeanne Gatz. Sau cuộc giải phẫu và biết tình trạng trầm trọng của chồng, tôi điện thoại báo cho Cha Richard McGloin biết. Sau khi nghe tôi nói Cha trả lời ngay:

- Chắc chắn là các bác sĩ chưa nghe nói đến Jeanne Jugan!

Nghe tên, tôi nghĩ có lẽ là một nữ bác sĩ chuyên môn nào đó nên hỏi:

- Ai vậy thưa Cha?

Cha giải thích cho biết đó là Vị sáng lập dòng các Tiểu Muội Người Nghèo và nói:

- Chúng ta hãy xin nữ chân phước cầu bầu cho cuộc khỏi bệnh.

Tôi mau mắn thưa:

- Con xin sẵn sàng làm theo lời Cha dạy!

Cho tới lúc ấy, tôi chưa bao giờ xin nữ chân phước cầu bầu điều gì cả. Vì thế, sự kiện tôi nhanh nhẹn làm theo điều Cha McGloin nói, đúng là linh hứng từ Trời Cao. Tôi liền viết thư để xin bản kinh làm tuần cửu nhật xin ơn với nữ chân phước Jeanne Jugan. Nhận được bản Kinh tôi gửi ngay cho hiền phu tôi lúc ấy đang chữa trị tại Minnesota và nói với chàng:

- Chúng ta có một Người Bạn đang cầu bầu ở trên Trời.

Phần tôi, tôi mang theo Tờ Kinh mọi nơi mọi lúc và không ngừng van xin nữ chân phước cầu bầu. Tôi không hề nghi ngờ về sự chuyển cầu của nữ chân phước. Cũng như tôi luôn luôn tin tưởng nơi lời khẩn cầu tha thiết của Cha McGloin, người có mối liên hệ đặc biệt với nữ chân phước Jeanne Jugan. Nhờ thế mà lời khẩn cầu của chúng tôi được lắng nghe và được chấp nhận.

Bác sĩ Edward Gatz. Tôi không nghi ngờ gì về việc tôi được khỏi bệnh. Bởi lẽ, chứng ung thư đã đi vào giai đoạn chót và các bác sĩ cho biết là tôi chỉ có thể sống trong vòng tối đa 6 tháng. Vậy mà, thời gian trôi qua trong khi sức khỏe của tôi mỗi ngày một khả quan hơn. Đúng là một phép lạ! Một phép lạ sống động, không thể chối cãi được. Thật là hồng ân bao la THIÊN CHÚA ban cho chúng tôi, nhờ lời chuyển cầu của nữ chân phước Jeanne Jugan hiền mẫu đầu ái của người nghèo, người tàn tật và các bậc cao niên.

**... "Con ơi, nếu có của, hãy làm cho đời con được tốt đẹp, và tiến dâng lễ vật lên THIÊN CHÚA sao cho xứng. Hãy nhớ rằng cái chết không trì hoãn đâu, và ngày hẹn của âm phủ, con nào có biết! Trước khi chết, hãy làm ơn cho thân hữu, và rộng rãi với họ theo khả năng của con. Đừng từ chối không hưởng một ngày vui, hoài bão của con, đừng để cho phần nào trôi đi mất .. Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là: chắc chắn con sẽ phải chết" (Huấn Ca 14,11-17).**

*("Incontri Sereni", Bollettino trimestrale delle Piccole Sorelle dei Poveri, Anno XLVIII, n.199, Ottobre-Dicembre 2009, trang 19-22)*

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt