

LINH MỤC VỚI CON TIM CỦA ĐỨC CHÚA GIÊSU



Lúc 1 giờ khuya rạng ngày 28-12-1979, Cha Pietro Gonella êm ái ra đi về Nhà Cha, hưởng dương 48 tuổi, sau 30 năm liệt giường và sau 15 tháng lãnh thiên chức Linh Mục. Hồn Đức Chúa GIÊSU KITÔ hài lòng khi đón rước vào ánh sáng vĩnh cửu vị Linh Mục luôn giữ tâm hồn trong trắng thơ ngây, tự dâng mình làm hy lễ cho THIÊN CHÚA, trong vòng tay trinh khiết của Đức Mẹ MARIA.

Pietro Gonella chào đời năm 1931 trong gia đình Công Giáo đạo đức nhưng không khá giả, tại thị trấn Borgata Perosini (Bắc Ý). Năm lên 7 tuổi, Pietro được hồng phúc rước Đức Chúa GIÊSU lần đầu vào đúng ngày lễ Mình Thánh Chúa. Hai năm sau, nhằm lễ Sinh Nhật Đức Mẹ MARIA, Pietro lãnh bí Tích Thêm Sức. Kể từ sau hai biến cố quan trọng ấy, cuộc đời cậu bé chuyển sang khúc rẽ khác. Cậu bé như bị thu hút bởi sự hiện diện vô hình của Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Cậu gia nhập đoàn giúp lễ của giáo xứ và khám

phá ra nét đẹp cao cả của thiên chức Linh Mục. Một ngày, khi đi học về, Pietro đồng dạ tuyên bố với Cha Mẹ:

- Con muốn trở thành Linh Mục!

Pietro bày tỏ ước muốn với Cha Sở. Cha Sở liền bắt đầu chuẩn bị cho cậu. Pietro chính thức gia nhập tiểu chủng viện giáo phận Asti vào tháng 10 năm 1944, lúc lên 13 tuổi.

Pietro Gonella có mái tóc rậm đen và đôi mắt đen nhánh với cái nhìn thật trong sáng. Chú luôn tỏ ra vui vẻ hòa nhã với mọi người khiến ai ai cũng quý mến. Trong tâm hồn thanh khiết, chủng sinh Pietro dành trọn tình yêu cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng giờ đây thật gần gũi với chú. Ngoài sự hiện diện thân tình của Đức Chúa GIÊSU, Pietro còn có sự hiện diện khác không kém phần dấu ấn diệu hiền. Đó là sự hiện diện của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Gần nhà Cha Mẹ của Pietro có đền thánh dâng kính Đức Mẹ Từ Bi. Lúc còn ở nhà, Pietro thường đến đó cầu nguyện và dâng hiến đời mình cho Đức Nữ Trinh MARIA.

Nơi chủng viện, chú Pietro chỉ có duy nhất ý tưởng:

- Trở thành Linh Mục với con tim của Đức Chúa GIÊSU Linh Mục.

5 năm lặng lẽ trôi qua trong tiểu chủng viện. Tháng 10 năm 1949, Pietro - 18 tuổi - chuyển vào đại chủng viện. Ngày 8-12 cùng năm, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, thầy Pietro lãnh áo chùng thâm, bước đầu trong hành trình chuẩn bị tiến lên chức Linh Mục.

Thế nhưng THIÊN CHÚA có chương trình khác trên đại chủng sinh Pietro Gonella. Cùng thời gian đó, thầy Pietro ngã bệnh. Một ngày, thầy nằm xuống với thân mình tê nhức và sưng phồng lên. Và kể từ ấy, thầy



không rời khỏi giường nữa. Giường nằm trở thành thánh giá. Và con đường vác thánh giá dẫn lên núi sọ kéo dài ròng rã 30 năm.

Thầy Pietro hoàn toàn chấp nhận thánh ý THIÊN CHÚA và không hờ môi than trách một điều. Bởi lẽ, chính ngày còn nhỏ, Pietro đã tự dâng mình làm hy lễ cho Chúa rồi!

Tháng 6 năm 1952, thầy Pietro Gonella đi hành hương Lộ Đức lần đầu tiên do Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu tổ chức. Nơi Hang Đá Lộ Đức, thầy tha thiết van xin Đức Mẹ MARIA chữa lành bệnh để có thể lãnh thiên chức Linh Mục. Nhưng rồi vào ngày cuối cùng nơi kinh thành Thánh Mẫu, khi tham dự cuộc rước kiệu Minh Thánh Chúa, thầy Pietro khám phá ra thế giới khổ đau chung quanh qua sự hiện diện của hàng trăm bệnh nhân với đủ mọi thứ bệnh tật. Thầy Pietro bỗng như nghe tiếng nói:

- Đừng xin ơn khỏi bệnh cho con. Hãy xin cho một người khác. Phần con, hãy xin ơn thi hành trọn vẹn thánh ý THIÊN CHÚA!

Thầy Pietro can đảm THƯA VÂNG và tự dâng hiến khổ đau để cầu cho giới trẻ và Linh Mục.

Sau lần hành hương Lộ Đức đó, thầy Pietro trở lại Lộ Đức 16 lần nữa. Thầy tâm sự:

- Muốn biết Lộ Đức thì cần đến tận nơi để biết. Lộ Đức đúng là đường viên của Thiên Đàng! Tôi nghĩ rằng nếu Iosif Staline (1879-1953) đi hành hương Lộ Đức, hẳn ông đã ăn năn hối cải! Tại Lộ Đức, tôi không còn cảm thấy đau khổ nhưng lắng thính để lắng nghe tiếng nói của Hiền Mẫu Thiên Quốc. Chính Đức Mẹ MARIA giúp chúng ta quảng đại chấp nhận hy sinh và sẵn sàng yêu mến Đức Mẹ, yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ Con Mẹ và yêu mến hết mọi anh chị em đồng loại.

Suốt trong thời gian bị bệnh, thầy Pietro sống hoàn toàn sứ điệp Lộ Đức và Fatima. Kinh nguyện thầy yêu thích nhất là Kinh Mân Côi. Thầy lần hạt Mân Côi liên miên suốt ngày. Hết chuỗi này đến chuỗi khác. Nếu có ai đến thăm, thầy lại có dịp nói về Đức Mẹ MARIA và khuyến khích mọi người yêu mến cùng dâng mình cho Đức Mẹ.

Biết được ước nguyện thâm sâu và thầm kín nhất của thầy Pietro là trở thành Linh Mục, nhiều tín hữu Công Giáo và Linh Mục đồng thanh ký thỉnh nguyện thư xin Đức Giám Mục giáo phận Asti truyền chức Linh Mục cho thầy.

Đức Cha Nicola Cavanna liền xin phép chuẩn và Đức Thánh Cha Phaolô VI tức khắc chấp thuận. Ngày 23-9-1978, thầy Pietro Gonella trở thành Linh Mục đời đời của Đức Chúa GIÊSU Linh Mục dùi hiền và khiêm tốn. Sau nghi lễ truyền chức, tân Linh Mục Pietro cảm động xướng Kinh MAGNIFICAT - Linh Hồn con ngợi khen Chúa. Từ đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, đúng 15 tháng sau, cuộc đời Linh Mục của Cha Pietro Gonella là lời ngợi ca không ngừng dâng lên THIÊN CHÚA.



... "Tôi xin nói với anh chị em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh chị em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kinh địch nhau, khiến anh chị em không làm được điều anh chị em muốn. Nếu anh chị em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh chị em không còn lệ thuộc Lễ Luật nữa .. Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau" (Galát 5,16-25).

(Paolo Riso, "Messaggeri di Gioia e di Speranza", Editrice Elle Di Ci, 1995, trang 55-78)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt