

TIN NƠI LỜI HỨA ĐỨC BÀ CAMÊLÔ



... Thứ sáu ngày 30-5-1947, nam tước Georg Ludwig Ritter Von Trapp - cựu thuyền trưởng người Áo - êm ái trút hơi thở cuối cùng tại New York, Hoa Kỳ, hưởng thọ 67 tuổi.

Cuộc đời và cái chết thánh thiện của nhà quý tộc được hiền thê đời thứ hai - Maria Augusta Von Trapp (1905-1987) - kể lại trong cuốn "The Story of the Trapp Family Singers". Tác phẩm tái bản nhiều lần và là đề tài gợi hứng cho cuốn phim "The Sound of Music" rất được giới trẻ yêu thích. Xin trích dịch phần Bà Maria Augusta viết về cái chết của hiền phu đáng kính Georg Von Trapp.

Tất cả gia đình chúng tôi quỳ chung quanh giường người bệnh. Vừa chậm rãi vừa trang nghiêm, chúng tôi đọc kinh dọn mình chết lành. Xong chúng tôi cùng nhau lần hạt Mân Côi. Chúng tôi lần không biết bao nhiêu tràng chuỗi. Hiền phu tôi vẫn còn ý thức những gì xảy ra

chung quanh. Thỉnh thoảng, trong cơn đau đớn, Georg kêu lên:

- Lạy Đức Chúa GIÊSU, xin thương xót con!

Lúc đó đã quá nửa đêm.

Nữ bác sĩ lắng nghe nhịp tim đập một lần nữa, xong bà nói nhỏ với tôi:

- Tôi e rằng giờ cuối cùng đã điểm!

Lúc này, tôi biết mình phải làm gì. Cách đây mấy năm, cả hai chúng tôi cùng thề hứa:

- Khi nào giờ cuối cùng của một trong hai người điểm, người kia phải nói thật cho bạn mình biết.

Tôi quỳ xuống cạnh Georg và ghé sát tai nói:

- Anh à, giờ cuối cùng đang đến!

Georg nấc lên một tiếng nghẹn ngào phá tan bầu không khí im lặng của đêm khuya và xé rách tâm lòng những người hiện diện.

Ngừng một lúc, tôi hỏi:

- Georg anh yêu dấu, anh có bằng chấp nhận cái chết, đến từ thánh ý THIÊN CHÚA không?

Đây là câu hỏi quan trọng, câu hỏi mà chúng tôi đã hứa với nhau .. Thu hết tàn lực cuối cùng, Georg thều thào:



- Có! Anh chấp nhận!

Tôi nhớ lời một vị thánh:

- Tiếng nói tốt đẹp nhất mà một thọ sinh có thể thân thưa cùng THIÊN CHÚA là tiếng XIN VẮNG!

Sau đó, Cha Wasner - vị Linh Mục bạn của gia đình - mang Mình Thánh Chúa đến cho Georg. Anh tiếp nhận Thánh Thể làm Cửa-Ăn-Đàng, Vị Thầy và là Đấng Cứu Thế, Vị Chủ Tể và là Người Bạn thân nhất đời anh. Georg còn mở mắt lần chót trước khi vĩnh viễn nhắm lại, hơi nghiêng đầu xuống, và thở hơi cuối cùng. Lúc ấy là 4 giờ 30 phút sáng thứ sáu ngày 30 tháng 5 năm 1947.

Buổi sáng hôm đó, khi thức giấc và biết Ba đã qua đời, bé Johannes-Georg, trai út lên 6 tuổi, nói với tôi:

- Ba thật có phúc chết vào ngày thứ sáu. Bởi vì ngày mai thứ bảy, Đức Mẹ MARIA sẽ mang Ba về Trời!

Hắn là hiền phu tôi đã giải thích cho con nghe về ơn lành Đức Mẹ MARIA hứa sẽ ban cho những ai có lòng sùng kính mang trong mình bộ Áo Đức Bà núi Camêlô.

Cách đây mấy năm, khi gia đình chúng tôi còn sống nơi quê nhà nước Áo, một ngày có hai Linh Mục dòng Camêlô đến thăm chúng tôi. Hai vị nhiệt thành nói với chúng tôi về việc mang Áo Đức Bà núi Camêlô và về lời Đức Mẹ MARIA hứa:

- Kẻ nào khi chết có mang Áo Đức Bà trên mình sẽ được Đức Mẹ đến rước về Trời ngay ngày thứ bảy đầu tiên sau khi người đó qua đời.

Georg rất cảm động khi nghe lời hứa này. Chàng xin mang Áo Đức Bà và ghi tên vào Hội Áo Đức Bà. Từ đó, mỗi tối trước khi ngủ, chàng đều sốt sắng đọc thêm ba Kinh Kính Mừng, đúng theo quy luật dạy.

Trong những ngày nằm trên giường bệnh, Georg nói với tôi về việc mang Áo Đức Bà và nhấn mạnh:

- Chúng ta phải lớn tiếng nói cho mọi người nghe về việc mang Áo Đức Bà. Kẻ nào mang Áo Đức Bà thì được nhiều ơn lành nâng đỡ ủi an, trong cơn bệnh và trong giờ chết!

Trở lại với cái chết của Georg, hiền phu tôi. Tối thứ sáu, từ 7 giờ cho đến nửa đêm, toàn gia đình chúng tôi ăn mặc chỉnh tề, quỳ bên xác Georg và cùng nhau lần hạt Mân Côi. Cứ sau mỗi chục hạt, chúng tôi lại hát một bài thánh ca mà Georg từng yêu thích. Đến nửa đêm, tất cả chúng tôi cùng đứng lên và Cha Wasner long trọng xưng tụng kính tạ ơn TE DEUM. Chúng tôi tin rằng đúng theo lời hứa Đức Mẹ MARIA sẽ đến rước Georg về trời vào hôm nay, ngày thứ bảy.

Lễ an táng diễn ra vào hôm sau, Chúa Nhật Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi.



Tối Chúa Nhật hôm đó, dĩ nhiên tôi không tài nào chợp mắt. Đang thao thức bỗng tôi nghe một tiếng động, rồi một thân hình bé nhỏ trèo lên giường tôi đang nằm. Đó là Johannes-Georg. Cậu bé hớn hờ nói:

- Mẹ à, con vừa mơ một giấc mơ tuyệt đẹp và con muốn kể ngay cho Mẹ nghe. Con mơ thấy đám táng của Ba. Nhưng người ta khiêng một quan tài trống rỗng. Còn Ba thì cầm Thánh Giá đi đầu đoàn rước. Ba cao lớn, sáng láng và trông thật đẹp!

Giấc mơ ngây thơ của đứa con có sức an ủi lòng tôi cách lạ thường. Tôi tin chắc chắn là Georg đã vào hưởng phúc trường sinh và dọn chỗ đợi chờ toàn gia đình đoàn tụ nơi Thiên Quốc!

KINH THÁNH MẪU LA VANG

Lạy Mẹ MARIA Thánh Mẫu La Vang,

đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang,

muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng.

Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ,

tinghuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến,

cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo,

giữa thời ly loạn cấm cách, khổn khổ trăm bề.

Từ ấy gót chân Mẹ bước đến,

vẫn mãi đầy ơn thiêng.

Ơn phần hồn, ơn phần xác,

người bệnh tật, kẻ ưu phiền,

nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.

Lạy Mẹ MARIA, Thánh Mẫu La Vang,

Mẹ là Thánh Mẫu Đức Chúa Trời,

cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con.



Cúi xin xuống phước hải hà,
đoái thương con cái thiết tha van nài.
Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu,
đại lượng bao dung,
cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.
Xin Mẹ phù hộ chúng con
luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông.
Và sau cuộc đời này,
xin cho chúng con được về sống bên Mẹ,
hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. AMEN.
(*"Giáo Hội Công Giáo Việt Nam", Niên Giám 2004, trang 510*).

(Maria Augusta Trapp, "The Story of the Trapp Family Singers", An Image Book, Doubleday, March 1990)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt