

## HOÀN TOÀN PHÓ THÁC VÀ TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA



**Thầy Jean-Félix Dafflon - phó tế vĩnh viễn - cùng với hiền thê Michèle dẫn thân trong Nhóm "Hiệp Nhất Mục Vụ Sainte-Claire" phục vụ cho các giáo xứ thuộc huyện Fribourg bên nước Thụy Sĩ.**

Phục vụ và lắng nghe là chủ đề chính trong linh đạo của ông bà Jean-Félix và Michèle Dafflon. Kín múc sức mạnh trong cầu nguyện, ông bà trở thành chứng nhân của Tình Yêu THIÊN CHÚA trong sinh hoạt thường ngày nơi chỗ làm việc, ở các buổi gặp gỡ, giữa lòng gia đình cũng như bên cạnh bạn bè và hàng xóm láng giềng. Ông bà có 4 con tuổi từ 14 đến 36 và hai đứa cháu. Tính ông năng động hoạt bát bao nhiêu thì tính bà lại kín đáo dè dặt bấy nhiêu. Nhưng cả hai cùng có điểm chung: "Thông truyền Tình Yêu THIÊN CHÚA cho mọi người sống chung quanh". Hiện tại ông Jean-Félix là đại biểu y dược còn bà Michèle thì ở nhà lo việc nội trợ.

Riêng ông Jean-Félix, trước khi sống đạo nghiêm chỉnh và trở thành phó tế vĩnh viễn, đã có một thời gian lơ là và bỏ đạo. Sở dĩ ông được hồi tâm hoán cải một phần cũng nhờ người vợ hiền đức. Bà Michèle mang hai dòng máu: thân mẫu người Pháp và thân phụ người Ukraine. Bà là phụ nữ khiêm tốn và đạo đức, không bao giờ ngừng sống Đức Tin, ngay cả khi ông chông tũn chối không thắp tưng bà đi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật.

Ông Jean-Félix chào đời tại Fribourg. Lúc nhỏ ông từng là chú giúp lễ và là hướng đạo sinh. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì cho đến năm 39 tuổi, ông cắt đứt mọi liên hệ với Giáo Hội Công Giáo. Ông chỉ giữ lại một điểm tích cực là tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống. Một ngày, bà Michèle đề nghị ông cùng bà làm một tuần tĩnh tâm với cộng đoàn Con Đường Mới. Ông Jean-Félix kể lại. Có một đôi vợ chồng bạn cũng tham dự tuần tĩnh tâm này. Nhưng tôi đi chỉ vì muốn làm vui lòng vợ. Tuần tĩnh tâm diễn ra tại Matran nơi tu viện Các Cha dòng Chúa Cứu Thế. Những ngày đầu, tôi tham dự một cách máy móc. Cho đến ngày thứ năm, lúc đang tham dự Thánh Lễ, tôi bỗng cảm thấy chán ngán nên bỏ đi ra ngoài vườn. Không ngờ, chính nơi đây tôi được gặp Đức Chúa GIÊSU KITÔ! Vào lúc ấy, tôi cảm thấy mình được yêu thương như chưa từng bao giờ được yêu thương.

Sau "cú sét tình yêu", ông Jean-Félix xin nghỉ việc trong vòng 4 tháng để suy tư, tìm kiếm cách thức làm thế nào để dẫn thân phục vụ người khác theo gương Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Ông bắt đầu đọc Phúc Âm theo thánh Gioan. Nhưng sau một thời gian bay bổng trên không, ông hạ cánh xuống đất liền. Ông sợ mình có một gia đình và phải có tiền để nuôi sống vợ con. Tuy nhiên tiếng gọi dẫn thân phục vụ Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Giáo Hội vẫn không ngừng nung nấu ông. Với sự trợ giúp của Cha Linh Hướng, ông nhận ra mình được kêu gọi để trở thành phó tế vĩnh viễn. Năm 1997 ông khởi sự hành trình tiến đến chức phó tế. Và ngày 29-9-2001 ông lãnh chức phó tế vĩnh viễn. Ông được giao cho trách vụ Giúp Đỡ và Lắng Nghe cũng như chuẩn bị lễ Rửa Tội. Khi về hưu, ông ao ước trở thành tuyên úy trong các nhà



thương. Ông giải thích: "Làm việc nơi đây tôi thấy có nhiều nhu cầu đến từ các y tá cũng như bệnh nhân".

**Về phía bà Michèle,** mặc dầu luôn tháp tùng chồng trong hành trình Đức Tin cũng như trong tiến trình chuẩn bị lãnh chức phó tế vĩnh viễn, bà không cảm thấy ơn gọi làm "nữ phó tế". Bà tâm sự: "Nhiệm vụ của tôi là nâng đỡ chồng bằng hiện diện và cầu nguyện". Bà Michèle đặc biệt dẫn thân trong việc mang Mình Thánh Chúa đến tư gia cho các vị cao niên và người đau ốm.

**Ông Jean-Félix Dafflon.** Sau khi hồi tâm hoán cải, tôi tái khám phá tầm quan trọng của các Bí Tích, việc Châu Thánh Thể và Suy Niệm. Đây là con tim của nền tu đức của tôi. Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA cũng chiếm một chỗ đứng đặc biệt trong cuộc đời tôi.

Nơi các nhà thờ, khi trông thấy những người có khuôn mặt buồn bã, tôi ước ao thông truyền cho họ Niềm Vui của tôi. Đây là niềm vui nội tâm luôn ở trong tôi từ khi tôi gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi

muốn trao lại cho người khác tất cả những gì Đức Chúa GIÊSU mang đến cho tôi. Phải hoàn toàn phó thác và tin tưởng vào THIÊN CHÚA. Nếu chúng ta trao phó cho Ngài những nỗi lo âu của chúng ta thì Đức Chúa GIÊSU sẽ cho chúng những giải pháp, trong việc nhỏ cũng như trong việc lớn. Chẳng hạn, hồi tôi bị thất nghiệp, vào một ngày thứ bảy, cái tủ lạnh ở nhà tôi trống trơn. Tôi không còn một đồng xu dính túi, ngay cả việc không có tiền để mua yoghourts cho mấy đứa con tôi. Cũng chính ngày hôm ấy, tôi nhận được lá thư của một Nữ Tu mà tôi vẫn thường liên lạc. Chị không hề biết hoàn cảnh nghề nghiệp của tôi, nhưng trong thư có kèm tờ giấy bạc 50 francs!

Hoàn toàn tin tưởng phó thác tất cả cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nhất là trong những việc nhỏ bé, thường thường không phải là chuyện dễ. Phải một thời gian lâu lắm tôi mới đạt tới mức độ này! Vậy mà các dấu chỉ vẫn sờ sờ ra đó!

Thế giới hôm nay cần được rao giảng Tin Mừng. Tôi không dấu diếm tôi là tín hữu Công Giáo và chính sự kiện này giúp tôi sống. Đức Chúa GIÊSU KITÔ hằng hiện diện sống động trong cuộc đời tôi, cho dù đôi lúc tôi trải qua những đêm tối Đức Tin. Chúng ta có bốn phận làm chứng rằng THIÊN CHÚA hiện hữu và Ngài là Tình Yêu. Lời Chúa vẫn còn nói với chúng ta ngày hôm nay.

**Bà Michèle nói.** Tôi cần sống các bí tích. Tôi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày. Tôi đọc kinh nhiều lần trong ngày, nhất là đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ với hiền phu tôi. Tôi cũng suy gẫm Kinh Mân Côi. Ngày còn nhỏ, tôi thường lần hạt Mân Côi chung với Bà tôi. Đây là Lời Kinh thật đơn sơ giản dị. Lời Kinh giúp tôi có thể đưa vào kinh nguyện tất cả những ai xin tôi cầu nguyện cho. Tôi cần phải cầu nguyện cho người khác. Thịnh thoảng khi đi chợ tôi quên mất mình phải mua cái gì, nhưng tôi không bao quên những ý chỉ mà người khác giao phó, xin tôi cầu nguyện cho họ. Đức Mẹ MARIA chiếm một chỗ lớn lao trong đời tôi. Mẹ THIÊN CHÚA đưa chúng ta đến với Đức Chúa GIÊSU, Con Dấu Ái của Mẹ. Đức Mẹ là Đấng Trung Gian và là Vị cầu bầu cho chúng ta trước tòa THIÊN CHÚA.



**Ông Jean-Félix Dafflon.** Tôi đặc biệt có cảm tình với Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005). Ngài đã đẩy mạnh đà tiến cho Giáo Hội. Ngài là Vị Giáo Hoàng chu toàn sứ vụ cho đến cùng như Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Trọn cuộc đời Ngài là một chứng tá ngay cả vào những năm cuối đời, Ngài tự dâng hiến như Vị Tội Tớ khổ đau. Tôi luôn luôn nhớ ngày đầu tiên sứ vụ giáo hoàng của Ngài và lời Ngài kêu lớn tiếng:

- Anh Chị Em Đừng Sợ!

Đó cũng là điều tôi thường cố gắng nói với người khác cũng như nói với chính tôi!

... **"Trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa GIÊSU biết GIỜ của Người đã đến, GIỜ phải bỏ thế gian mà về với THIÊN CHÚA CHA. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng"** (Gioan 13,1).

*("Évangile et Mission" bimensuel officiel des diocèses romands: Lausanne, Genève et Fribourg - Sion - Bâle . Abbaye de Saint-Maurice, 10 . 08 Juin 2011, trang 440-442)*

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt