

TÍN HỮU CÔNG GIÁO PHÁP NHIỆT THÀNH



Hằng năm vào ngày 9 tháng 10, tại thủ đô Paris nước Pháp, diễn ra cuộc hội thảo chung quanh vấn đề "quyền con người", do "Hội Thân Hữu Edmond Michelet" tổ chức. 9-10 là ngày ông Edmond Michelet qua đời.

Sinh ngày 8-10-1899 tại thủ đô Paris, ông Edmond Michelet từ trần năm 1970, tại Marcillac (Trung Nam Pháp). 71 năm cuộc đời ông ghi đầy hoạt động vừa xã hội vừa chính trị. Ông từng làm nghị sĩ và nhiều lần làm Bộ Trưởng. Trong thời thế chiến thứ hai, ông tham gia kháng chiến, bị quân Đức bắt và đưa vào trại tù cải tạo Dachau (Nam Đức). Ông là nhà chính trị nổi tiếng của dân tộc Pháp. Nhưng đối với Giáo Hội Công Giáo, ông là tín hữu tuyệt diệu biết đem Đức Tin vào cuộc sống xã hội, chính trị và nhất là, vào cuộc sống khổ đau trong các trại tập trung. Vì thế, hình ảnh cuộc đời ông, vẫn tiếp tục sống động trong lòng những người mộ mến ông.

Ông Edmond Michelet là cha gia đình có 7 người con. Ngay từ thanh xuân, ông hằng say tham gia các công tác thuộc cả hai lãnh vực tôn giáo và chính trị. Ông là thành viên của nhiều hội đoàn và đảng phái. Có thể nói, ông Edmond trước tiên là một công dân yêu nước, hết lòng phục vụ xứ sở và dân tộc Pháp. Khi thế chiến thứ hai bùng nổ, ông tham gia nhóm kháng chiến chống Đức. Nhưng rồi ông bị bắt và bị đưa về trại tập trung Dachau. Chính nơi đây ông đã để lộ Đức Tin Công giáo anh dũng vững mạnh của ông.

Đức Tin này khi còn nhỏ, cậu Edmond thụ hưởng từ nơi song thân đạo đức. Cậu may mắn hấp thụ nền giáo dục nghiêm chỉnh, khiến cậu sớm có ý thức rõ ràng về nhiệm vụ của tín hữu Kitô cũng như nhiệm vụ của một công dân chân chính. Edmond không bao giờ xấu hổ khi phải biểu lộ Đức Tin của mình. Ghi tên gia nhập hội Thánh Vinh Sơn vào năm 21 tuổi, Edmond được bầu làm Chủ Tịch Hội Công Giáo Giới Trẻ Pháp vùng Brive, (Trung Nam). Edmond có một uy tín khiến ai cũng kính nể. Tài liệu lịch sử của Hội Công Giáo Giới Trẻ Pháp còn ghi lại bài diễn văn của Edmond, trong đó anh khuyến khích bạn bè, các thành viên của Hội, hãy đặt Đức Tin và củng cố Đức Tin nơi lời cầu nguyện và các việc lành đạo đức. Anh nói:

- Để xây dựng một căn nhà vững chắc, cần phải chọn lựa những viên đá không bị lỗ hổng bên trong. Cũng thế, để xây dựng hội đoàn của chúng ta, cần phải tìm kiếm những vật liệu vững mạnh. Tuy nhiên, chúng ta sẽ là viên đá có lỗ hổng, nếu Đức Tin chúng ta không sống động, nếu chúng ta không có đầy ý chí và nghị lực, hầu đứng vững trước mọi gian nguy thử thách. Và nghị lực, chúng ta chỉ có thể kín múc khi thi hành các việc đạo đức, như cầu nguyện và lãnh nhận các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể!

Chính Đức tin sâu sắc đó đã theo ông Edmond Michelet vào trại tù và giúp ông sống đoạn đường gay go nhất, trong tươi vui và hy vọng. Ngày 25-2-1943, ông bị quân Đức bắt và biệt giam trong vòng 6 tháng.

Cùng thời gian này, ông gặp được Cha Frantz Stock (1904-1948), Linh Mục tuyên úy người Đức. Nhờ Cha Stock tận tình giúp đỡ, tinh thần lẫn vật chất, nên ông

Edmond vượt thắng nhiều đau khổ. Ông biến giai đoạn thử thách thành thời gian thanh luyện tinh thần và kết hiệp mật thiết với THIÊN CHÚA. Đây cũng là kinh nghiệm quý giá giúp ông chuẩn bị tinh thần sống cuộc sống tù đầy khủng khiếp hơn tại trại tập trung Dachau. Sau này, khi có dịp nhắc lại thời gian 21 tháng bị giam, ông Edmond nói:

- Không bao giờ tôi hối tiếc về chuỗi ngày sống tại Dachau!

Mỗi buổi sáng ông thức dậy thật sớm, trước bạn bè, để tham dự Thánh Lễ cử hành chui trong phòng giam số 26. Sau đó, kinh nguyện theo ông từng giờ từng phút. Ông thường lầm nhẩm đọc lời nguyện:

- Ôi Chúa dấu yêu, chuyện gì sẽ xảy đến cho con trong ngày hôm nay? Con hoàn toàn không biết. Điều con biết, chính là không có gì xảy ra mà không do ý Chúa định liệu từ trước. Và như thế đủ cho con rồi. Con cảm thấy mình an tâm. Con thờ lạy các chương trình muôn thưở của Chúa và con xin cúi mình trước các quyết định của Chúa. Con xin chấp nhận hy sinh tất cả và con xin kết hợp sự hy sinh này với hy lễ của Con Chí Thánh Chúa, Đấng Cứu Độ con và con khẩn cầu Chúa, nhờ Thánh Tâm và nhờ các công đức vô biên của Con Chúa, xin Chúa ban cho con lòng kiên nhẫn trong thử thách, và lòng tuân phục trước mọi điều Chúa muốn và cho phép xảy ra.

... "Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào THIÊN CHÚA và có THIÊN CHÚA làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trảng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trở sinh hoa trái" (Giêrêmia 17,7-8).

("CHRISTUS", Cahiers Trimestriels, 4/1988, trang 203-211).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

