

## ĐỪNG SỢ, CHA ĐANG Ở VỚI CON!



Tôi thật cảm động và vô cùng ngưỡng mộ khi đọc chứng từ của những người từng được hồng phúc gặp gỡ THIÊN CHÚA, nhận ra Ngài là Đấng giàu lòng xót thương và rất gần gũi với những khổ đau của con người. Cá nhân tôi cũng từng hân hạnh nhận ra một vì THIÊN CHÚA biết rõ nỗi khổ đau và niềm vui của con người. Ngài không đến để giải thích cho chúng ta hiểu thế nào là đau khổ trong cuộc sống, nhưng đến để chia sẻ và sống nỗi khổ với chúng ta. Ngài còn làm cho chúng ta thấy rằng, các vết thương của chúng ta chính là những cánh cửa để Ngài đi vào cuộc đời chúng ta. Và khi con người mở rộng cửa đón Chúa vào thì Ngài sẽ thực hiện được bao kỳ công. Ngài có thể biến đổi cuộc đời chúng ta!

Mùa đông năm 2010 tôi sống kinh nghiệm bệnh tật trong cuộc đời tôi và tôi có cảm tưởng là mình trải qua kinh nghiệm Tiệc cưới Cana .. khi rượu bắt đầu thiếu (Gioan 2,3). Cứ sự thường tôi cho rằng thật quan trọng những phép lạ Đức Chúa GIÊSU làm để chữa lành bệnh tật, nuôi sống đám đông, hơn là chuyện Chúa làm phép lạ cho nước hóa thành rượu.

Nhưng với thời gian, tôi khám phá ra tầm quan trọng của dấu chỉ này trong Phúc Âm theo thánh Gioan. Tiệc cưới Cana có một cái gì đó hơn là việc kết hợp giữa một người nam và một người nữ vào thời Đức Chúa GIÊSU. Đứng ra đó là cuộc kết hợp giữa THIÊN CHÚA và loài người. Phép lạ biến nước thành rượu chính là phép lạ của đổi-đào cho thiếu-thốn của chúng ta. Đó là phép lạ của những gì chúng ta thắng khi bị thua. Đó là phép lạ Chúa đổ-tràn ơn thánh cách dồi dào vào những trống-rỗng của chúng ta.

Qua kinh nghiệm lâm trọng bệnh, bị thiếu sức khoẻ mà tôi kinh nghiệm được cái hơn: đó là niềm tin tưởng phó thác trong vòng tay THIÊN CHÚA là CHA. Tôi như nghe tiếng THIÊN CHÚA không ngừng lập đi lập lại với niềm thương yêu triu mến:  
*- Đừng sợ, Cha đang ở với con! Bằng tên con, Suzanne à, Cha gọi đích danh con. Con đừng sợ vì con thuộc về Cha!*

Qua chuỗi ngày nằm bệnh viện với những ngày dài lê thê không làm gì cả mà tôi cảm nghiệm được tình yêu của tha nhân dành cho tôi. Tôi may mắn biết bao vì được nhiều người nâng đỡ, bày tỏ tình thương qua các cuộc viếng thăm an ủi và bằng kinh nguyện tha thiết dâng lên THIÊN CHÚA cầu cho tôi chóng lành bệnh. Tôi chưa bao giờ có nhiều thời giờ như thế để suy gẫm và để chuyện vãn thân tình với THIÊN CHÚA của tôi.

Xuyên qua cái mông giòn yếu ớt của sức khoẻ, tôi có thể đo lường sức mạnh dấu ẩn bên trong con người tôi. Khi con người mở rộng cửa đón rước THIÊN CHÚA, Ngài tức khắc lợi dụng nợ vào ngay trong tâm lòng chúng ta. Và khi cánh cửa mở thật lớn, THIÊN CHÚA đến làm Tiệc Cưới và giống như nơi thành Cana xưa, Ngài biến đổi thành rượu dòng nước cuộc đời chúng ta.

Thật là phép lạ lớn lao và tuyệt diệu biết bao! Hồng Ân THIÊN CHÚA bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người!

*Chứng từ của bà Suzanne Labbé, tín hữu Công Giáo Canada.*

... Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Chúa GIÊSU. Đức Chúa GIÊSU và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Chúa GIÊSU nói với Người: "Họ hết rượu rồi!" Đức Chúa GIÊSU đáp: "Thưa Bà, chuyện đó can gì đến Bà và Tôi? GIỜ của Tôi chưa đến!" Thân mẫu Người nói gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo". Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái, mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Chúa GIÊSU bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng hết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ". Đức Chúa GIÊSU đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người (Gioan 2,1-11).

*("Notre-Dame du Cap", Canada, 120e année, Novembre 2011, trang 3)*

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt