

ĐỨC MARIA LÀ MẸ CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI



... Câu chuyện xảy ra đêm 10-8-1978 tại Bệnh Viện ở thủ đô Luân-Đôn thuộc Vương Quốc Anh.

Lao công bệnh viện gọi Nữ Tu trực đến ngay nơi một phòng bệnh. Bệnh nhân giường số 22 đang vùng vẫy la hét như người điên. Bệnh nhân này được nhân viên cảnh sát đi tuần gặp thấy trên đường phố. Ông bị thương nặng nằm bên vệ đường, trong người không có giấy tờ cũng không có tiền bạc. Có lẽ ông bị bọn côn-đồ cướp của rồi hành hung và bỏ nằm đó chờ sống dở chết.

Giờ đây tỉnh lại nằm trên giường, ông bỗng đập phá lung tung, gây xôn-xao xáo-trộn cả khu bệnh viện.

Được loan báo, Nữ Tu trực vội vàng đến ngay xem thực hư thế nào.

Người bệnh tỏ ra không hay biết gì về hành động đang làm. Ông tiếp tục xoay-dọc trở-ngang và đưa hai tay giữ chặt cổ tìm cách tránh né kẻ nào đó muốn bóp chết mình!

Nữ Tu cất tiếng hỏi:

- Chuyện gì thế? Sao ông lại làm cho các bệnh nhân khác hoảng sợ?

Người bệnh trả lời:

- Thưa Di, chúng đang bao quanh đây. Chúng muốn giết chết tôi! Chúng muốn giết chết tôi! Kia kia, chúng đang ở đây! Chúng đang ở đây!

Vừa nói ông vừa cố gắng dùng trọn sức lực thoát khỏi vòng vây của ác thú vô hình. Chị Nữ Tu ngạc nhiên hỏi lại:

- Nhưng ở đây đâu có người nào muốn hại ông?

Người bệnh vừa thờ hồn hển vừa nói:

- Di ơi, Di không thấy chúng vì Di thật tốt lành. Chỉ có kẻ dữ mới trông thấy chúng thôi!

Nữ Tu vẫn chưa hiểu nên hỏi thêm:

- Ông muốn nói chúng là ai?

Lúc này đây bệnh nhân giải thích rõ ràng:

- Chúng là ác quỷ, là thần dữ, thần tối tăm Di ạ. Kia kia! Chúng đây rồi, chúng đang nhào tới muốn bóp chết tôi Di ơi!

Chị Nữ Tu bắt đầu hiểu: bệnh nhân không phải người điên nhưng đang bị ma quỷ ám hại. Satan đang nắm giữ quyền lực điều hành ông. Chị hỏi người bệnh:

- Ông thuộc tôn giáo nào?

Bệnh nhân trả lời:

- Tôi theo Tin Lành.

Chị Nữ Tu ôn tồn nói:

- Tín hữu Tin Lành cũng tin nơi THIÊN CHÚA và tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Vậy ông có bằng lòng để tôi rầy Nước Thánh xua trừ ma quỷ không? Ma quỷ rất sợ Nước Thánh!

Người bệnh lưỡng lự tỏ dấu dăm-chiều nhìn Nữ Tu. Thật ra tín hữu Tin Lành không tin nơi các ân xá, đại xá và các phép lành đến từ con người. Nhưng sau cùng, ông chấp nhận để Nữ Tu lấy Nước Thánh rầy, xua trừ ma quỷ. Ông đâu biết rằng chính sự chấp nhận này khai mào cho ơn thánh, cho ơn cứu độ có thể tuôn đổ trên cuộc đời ông.

Trong khi Nữ Tu rảy Nước Thánh trên người ông, bệnh nhân không ngừng giơ tay kính cẩn làm dấu THÁNH GIÁ. Các tên quỷ hùa nhau trốn chạy hết!

Sau cùng Nữ Tu xin người bệnh nói cho biết ma quỷ xuất hiện dưới hình thù nào. Bệnh nhân trả lời:

- *Chúng mặc hình các con thú quái-dị khiếp-kinh như các con rắn khổng lồ, các con mèo ghê tởm, các hùm beo, sư tử v.v.*

Người bệnh vừa nói vừa tỏ lộ nét kinh hoàng vẫn còn phảng phất trên gương mặt, trong ánh mắt ..

Nữ Tu nghĩ có lẽ nên hỏi bệnh nhân có biết cầu nguyện và đọc kinh không. Ông nói nhanh:

- Thưa Dì có! Tôi biết đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng.

Nữ Tu ngạc nhiên tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại:

- Ông thuộc Kinh Kính Mừng sao? Tín hữu Tin Lành đâu có tin nơi Đức Mẹ MARIA!

Người bệnh trả lời:

- Dì nói đúng! Tín hữu Tin Lành không tin, nhưng tôi thì tin. Tôi thuộc Kinh Kính Mừng lúc còn nhỏ và từ đó không bao giờ quên. Nhưng lâu nay tôi không đọc Kinh này nữa. Giờ đây tôi sợ rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA sẽ ghê tởm vì lời Kinh của tôi. Dì không biết đâu, tôi là tên đại tội nhân mà!

Nữ Tu an ủi:

- *Ông đừng nên nói thế. Đức Mẹ MARIA là Mẹ thật của tất cả mọi người. Đức Mẹ thương chúng ta bằng Tình Yêu vượt xa tầm mức tưởng tượng hẹp hòi của chúng ta!*

Nghe Nữ Tu nói thế, bệnh nhân như lấy lại can đảm và bình tĩnh. Cả hai cùng nghiêm trang sốt sắng đọc Kinh Kính Mừng.

Giờ đây bệnh nhân cảm động khóc vì sung sướng. Thấy tình thế tạm yên ổn và an bình, Nữ Tu rút lui và đoan chắc với bệnh nhân ông sẽ được Đức Mẹ MARIA ở bên cạnh.

Sáng hôm sau, bệnh nhân giường số 22 êm ái trút hơi thở cuối cùng.

Trước khi tắt thở, ông long trọng tuyên bố với mọi người:

- *Tôi sung sướng vì được chết trong Đức Tin chân thật của Giáo Hội Công Giáo với tư cách quý tử Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA!*

... "Có điềm lớn xuất hiện trên Trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao .. Lại có điềm khác xuất hiện trên Trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất .. Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó .. Khi con Mãng Xà thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người Phụ Nữ đã sinh con trai .. Nhưng đất cứu giúp bà: đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng con Mãng Xà phun ra. Con Mãng Xà nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của THIÊN CHÚA và giữ lời chứng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ" (*Sách Khải Huyền 12,1-17*).

(*"Il Settimanale di Padre Pio", n.3, 18-1-2004, trang 12*)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt