

Cố Gắng Làm Điều Lành Sẽ Đạt Tới Thành Quả Rực Rỡ!

Anh Stéphane là chuyên viên đầu bếp xuất thân từ "École Hôtelière de la Capitale" ở thành phố Québec bên nước Canada. Xin nhường lời cho anh - không phải nói về các món thức ăn và các loại bánh ngọt đặc biệt - nhưng là về niềm vui khám phá ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA nơi người nghèo và các trẻ thơ.



Tôi sinh ra trong một gia đình Công Giáo sống đạo bình thường. Thỉnh thoảng chúng tôi mới tham dự Thánh Lễ một lần. Nhưng cuộc sống Đức Tin của tôi được cụ thể hóa qua kinh nghiệm cái chết của một người thân trong gia đình. Sau biến cố ấy, tôi học biết cách thức thưa chuyện với THIÊN CHÚA. Tôi kêu xin Ngài hãy thương trợ giúp. Rồi tôi chú ý đến những nơi chốn phúc lành thánh thiêng công hiến các dịch vụ nuôi dưỡng đời sống siêu nhiên. Tôi đặc biệt yêu thích đền thánh Sainte-Anne de Beaupré của thành phố Québec. Đây là nơi chốn mang lại

cho tôi niềm an bình thanh thân. Từ từ tôi bắt đầu đi vào nội tâm và khám phá ra cuộc gặp gỡ với THIÊN CHÚA.

Với thời gian tôi học biết làm các kinh nghiệm, các cuộc tĩnh tâm, sống với các nhóm tu sĩ và đi vào lãnh vực cuộc sống đức tin của tôi. Cho đến ngày hôm nay thì tất cả đều mang một ý nghĩa và trở thành những thời điểm rất đặc biệt trong cuộc đời tôi.

Trước đó, vào năm 19 tuổi, tôi trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Đó là một thời kỳ tràn đầy khó khăn. May mắn thay vào một ngày, mọi sự thay đổi hết. Đó là ngày tôi làm một cuộc gặp gỡ nơi đền thờ thánh nữ Anna. Tôi nghe người ta kháo láo với nhau rằng ở đây diễn ra các hiện tượng khác thường. Đã có phép lạ xảy ra. Thế là tôi tò mò đến xem cho biết thực hư ra sao. Nhưng tôi dấu kín chuyện này và không nói cho ai biết, kể cả với Song Thân tôi, bởi vì tôi rất kiêu ngạo. Tôi không muốn ai để ý đến cuộc sống Đức Tin của tôi. Và phép lạ đã xảy ra thật. Bởi vì, khi đến đền thánh, tôi nhận được một niềm an bình bao la và một niềm hy vọng mệnh mông. Từ đó tôi tìm thấy căn tính đích thật của tôi.

Kể từ ngày tôi khám phá ra Đức Tin Công Giáo tôi cũng gặp được những mối tình thân hữu lớn lao. Đó là những người thường xuyên đến đền thánh Sainte-Anne de Beaupré. Chúng tôi có thể trao đổi với nhau thật nghiêm chỉnh về rất nhiều vấn đề. Đối với tôi, tình bạn chân thành chính là việc chia sẻ những gì tôi sống với người bạn mà không chờ đợi điều gì khác, ngoài việc sống chính phút giây san sẻ ấy. Tình bạn đối với tôi cũng chính là cuộc gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nhưng một cách cụ thể và rõ ràng hơn.

Tôi còn có cảm tưởng là trong kinh nghiệm tình bạn tôi cũng sống đích thật bí tích tha thứ. Bởi vì tôi cảm thấy mình được giải thoát, được tự do. Tôi sống trung thực với chính tôi. Thật thế, mối quan hệ với THIÊN CHÚA thật tuyệt đẹp. Nhưng với tư cách con người, tôi cần đưng đến và trông thấy.

Tôi thường cầu nguyện trong lúc đi bộ hoặc khi ở một mình. Nhất là mỗi khi được chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên tôi thường dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA. Cảm ơn về vẻ đẹp, nét cao cả và sự phong phú mà THIÊN CHÚA ban cho tôi. Rồi tôi nhận ra tác động thật sự của THIÊN CHÚA trong cuộc đời tôi. Đối với tôi, cầu nguyện là như thế. Thật giản dị đơn sơ trong tâm tình tri ân con thảo.

Tôi cũng gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU KITÔ qua chính cái khó nghèo của tôi, cái tĩnh lặng của tôi và nhất là qua các trẻ thơ và người nghèo. Nơi trẻ thơ tôi khám phá ra sự giòn mỏng, nét đơn sơ và một vẻ đẹp nguyên tuyền. Thật vậy, chúng ta rất dễ gặp và nhận ra khuôn mặt của Đức Chúa GIÊSU KITÔ nơi người nghèo và nơi các trẻ thơ.

... ”Quả vậy, cố gắng làm điều lành, sẽ đạt tới thành quả rực rỡ, vì lẽ trí khôn ngoan là cội rễ không thể nào hư hoại .. Người đức hạnh lưu danh muôn thưở, vì được THIÊN CHÚA cả người đời biết đến. Họ còn sống, người người noi gương, họ khuất đi, ai ai cũng thương tiếc. Trong cõi đời đời, đầu đội triều thiên, họ khải hoàn vinh hiển, vì đã chiến thắng trong cuộc tranh đua giành phần thưởng tuyệt vời” (Khôn Ngoan 3,15/4,1-2).

(“La Revue Notre-Dame du Cap”, Le Magazine de l'espérance chrétienne, Québec, Canada, 120e année, Novembre 2011, trang 22-23)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt