

CHUNG SINH Ý "NÔ LỆ TÌNH YÊU ĐỨC MẸ MARIA"



- Lạy Đức Trinh Nữ MARIA dịu hiền, Mẹ của lòng tin tưởng, con chạy đến cùng Mẹ để xin Mẹ ban cho ơn tin cậy, can đảm và sức mạnh hầu sống thánh thiện trên con đường tiến lên bàn thánh. Xin Mẹ cho con ơn quảng đại yêu mến Đức Chúa GIÊSU, không từ chối Ngài điều gì, theo mẫu gương của Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho con được làm một Linh Mục thánh thiện, nếu không, xin Chúa đem con về Trời để chúc tụng THIÊN CHÚA đến mãi muôn đời.

Trên đây là lời kinh dâng lên Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA của một tiểu chủng sinh 12 tuổi. Đó là Bruno Marchesini.

Bruno chào đời ngày 8-8-1915 tại Bagno di Piano, tỉnh Bologna (Bắc Ý). Bruno là con thứ 7 trong một gia đình Công Giáo vừa đạo đức vừa đông con. Ngay từ thơ ấu, lúc vừa biết nói, bé Bruno đã thuộc lòng các kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và nhất là ba màu nhiệm Vui-Thương-Mừng cũng như Kinh Cầu Đức Bà. Cậu bé luôn có mặt trong các buổi lần hạt Mân Côi chung trong gia đình. Vì thế, năm lên 5 tuổi, bé Bruno đã là chú giúp lễ trang nghiêm. Nhìn thấy cậu bé chững chạc trong chiếc áo giúp lễ, ít có người tưởng tượng được rằng bé Bruno mới lên 5! Chưa hết, vào ban chiều, nơi nhà thờ giáo xứ, với giọng trong trẻo, lạnh lót, cậu bé Bruno xướng kinh lần hạt Mân Côi. Cha xứ thường âu yếm nói đùa:

- Bé Bruno là cha phó của tôi!

Về phần Bruno, cậu bé không nhút nhát cũng không vênh vang tự đắc. Cậu bé chu toàn "nghĩa vụ trao phó" với nét vừa trang trọng vừa hồn nhiên của một thiếu nhi .. Ban đầu, toàn thể giáo xứ nức lời khen ngợi. Ai ai cũng trầm trồ một thiếu nhi phi thường. Nhưng rồi, dần dần mọi người quen đi và không ai còn coi đó là chuyện khác thường nữa. Tuy nhiên, bé Bruno vẫn giữ nguyên tư cách trang trọng và trung tín trong hai nghĩa vụ: giúp lễ và xướng kinh lần hạt Mân Côi, cho đến khi gia nhập tiểu chủng viện vào năm 12 tuổi. Đối với chủng sinh Bruno thì đây là khoảng đời 7 năm vàng son nhất của thời thơ ấu.

Năm 1927, Bruno gia nhập tiểu chủng viện giáo phận Bologna. Vừa tựu trường, chú chủng sinh cảm thấy ngay là phải tận hiến cuộc đời cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Và chú chọn ngày 10 tháng 12. Trên một bức ảnh thánh, Bruno ghi hàng chữ: "Tận hiến cho Đức Mẹ MARIA ngày 10-12-1927". Bruno cũng ghi trong nhật ký lời dốc lòng:

- Phải luôn luôn sống ẩn mình. Phải đặt cho được nhân đức sống ẩn mình.

Bốn năm sau - 16 tuổi - Bruno cảm thấy việc tận hiến cho Đức Mẹ MARIA vào năm 1927 mới chỉ là một việc tận hiến sơ sài, hời hợt. Chú nghĩ rằng, đã đến lúc mình phải tận hiến toàn thân cho Đức Mẹ. Và Bruno chọn tháng 5 để thực hiện việc tận hiến này. Chú đọc và suy gẫm cuốn "Thành thực sùng kính Đức



Mẹ MARIA” của thánh Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716). Sau cùng, ngày 13-5-1931, Bruno tận hiến cho Đức Mẹ MARIA như người con “nô lệ tình yêu vĩnh viễn” của Mẹ.

Và chú Bruno đã trung thành với việc tận hiến này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 1938. Tình yêu đối với Đức Mẹ MARIA đã làm cho chủng sinh Bruno như luôn luôn giữ được nét đẹp trong trắng, hồn nhiên và tươi mát của tuổi trẻ. Bruno luôn cố gắng thi hành lời đọan hứa:

- Hãy yêu mến Đức Mẹ MARIA bằng một tình yêu đậm đà thắm thiết.

Chủng sinh Bruno trung thành với việc lần hạt Mân Côi hàng ngày. Chú viết trong nhật ký:

- Hãy suy niệm các màu nhiệm đọc trong khi lần hạt Mân Côi, cũng như các lời khẩn cầu tương ứng với các màu nhiệm này. Trước khi vào nhà nguyện, hãy hồi tâm thống hối những lỗi lầm và xin Chúa

ban ơn tha thứ.

Ngoài ra, Bruno còn trung thành với việc xưng tội vào mỗi ngày thứ bảy. Cứ mỗi lần dọn mình xưng tội, chủng sinh Bruno lại đọc lời nguyện dâng lên Đức Mẹ MARIA:

- Lạy Đức Trinh Nữ dịu hiền, Mẹ của lòng tin tưởng, con chạy đến cùng Mẹ để xin Mẹ ban cho ơn tin cậy, can đảm và sức mạnh hầu sống thánh thiện trên con đường tiến lên bàn thánh. Xin Mẹ cho con ơn quảng đại yêu mến Đức Chúa GIÊSU, không từ chối Ngài điều gì, theo mẫu gương của Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho con được làm một Linh Mục thánh thiện, nếu không, xin Chúa đem con về Trời để chúc tụng THIÊN CHÚA đến mãi muôn đời.

Tháng 8 năm 1937, thầy Bruno tròn 22 tuổi. Nhân dịp này, thầy long trọng lập lại lời đọan hứa với Đức Mẹ MARIA là giữ mình trinh khiết đến trọn đời. Nhưng Đức Chúa GIÊSU đến gõ cửa tâm hồn thầy. Chúa muốn đưa thầy về Trời sớm với Ngài. Thầy Bruno ngã bệnh và bác sĩ khám phá ra thầy bị lao phổi nặng, đã đến giai đoạn cuối cùng. Thầy Bruno anh dũng tiếp nhận tin không lành và can đảm chịu bệnh cho đến sáng ngày 29-7-1938 thì êm ái ra đi về NHÀ CHA, hưởng dương 23 tuổi.

... “Thầy chính là Mục Tử Nhân Lành. Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy .. Thầy chính là Mục Tử Nhân Lành. Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy, như THIÊN CHÚA CHA biết Thầy, và Thầy biết THIÊN CHÚA CHA, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Gioan 10,11-15).

(P. Luigi Faccenda, “Testimoni di Maria”, Edizioni dell’Immacolata, 1993, trang 84-91)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt