

BÁC ÁI VÔ-VỊ-LỢI TỎ LỘ THÁNH NHAN THIÊN CHÚA



Từ 150 năm qua người dân vùng Bourg-en-Bresse trông thấy bóng dáng quen thuộc của các nữ tu Đa Minh "canh-giữ bệnh-nhân" mặc áo dòng trắng phủ kín người và đầu đội lúp đen. Các Chị hoặc đi bộ hoặc lái xe hoặc đi xe đạp với túi đồ nghề móc trên ghi-đông. Các Chị sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào có người muốn xin Các Chị giúp đỡ, đặc biệt là các bệnh nhân. (Bourg-en-Bresse thuộc giáo phận Belley-Ars, quê hương của Thánh Jean-Marie Vianney, Cha Sở họ Ars).

Cộng Đoàn các Nữ Tu Đa Minh nằm ngay trung tâm thành phố Bourg ở miền Đông nước Pháp. Tu Viện dâng kính Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA và thành hình ngày 25-9-1860.

Ngược dòng lịch sử vào năm 1855, một người con của thành phố tên là Marie-Thérèse Farre ghi tên gia nhập dòng Ba Đa Minh. Khi chăm chú đọc truyện cuộc đời Cha Thánh Đa Minh cô Marie-Thérèse bỗng được ơn soi sáng phải dẫn thân vào công tác tông đồ phục vụ các bệnh nhân. Cô hiểu rằng chăm sóc thể xác để dễ dàng chăm sóc linh hồn. Dưới sự

hướng dẫn của Cha Joseph-Marie Borge Linh Mục giáo phận và là Tuyên Úy bệnh viện, cùng với ba thiếu nữ khác, cô Marie-Thérèse xin vào thụ huấn nơi các Nữ Tu Đa Minh chiêm niệm. Sau đó cô thành lập Hội dòng tại Bourg mang tên Mẹ Thérèse. Các nữ tu mặc áo dòng trắng Đa Minh, sống theo linh đạo của thánh Đa Minh và chuyên việc săn sóc các bệnh nhân cách nhưng-không. Các nữ tu Đa Minh giải thích: "Chúng tôi săn sóc không lấy tiền, thể theo lệnh của THIÊN CHÚA, vì THIÊN CHÚA yêu thương mỗi người chúng ta và yêu thương các bệnh nhân cách nhưng-không. THIÊN CHÚA muốn chúng tôi phải chăm sóc các bệnh nhân cách nhưng-không thể theo ý muốn của Ngài".

Các Nữ Tu Đa Minh "canh-giữ bệnh-nhân" xuất thân từ các trường y tá hoặc trợ-y chuyên nghiệp. Các Chị dẫn thân phục vụ tất cả những ai đang đau yếu thuộc đủ giai tầng xã hội sang hèn giàu nghèo và thuộc bất cứ tôn giáo nào. Mẹ Jean-Marie Bè Trên Tổng Quyền giải thích: "Tính cách nhưng-không là một chứng tá trong xã hội chúng ta, nơi mà một phục vụ nhỏ nhất nhất cũng trở thành nghề nghiệp. Trong khi đó chúng tôi phục vụ cách nhưng-không từ 150 năm qua. THIÊN CHÚA tự hiến và không buộc phải trả tiền".

Chính các Nữ Tu Đa Minh cũng sống ngày qua ngày nhờ của bố thí. Các Chị trình bày: "Chúng tôi thuộc về hội dòng hành khất. Chúng tôi hoàn toàn cậy dựa nơi THIÊN CHÚA trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống. Sự khó khó nghèo đối với chúng tôi không có nghĩa là: "tôi không có gì ráo trội", nhưng có nghĩa là: "tôi tiếp nhận của cho". Các bệnh nhân đôi khi không đồng ý sự việc được chúng tôi chăm sóc cách nhưng-không. Họ muốn làm chủ cuộc sống họ cho đến cuối cùng. Nhưng chúng tôi muốn âm thầm nhắc họ nhớ rằng: "Người ta không mua bán tình yêu và cuộc sống mỗi người thật đáng giá trước mặt THIÊN



CHÚA”. Qua công việc phục vụ nhưng-không của chúng tôi THIÊN CHÚA có thể nói với các bệnh nhân, những người đang đau khổ rằng: “Hãy để Cha yêu thương con!”

Các Nữ Tu Đa Minh canh-giữ bệnh-nhân nơi vùng Bourg-en-Bresse không bao giờ trực tiếp nói với các người được chăm sóc về THIÊN CHÚA. Các Chị tuyệt đối tránh việc áp đặt tôn giáo cho những người thụ ơn. Không bao giờ! Các Chị giải thích: “Các bệnh nhân được chúng tôi thoa dịu nỗi đau đón biết rõ chúng tôi là Nữ Tu đến với họ theo lệnh THIÊN CHÚA. Áo dòng trắng chúng tôi mặc là bằng chứng hiển nhiên chúng tôi là Nữ Tu. Đức Chúa GIÊSU KITÔ như ra lệnh cho chúng tôi rằng: “Các con hãy ra đi để làm chứng về Thầy và về Tình Yêu của Thầy”. Và bấy nhiêu đó đủ để chúng tôi hăng say hoạt động, phục vụ hết mình”.

Sự hiện diện của các Nữ Tu Đa Minh ở bất cứ nơi đâu có người đau yếu già cả cô đơn và những bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời là một cơ hội giúp mỗi người đang gặp khó khăn về sức khoẻ thể xác hay tinh thần, xem xét lại cuộc đời, làm một thống kê cuộc sống dưới ánh sáng của THIÊN CHÚA. Đôi khi chính các bệnh nhân nói với các Nữ Tu rằng: “Các Chị mới là người tôi đang cần đến!” Điều này minh chứng hiệu quả của ơn thánh Chúa đang hoạt động nơi họ. Chúa dùng các cử chỉ bác ái vô-vị-lợi của các Nữ Tu để tỏ lộ khuôn mặt nhân ái và tình phụ tử bao la của Đấng là CHA loài người.

Để có thể chu toàn sứ mệnh bên cạnh các người đau khổ về thể xác hoặc tinh thần, các Nữ Tu Đa Minh kìm mức sức mạnh từ việc cầu nguyện. Mục đích tối hậu của tình bác ái chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Các Chị nhớ lời Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nói rằng: “Bên cạnh bệnh nhân cần có một sự hiện diện linh động tràn đầy tình yêu THIÊN CHÚA”.

Ngoài ra từ 15 năm nay, Các Nữ Tu Đa Minh canh-giữ bệnh-nhân phụ trách thêm hàng tuần vào mỗi ngày thứ tư một buổi dạy giáo lý cho các trẻ em bắt đầu từ 4 tuổi. Chính các phụ huynh xin rằng: “Các Chị có nghĩ đến sức khoẻ linh hồn của con cái chúng tôi không?”

Nơi các trẻ em cũng như nơi bệnh nhân và người hấp hối, chính THIÊN CHÚA - qua trung gian các Nữ Tu - đích thân dạy dỗ chăm sóc chữa lành và chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng đón nhận khi Ngài tỏ hiện với mỗi người.

... “Tôi xin nói điều này: Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được THIÊN CHÚA yêu thương. Và lại, THIÊN CHÚA có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh chị em mọi thứ ân huệ, để anh chị em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời”
 (“Côrintô 9,6-9).

(“EPA Église des Pays de l’Ain”, Bulletin officiel du Diocèse de Belley-Ars, n.7, Juillet 2010, trang 30-31)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt