

SỐNG THÁNH VÀ CHẾT LÀNH



Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh năm 1956, Cha Jean Bellanger, Linh Mục Thừa Sai người Pháp tại Phi Châu, trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 29 tuổi, sau vắn vẹn 4 năm thực thi thừa tác vụ thánh.

4 năm ngắn ngủi nhưng Cha Bellanger sống trong niềm vui tràn đầy và hoạt động hăng say với sứ vụ truyền giáo. Khi ngã bệnh và biết rằng bệnh tình vô phương cứu chữa, Cha không hề hé môi than trách. Cha can đảm chịu bệnh. Trong những tháng ngày sau cùng, toàn thân Cha bị tê liệt và không nói năng gì được nhưng Cha vẫn giữ nguyên đôi mắt linh động tinh anh.

Khi biết giờ sau cùng đã điểm, Cha viết để lại cho ông bà cố song thân một bức thư và xin rằng bức thư chỉ đọc sau khi Cha đã qua đời. Bức thư chính là di chúc tinh thần, là sứ điệp Đức Tin của Cha:

Linh hồn con trong tay THIÊN CHÚA. Xin Ba Má đừng buồn sầu như những người không có niềm hy vọng. Con ở gần Ba Má hơn bao giờ hết. Nếu Chúa gọi con về với Ngài thì dấu chứng cuộc ra đi của con là vì tình yêu. Xin Ba Má hãy bình tĩnh, sáng suốt và vui tươi. Ba Má đã dâng hiến con của Ba Má cho Chúa, vậy xin Ba Má đừng than khóc.

Con ước mong Thánh Lễ an táng cử hành mừng kính THIÊN CHÚA Ba Ngôi, có giạt chuông báo hiệu vui mừng như ngày con lãnh Bí Tích Rửa Tội. Xin trang hoàng bàn thờ với hoa tươi và hát lễ. Sau cùng, xin Ba Má đừng vận y phục tang chế màu đen.

Ước gì cuộc xa lìa của chúng ta được Ba Má chấp nhận trong niềm vui, ALLELUIA, bởi vì con ra đi về Nhà CHA con! Xin tạm biệt Ba Má!

Thánh Lễ an táng Cha Jean Bellanger cử hành đúng y như ý Cha ước nguyện. Trong Thánh Lễ, khi đọc bức thư Cha viết cho ông bà thân sinh, nhiều người không cầm được nước mắt .. Đẹp thay một tâm hồn sống và chết theo Thánh Ý THIÊN CHÚA.

... Cái chết của vị thừa sai thứ hai tên Giustino De Iacobis. Đức Cha Giustino là Giám Mục Thừa Sai tại Etiopi. Ngài qua đời năm 1860 và được Đức Thánh Cha Pio XII (1939-1958) tôn phong chân phước năm 1939.



Khi bắt đầu đến truyền đạo Kitô tại Etiopi, Cha Giustino De Iacobis hoàn toàn hội nhập vào nền văn hóa nước này. Cha trở thành người Etiopi với người Etiopi. Nhưng công cuộc truyền giáo gặp rất nhiều khó khăn, vì đây là vùng đất của người hời và người ngoại. Tín hữu Công Giáo chỉ chiếm thiểu số. Do đó Cha Giustino bị bắt bớ và bị giam cầm nhiều lần. Tuy nhiên, khó khăn vẫn không làm Cha nao núng. Càng gặp khó khăn Cha càng nêu cao tấm gương can đảm chấp nhận hy sinh. Cha được mọi người khâm phục và tặng danh hiệu:

- Thiên Thần của Giáo Hội Công Giáo Etiopi, Tôn Sư các nhà truyền giáo.

Một ngày, nơi vùng sa mạc khô cằn, trời nắng như thiêu như đốt, Đức Cha Giustino De Iacobis tiên báo với những người đi theo ngài về cái chết của mình. Đức Cha nói:

- Chúa đang đến gọi tôi về với Ngài.

Chỉ mấy phút sau, Đức Cha gục đầu trên phiến đá, tay nắm chặt Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Người Bạn Trung Tín Duy Nhất của Đức Cha. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Đức Cha còn dùng toàn lực để khuyên nhủ các tín hữu Công Giáo yêu mến và trung thành với Đức Thánh Cha cũng như với Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ.

Cái chết quá bất ngờ quá nhanh chóng của Đức Cha Giustino De Iacobis để lại niềm thương tiếc vô bờ nơi mọi người từ Công Giáo đến Hồi giáo và cả người ngoại nữa. Ai ai cũng xem Đức Cha là vị đại tông đồ và là ông tổ của dân tộc Etiopi.

... "Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, đầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao: vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu, khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài. Các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và THIÊN CHÚA sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn" (Sách Khôn Ngoan 3,1-9).

(Evaristo Cardarelli, "Mese di Novembre", Edizioni Cantagalli, Siena, 1992, trang 8+29)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt