

VẠN TUẾ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ



Cha Beda Trương Chánh Minh chào đời ngày 27-5-1905 trong một gia đình Công Giáo đạo đức ở Thượng Hải bên Trung Quốc. Beda Trương gia nhập dòng Tên và chịu chức Linh Mục năm 1940.

Khi cộng sản chiếm đóng Thượng Hải, Cha Beda Trương đang làm Viện Trưởng Học Viện Thánh Inhaxio ở Từ-Gia-Hối và khoa trưởng Văn Khoa đại học Bình Minh.

Mùa xuân năm 1951 nhà nước cộng sản vô thần Thượng Hải tổ chức "Đại Hội các trường tư thục Trung Quốc" và mời tất cả hiệu trưởng các trường Công Giáo đến tham dự trong đó có Cha Beda Trương Chánh Minh.

Ông chủ tịch đảng cộng sản tại Thượng Hải đọc diễn văn khai mạc đại hội. Bằng một giọng dữ dằn đanh thép ông lập lại những khẩu

hiệu mác-xít chống đối Giáo Hội Công Giáo. Rồi ông kêu gọi mọi người có mặt biểu lộ lòng yêu nước bằng lời tự thú công khai về các lỗi lầm quá khứ và tuyên thệ từ nay chấm dứt mọi liên hệ với VATICAN là tay sai của đế quốc Mỹ. Rồi ông kết thúc bài diễn văn "nảy lửa" vô thần như sau:

- Có ai trong quý vị không đồng ý? Còn nếu đồng ý thì xin mọi người ký tên vào tuyên ngôn sẽ được phát cho quý vị ngay bây giờ!

Lập tức Cha Beda Trương Chánh Minh mạnh mẽ đứng lên xin phát biểu ý kiến và nói ngay:

- Không! Tôi không đồng ý!

Lời lẽ và thái độ anh dũng cương quyết của Cha lôi kéo sự chú ý của mọi người. Đồng loạt, 4 vị hiệu trưởng Công Giáo khác đứng thẳng lên để hỗ trợ Cha.

Sau khi vạch rõ những hoạt động của Giáo Hội Công Giáo trong nhiều phạm vi khác nhau như y tế, văn hóa, giáo dục và xã hội, Cha Beda Trương Chánh Minh kết luận:

- Phải chăng đó là những hoạt động phục vụ cho đế quốc Mỹ? Tôi có thể thẳng thắn khẳng định với quý vị rằng: tất cả những gì Giáo Hội Công Giáo đứng ra đảm trách tại Trung Quốc này đều nhằm chủ đích phục vụ cho nhân dân Trung Quốc, nghĩa là phục vụ cho quốc gia, cho đất nước Trung Hoa đau yêu. Tinh thần của Đạo Công Giáo là tinh thần gieo rắc tình thương cho mọi người. Điều này chứng tỏ rõ ràng rằng: Giáo Hội Công Giáo không thể nào là công cụ phục vụ cho đế quốc Mỹ! Do đó, với tư cách là tín hữu Công Giáo, tôi không thể ký nhận vào tờ tuyên ngôn nhằm gây chia rẽ giữa nhà nước và Giáo Hội Công Giáo. Chính phủ Bắc Kinh vẫn được tiếng là cần trọng nên tôi hy vọng chính phủ biết lắng nghe tiếng nói của nhân dân hôm nay ...



Sau lời phát biểu trung thành với lương tâm Công Giáo và tôn trọng sự thật, Cha Beda Trương Chánh Minh bị bắt và bị tống giam. Cha bị hành hạ một cách khủng khiếp. Từ vị Linh Mục sung sức ở lứa tuổi 45, Cha ngã gục chỉ sau vài tháng bị tra tấn dã man vào buổi sáng ngày 11-11-1951.

Ngày Cha Trương Chánh Minh qua đời, nhà nước cộng sản vô thần Thượng Hải câm miệng, không dám loan tin vì sợ nhân dân phản ứng và tôn kính ngài như vị thánh tử vì đạo. Trên mộ Cha chỉ trơ trọi một bia đá không đề tên cũng không có Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Họ muốn ghi lên đó hàng chữ:

- Nơi đây an nghỉ tên phản động Trương Chánh Minh!

nhưng rồi họ không dám.

Vài ngày sau, 3 sinh viên Công Giáo đến viếng mộ Cha và viết trên bia mộ:

- Vạn tuế Đức Chúa GIÊSU KITÔ!

Từ đó mộ Cha Beda Trương Chánh Minh luôn luôn bị cảnh sát canh giữ. Nhưng rồi nhà nước cộng sản vô thần Thượng Hải sớm ghi nhận một bài học chua chát đắng cay:

- Nắm mồ đâu có thể chôn giấu vị chiến sĩ Đức Tin Công Giáo!

Trái lại, quyền lực của Cha Beda Trương Chánh Minh trở nên mạnh mẽ hơn bên tòa THIÊN CHÚA để cầu bầu cho dân tộc Trung Hoa yêu quý của ngài.

... "Vậy còn phải nói thêm gì nữa? Có THIÊN CHÚA bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Ai có thể tách chúng ta khỏi Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ? Phải chăng là gian truân, khổ khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: 'Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh'. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi Tình Yêu của THIÊN CHÚA thể hiện nơi Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta" (Thư gửi tín hữu Roma 8,31/35-39).

(Rémy, "Pourpre des Martyrs", Fayard 1953)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt