

SỨC MẠNH KHÔN LƯỜNG CỦA TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI



Câu chuyện xảy ra vào năm 1950 tại miền Bắc nước Pháp.

Đôi vợ chồng trẻ - tạm gọi ông George và bà Anne - có đứa con gái 2 tuổi, hay khóc nhè và không chịu ngủ vào ban đêm. Vì canh giữ con, bà Anne cũng bị mất ngủ và do đó, bị mất quân bình, cả thể xác lẫn tinh thần! Sau nhiều lần chữa trị vô hiệu, ông bà nghe lời một người bạn mách bảo, liền tìm đến với ông "thầy lang" chuyên chữa bệnh trong vùng.

Ông bà đâu ngờ mình vô phúc gặp nhầm ông phù thủy, chữa bệnh bằng bùa ngãi, nhờ sự trợ giúp của ma quỷ!

Sau mấy lần đến trị bệnh, một ngày, ông "thầy lang" muốn cưỡng ép bà Anne "làm tình" với ông. Bà Anne cương quyết cự tuyệt. Chưng-hửng vì bị mất miếng mồi ngon, ông thầy lang nổi giận và trả thù. Ông ta "bỏ ngãi" cho bà Anne: ra lệnh cho tên quỷ dữ nhập vào bà để ám hại bà!

Tháng Giêng năm 1951 bà Anne bị quỷ ám. Nhưng ông bà vẫn không hay không biết. Ông bà chỉ thấy toàn khổ đau ập xuống gia đình! Cả hai không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi một cơn bệnh dị kỳ, không thuốc nào chữa trị được!

Mãi đến hai năm sau - tháng Giêng năm 1953 - THIÊN CHÚA Quan Phòng đưa đẩy ông bà gặp Cha Berger-Bergès, cựu Giám Đốc Đại Chung Viện, một Linh Mục thánh thiện. Ngài sống ở Chavagne-en-Pailler, thuộc vùng Vendée, miền Bắc nước Pháp. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Cha Berger-Bergès xin Đức Giám Mục bản quyền ủy thác cho Cha nhiệm vụ trừ quỷ.

Kể từ ngày 14-9-1953, Cha Berger-Bergès bắt đầu các buổi trừ quỷ. Xin trích dịch một đoạn trong bản tường trình Cha Berger-Bergès gửi lên Đức Giám Mục bản quyền, liên quan đến quyền lực vô biên của Tràng Chuỗi Mân Côi đối với ma quỷ. Cha Berger-Bergès viết.

Kính thưa Đức Cha, sau 15 tháng trời ròn rã giao tranh với Satan, qua các nghi thức trừ quỷ, con vẫn chưa đuổi được tên quỷ dữ ra khỏi nạn nhân. Vào ngày cuối năm 31-12-1954, con làm nghi thức trừ quỷ với niềm hy vọng tràn trề: biết đâu ngày hôm nay, Tên Quỷ sẽ chấp thuận ra đi? Con đắn đo và chọn lựa trước một công thức để long trọng đọc lên, suốt trong buổi trừ quỷ. Công thức đó là:

- Nhân danh THIÊN CHÚA và Đức Nữ Trinh MARIA Vô Nhiễm, ta truyền cho người phải ra khỏi phụ nữ này!

Ngay lúc bắt đầu buổi trừ quỷ, tên quỷ bỗng trở nên trang trọng và tôn kính, khiến chúng con vô cùng ngạc nhiên. Thái độ của nó gần như là một thái độ đạo đức. Sau các nghi thức thường lệ, con tập trung mọi sức lực tinh thần và thể xác, rồi long trọng tuyên bố:



- Nhân danh THIÊN CHÚA và Đức Nữ Trinh MARIA Vô Nhiễm, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi phụ nữ này!

Tên quý bỗng từ từ đứng lên và buồn bã giải thích lý do tại sao nó không thể tuân lệnh. Lời nói của quý gây một ấn tượng mạnh nơi chúng con. Bởi vì cho đến lúc ấy, chúng con không hề chờ đợi nó tuyên bố gì cả. Tên quý chậm chạp nói:

- Tôi không thể ra khỏi người này. Ông biết rõ là tôi không thể ra khỏi người này. Bởi vì, ông "thầy lang" dùng "bùa chú" bắt buộc tôi phải ở lại. Nếu tôi có quyền, hẳn tôi đã ra khỏi bà này lâu lắm rồi. Ngay từ đầu, tôi đã muốn ra đi, nhưng tôi đã không làm được, vì ông "thầy lang" không cho phép. Bộ ông tưởng tôi muốn ở lại để bị ông hành hạ sao? Ngay lúc thấy ông xuất hiện với "cuốn sách" (trừ quỷ) trên tay, tôi hiểu tức khắc rằng, mình không còn làm ăn gì được nữa!

Nghe tên quý than thở i-ôi như thế, con cắt ngang:

- Mà nói dối! Mà chỉ là tên nói dối!

Quỉ cãi lại: - Không, tôi không nói dối!

Con lập lại: - Có! mà nói dối!

Tên quỉ nài nỉ:

- Không! tôi không nói dối! Tôi biết mình là tên lừa đảo, gian dối, nhưng ở đây, tôi không nói dối! Nếu tôi chưa ra khỏi bà này thì đó là dấu hiệu tôi không thể ra được!

Sau nghi thức trừ quỷ lần thứ hai, tên quỉ lại trả lời với giọng thành khẩn:

- Tôi đã nói với ông là tôi không thể ra khỏi bà này. Tôi sẽ ra đi, khi nào ông thầy lang hiểu .. Nhưng lúc này đây, ông ta vẫn chưa hiểu. Cần phải làm cho ông thầy lang hoá cái, thì tôi mới có thể ra đi, để bà này trở lại trạng thái bình thường. Về phía Giáo Hội Công Giáo, các ông phải làm tất cả những gì phải làm. Phần tôi, dĩ nhiên là tôi làm hết cách để chống lại các ông!

Sau nghi thức trừ quỷ lần thứ ba, tên quỉ vẫn không đổi giọng. Hẳn ta nói:

- Hiện tại ông thầy lang vô cùng nổi giận, vì ông ta không hiểu tại sao những lời "bùa chú" của ông không có hiệu quả. Còn tôi, tôi lại không thể nói cho ông ấy biết là đang có một Linh Mục đứng trước mặt ông ấy!

Ngừng một lát, tên quỉ nói tiếp:

- Nghe cho kỹ đây! Để hoá cái ông thầy lang, cần phải lần rất nhiều Tràng Chuối Mân Côi .. rất nhiều Tràng Chuối Mân Côi .. Chính ông sẽ đuổi được tôi ra khỏi bà này, nhưng phải một thời gian lâu lắm!



Mặc cho ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Phần hai vợ chồng ông bà George-Anne và con, gần như hàng ngày đối diện với Satan và nghe những lời nó nói, chúng con hiểu rằng:

- Có những lời Satan bị THIÊN CHÚA truyền cho nó phải nói, hầu Giáo Hội Công Giáo có thể chiến thắng và chấm dứt được nạn bùa ngãi ám hại này!

Kính thưa Đức Cha, khỏi cần nói thì Đức Cha cũng hiểu là gia đình ông George và bà Anne tín thác nơi sự trợ giúp của Đức Cha như thế nào, trong việc thu thập được rất nhiều Tràng Chuối Mân Côi, hầu có thể đuổi được tên quỷ ra khỏi bà Anne.

... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chặn dất muôn dân. Con Bà được

đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời:

"THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người,

giờ đây cũng biểu dương quyền bính" (Khải Huyền 12, 1-10).

(Monseigneur CRISTIANI, "Présence de Satan dans le monde moderne", Editions du Parvis, 1985, trang 232-236)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt