

TIN TƯỞNG NƠI SỰ TRỢ GIÚP CỦA THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Câu chuyện xảy ra vào đêm khuya năm 1856 nơi làng quê nước Đức.

Một đám cháy bốc lửa trong hai căn nhà. Lập tức chuông nhà thờ đổ hồi báo tin dữ và thúc giục mọi người trong làng chạy đến cứu nguy. Khi dân làng chạy đến thì lửa đã lên tới tận mái nhà. Không ai dám đến gần. Phải khó nhọc lắm những người ở trong hai căn nhà đó mới thoát được ra ngoài.

Bỗng chốc, cánh cửa sổ nơi gần một mái nhà mở tung. Hai bé gái xuất hiện. Một lên 8 và một lên 12. Lửa cháy gần đến độ tóc của hai cô bé bị cháy sém. Người ta nghe rõ ràng tiếng Cô bé chị nói với với cô bé em:

- Mình hãy nhảy xuống đất. Thiên Thần Bản Mệnh sẽ giúp chúng ta. Chị nhảy xuống trước. Nếu mọi sự tốt đẹp thì em hãy nhảy theo chị!

Nói xong, cô bé chị vừa lao mình xuống đất vừa lớn tiếng cầu khẩn:

- Lạy Thánh Thiên Thần Bản Mệnh, xin giúp con!

Cô bé nhảy xuống đất an toàn, như thể có một người nào đó bồng cô bé và đặt xuống đất. Tức khắc, cô bé chị ngược nhìn lên cô bé em và nói lớn tiếng:

- Hãy kêu cầu Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của em rồi nhảy xuống đất. Chị không bị đau chút nào hết!

Cô bé em vâng lời. Bé cầu khẩn cùng Thiên Thần Bản Mệnh rồi lao mình xuống đất. Giống như bé chị, bé em rơi xuống an toàn, không hề hấn gì.

Hai chị em mừng rỡ ôm nhau rồi cùng quỳ xuống, chấp tay cảm ơn hai Thiên Thần Bản Mệnh của hai em.

Câu chuyện thứ hai xảy ra cách đây không lâu và do chính đương sự kể lại. Đó là bà Dominique Marron, tín hữu Công Giáo Pháp.

Tôi lái xe chạy trên một con đường ở Normandie (Tây Bắc Pháp) dưới cơn mưa tầm tã. Trên xe có đứa con trai 12 tuổi. Tôi vừa ra khỏi xa lộ Paris. Khi gần đến ngã tư có đèn xanh đèn đỏ, xe tôi chạy sau một chiếc xe lớn, cách khoảng 15 thước.. Đèn đỏ bật sáng. Chiếc xe lớn trước mặt tôi hãm nhanh làm tung toé nước lênh láng. Phản ứng của tôi là không thắng xe lại. Nước mưa trên mặt đường dồn dưới xe



khiến xe tôi bị trượt. Trong khi đó một chiếc xe hơi lớn khác chiếm trọn chỗ bên tay trái. Như thế tôi không còn chỗ để lách vào giữa hai xe lớn và tránh một tai nạn đương nhiên phải xảy ra ..

Trong cơn hốt hoảng, tôi chỉ có đủ một thoáng giây để thầm thì kêu cầu:

- Hỡi các Thiên Thần, lạy các Thiên Thần, xin cứu giúp con!

Tôi chỉ đặt nhẹ đôi tay trên tay lái vì sợ bất cứ một cử động vụng về nào cũng đưa đến tai nạn. Tôi mất hết bình tĩnh, không còn làm chủ được xe cũng như tình thế. Tai nạn coi như là điều không thể tránh được. Vậy mà .. sau một giây nín thở, tôi thấy xe mình ngừng trước chiếc xe lớn và đậu sau hai chiếc xe khác, đang dừng lại vì đèn đỏ! Tất cả xảy ra cách êm ái nhẹ nhàng và không có tai nạn nào xảy ra cả!



Thật hù hồn! Tôi có cảm tưởng mình vừa trải qua một biến cố ở ngoài không gian và thời gian. Đứa con trai tôi cũng có cùng một cảm giác như tôi. Cậu bé mừng rỡ kêu lên: "Mẹ ơi! Thật là một phép lạ!"

Sau đây là lời kinh của thánh nữ Teresa Hài Đồng GIÊSU và Thánh Nhan, dâng lên Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của thánh nữ:

Lạy Thiên Thần Bản Mệnh vinh sáng của hồn con,

Ngài rực chói trong bầu trời tuyệt đẹp

Như ngọn lửa tỏa chiếu dịu dàng thanh khiết

Bên cạnh ngài tòa Đấng Tối Cao.

Vì con, ngài bỏ trời xuống đất

Dùng ánh sáng ngài soi chiếu cho con

Hỡi Thiên Thần tuyệt đẹp, ngài trở thành anh chị con,

Bạn con và là Đấng an ủi của lòng con! ...

Vì biết rõ sự yếu đuối lớn lao của con,

Nên ngài cầm tay con dẫn dắt,

Và con trông thấy ngài âu yếm,

Gạt sỏi đá qua một bên trên đường con đi,
Không ngừng, tiếng nói ngài êm ái mời gọi con:
"Chỉ luôn ngược mắt nhìn Trời Cao!"
Càng thấy con tỏ ra nhỏ bé và khiêm tốn,
Vầng trán ngài càng rạng rỡ tươi vui.

Hỡi Thiên Thần Bản Mệnh, đáng vượt qua không gian,
Nhanh hơn các luồng chớp,
Con khẩn xin ngài bay thế cho con,
Đến gần những người con thương mến,
Dùng đôi cánh ngài lau khô nước mắt họ,
Ca khen Đức Chúa GIÊSU nhân lành biết bao!
Hát rằng đau khổ có nét kiêu diễm,
Và thầm thì bên tai họ tên gọi của con.



("Le Ciel Parmi Nous", Editions Bénédictines, 1997, trang 24-27).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt