

## TÌNH YÊU VỢ CHỒNG CÔNG GIÁO



Chúa Nhật 9-10-1994, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) cử hành Thánh Lễ cho hơn 150 ngàn người thuộc các gia đình Công Giáo từ 103 nước trên thế giới tụ tập về Roma, nhân dịp Năm Quốc Tế Gia Đình. Tối thứ bảy trước đó, 8-10, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, một số cặp vợ chồng nói lên chứng từ tình yêu của họ trong đời sống hôn nhân.

Sau đây là **chứng tá Đức Tin và tình yêu của cặp vợ chồng người Hoa, tên Amy và Simon Hồ**. Ông Simon nói:

Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con là Simon và Amy, lập gia đình từ 9 năm và có 4 đứa con. Chúng con đến từ Hong Kong.

Con sinh ra trong một gia đình nề nếp người Hoa, biết yêu chuộng những giá trị cao cả của sự liêm chính, mối hòa hợp gia đình và xem con cái như phúc lành đến từ Trời Cao. Do đó, ngay từ niên thiếu,

con đã mơ ước có một gia đình lý tưởng và sinh sản nhiều con cái.

Tuy nhiên, tôn giáo không có chỗ đứng trong đời sống con. Con đại dốt nghĩ rằng, con có thể sống mà không cần đến tôn giáo. Nhưng cùng lúc, trong thẳm sâu lòng con, con vẫn ước ao hiến mình cho người khác.

Amy - hiền thê con - gia nhập Giáo Hội Công Giáo và lãnh bí tích Rửa Tội năm nàng 20 tuổi. Khi gặp và quen biết nàng, hai chúng con đồng ý với nhau rằng:

- Con hoàn toàn để nàng tự do giữ đạo, miễn là nàng đáp ứng những mong ước của con!

Cho đến một ngày, một câu chuyện đã làm thay đổi đời sống của con.

Trước sự kiện Hong Kong sẽ trở về thuộc quyền Trung Quốc cộng sản vào năm 1997, nhiều gia đình - vì tương lai của con cái - quyết định rời bỏ Hong Kong, ra đi lập nghiệp nơi khác. Riêng con, con cũng âm thầm vạch thảo kế hoạch ra đi. Con đến hai tòa đại sứ khác nhau tại Hong Kong và xin hai mẫu đơn để về nhà cùng với Amy, chúng con sẽ chọn một nước xin di dân và điền vào đơn. Nhưng lúc đem câu chuyện ra bàn với vợ thì con rất ngạc nhiên khi nghe Amy hỏi con:

- Tại sao chúng mình phải di dân? Em không tin tưởng gì nơi nhà nước cộng sản Trung Quốc, nhưng em đặt trọn niềm tin nơi THIÊN CHÚA, Đấng hằng thương yêu và chăm sóc chúng ta. Vậy thì, đối với em, sống ở đâu cũng được, vấn đề không quan trọng!

Câu trả lời của vợ con giúp con hiểu sâu xa sức mạnh Đức Tin của nàng. Từ đó, con bắt đầu ao ước có được Đức Tin y như nàng.

Tiếp lời chồng, bà Amy nói:

Chúng con đã có hai con. Và một ngày, con nhận ra mình mang thai đứa thứ ba. Con nghĩ đến nghề dạy học, đến căn nhà nhỏ bé và đến tâm thức của xã hội hiện đại: mỗi gia đình có hai con là nhiều lắm rồi! Những ý nghĩ đó làm con âu lo. Con hỏi Chúa sao lại để con mang thai đứa thứ ba. Simon thấy con buồn rầu liền nói:

- Sao em không bằng lòng với món quà sự sống THIÊN CHÚA ban tặng cho chúng ta? Em đâu có đơn độc một mình để cáng đáng mọi sự. Cả hai chúng ta cùng lo mà! Nếu chúng ta tin tưởng nơi Tình Yêu THIÊN CHÚA thì chúng ta phải chấp nhận món quà của Chúa với lòng hân hoan chứ!

Nghe Simon nói thế, con hiểu rằng, lần này, Chúa dùng chính người chồng không Công Giáo để tỏ cho con thấy thánh ý THIÊN CHÚA. Con tìm được sự bình an nội tâm, và con tha thiết cầu xin Chúa ban cho chồng con cũng có cùng Đức Tin Công Giáo như con. Đây là niềm ước mơ sâu thẳm nhất và lớn lao nhất của lòng con.

Bây giờ thì niềm ước mơ đã thành sự thật. Chúng con là một gia đình Công Giáo hiệp nhất với 4 đứa con. Gia đình chúng con có thể làm chứng cho mọi người chung quanh thấy rằng:

- THIÊN CHÚA hiện hữu và Ngài yêu thương từng người trong chúng ta.

Sau cùng, ông Simon nói:

Chứng tá Đức Tin của Amy và tình yêu của những gia đình Công Giáo sống chung quanh đã làm thay đổi đời sống con. THIÊN CHÚA mà trước đó con cảm thấy không cần đến Ngài, giờ đây đối với con, Ngài là Người Cha thật, yêu thương cả con nữa.

Rồi con bắt đầu sống theo lời dạy của Phúc Âm và cùng với Amy, chúng con để ý giúp đỡ những người thiếu thốn và kém may mắn hơn chúng con. Và cũng từ đó, con cảm nhận niềm vui mà con không bao giờ hưởng nếm trước đó. Tất cả những giá trị tích cực mà con lãnh hội trong nền văn hóa Trung Hoa giờ đây mang chiều kích sung mãn, dưới ánh sáng Lời dạy của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Con quyết định xin gia nhập Giáo Hội Công Giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền.

*Và dịp lễ Phục Sinh năm 1994, con được Rửa Tội, trở thành tín hữu Công Giáo.*

**... Đức Chúa GIÊSU trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn. Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trở bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, hãy thu vào kho lẫm cho tôi" (Matthêô 13,24-30).**

*("Incontro del Santo Padre con le Famiglie" 8-10-1994)*

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt