

LÒNG BÁC ÁI CỦA GIÁO DÂN VÀ QUÁN ĂN CHA SỞ

... Bà Anne-Marie Drevet (người Pháp) là cựu thư ký tòa **thị chánh**. Bà nghe tin một bệnh nhân tàn tật đang tuyệt vọng, muốn kết liễu đời mình cho xong. Bà vội vã đến thăm và tiếp tục thăm viếng mỗi ngày. Các cuộc viếng thăm thường xuyên ấy khiến cho người tàn tật lên tinh thần và không muốn chết nữa. Nhiều người cho là phép lạ .. Ngoài ra bà Anne-Marie cũng hàng ngày đến nhà thương giúp đút thức ăn cho một bệnh nhân cao tuổi, không họ hàng thân thích.

... Anh chị Lydie và Philippe Buc là đôi vợ chồng trẻ sống nghề trồng trọt tại Quercy Blanc (Nam Pháp). Trong vòng mấy năm trời, anh chị Buc để riêng một mảnh đất và trồng bí rợ, cung cấp bí cho quán ăn miễn phí dành cho người nghèo "Tiệm Ăn Tình Thương - Restaurant du Coeur" ở Cahors.

... Nói đến quán ăn miễn phí, người dân trong vùng thung

lũng Lot, không ai không biết đến một quán ăn không tên, nhưng lại nổi tiếng vì nét đặc thù của nó.

Quán ăn của bà Andrée Teste. Quán ăn mở cửa mỗi tuần một lần và chỉ dành riêng cho khách hàng duy nhất: **Cha Sở giáo xứ**. Chính bà Andrée cho biết ngọn nguồn như sau.

Năm ấy, giáo xứ chúng tôi có Cha Sở mới đến nhậm chức. Cha Sở mang dáng dấp thật trí thức. Tôi lo sợ ngài vì quá chú trọng đến phần thiêng liêng mà sao lãng phần vật chất chẳng. Tôi sợ ngài lơ là trong việc ăn uống, khiến về lâu về dài sẽ bị hao tổn sức lực. Vợ chồng chúng tôi mời ngài đến dùng bữa với gia đình mỗi tuần một lần. Cứ thế sự việc diễn tiến đều đặn.

Rồi Cha Sở này đổi đi, Cha khác đến thế. Cha Sở mới không đợi chúng tôi mời lâu. Ngài hân hoan nối tiếp truyền thống tốt lành của vị Linh Mục đàn anh đi trước. Đời Cha Sở này sang đời Cha Sở khác, trong vòng 15 năm trời, Cha Sở nào cũng vui vẻ nhận lời đến dùng bữa với gia đình chúng tôi. Bây giờ vì lý do thiếu Linh Mục, giáo xứ chúng tôi không có Cha Sở thường trú nữa. Quán ăn chúng tôi tự động đóng cửa.

Nhưng rồi, các Cha Sở cũ lại nhưng nhớ quán ăn xưa! Các ngài thường xuyên trở lại dùng bữa với gia đình chúng tôi.





... Gương lành sau cùng của **ông André và bà Alice Leymat**. Khác với các cử chỉ bác ái kín đáo trên đây, ông André Leymat dẫn thân phục vụ tha nhân trong nhiều ngành nghề chuyên môn khác nhau. Chẳng hạn, ông là thành viên của công đoàn nông nghiệp, đoàn trưởng hội thể thao, thành viên JAC - Thanh Nông Công, cố vấn phường và là người sáng lập Hội Các Vị Cao Niên. Tất cả những danh xưng vừa kể chứng tỏ ông André rất hăng say hoạt động. Ông nói:

- Chúng ta chỉ tạo được mối quan hệ tốt đẹp khi chúng ta cùng sinh hoạt chung với người khác.

Và mặc dù bận rộn với trăm công ngàn việc như thế, ông André Leymat vẫn tìm ra giờ để thăm viếng thường xuyên một cựu tá điền, bị tàn phế vì lao động.

Trong khi đó bà Alice tự động giữ chức vụ bà từ. Bà lo việc mở và đóng cửa nhà thờ, cũng như quét dọn, lau chùi nhà thờ cho sạch sẽ. Bà chu đáo chăm sóc và bảo trì các vật dụng thánh luôn trong tình trạng xứng đáng với các buổi cử hành Phụng Vụ. Bà không quên mua hoa tươi trang hoàng các bàn thánh trong nhà thờ.

... "Ai đón tiếp anh chị em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh chị em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu" (Mt 10,40-42).

("Annales d'Issoudun", Novembre/1999, trang 14-15).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt