

VIỆC CHÚA LÀM THẬT LẠ LÒNG!

(CHÚA NHẬT XXVII/A)



LỜI CHÚA: *Matthêu 21,33-43.*

Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng các thượng-tể và các kỳ-lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá-điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá-điền để thu phần hoa-lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đũa này giết đũa kia và ném đá đũa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Đưa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia-tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?" Các ông trả lời: "Ông sẽ tru-diệt bọn hung-ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ đến

mùa nộp phần hoa-lợi". Đức Chúa GIÊSU phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: 'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!' Bởi vậy, Tôi bảo các ông: "Nước THIÊN CHÚA sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân-tộc khác biết làm cho trở sinh hoa trái".

SUY NIỆM

Dụ ngôn Ông Chủ vườn nho và tá-điền thuê vườn nho được gởi thẳng đến dân Do Thái thời bấy giờ. Ông Chủ là THIÊN CHÚA. Tá-điền thuê vườn nho là dân Do Thái, Dân được THIÊN CHÚA tuyển chọn. Đặc biệt hơn, dụ ngôn nhắm cách riêng đến các thượng-tể, các kỳ-lão trong dân, các kinh-sư và nhóm người Pharisêu .. Tại sao thế? Bởi vì, chính họ chủ mưu bách hại giết chết các ngôn sứ được THIÊN CHÚA gởi đến. Giờ đây họ đang âm mưu tìm cách bắt bẻ, tìm đủ mọi chứng cứ - hay đúng hơn ngụy tạo ra các chứng cứ - để có thể bắt và giết chết cả Đức Chúa GIÊSU là Con THIÊN CHÚA Hằng Sống! Họ kêu căng mù quáng mang đầy thành kiến và cả gan thách thức. Họ sống bất cần THIÊN CHÚA, Đấng Thánh của Israel, mặc dầu bề ngoài họ giả hình xem ra vẫn tôn thờ THIÊN CHÚA!

Dụ ngôn có sứ điệp rõ ràng. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là viên đá mà người Do Thái muốn loại ra. Nhưng viên đá đó lại trở nên viên đá góc. Bởi vì, bên trên sức phá hoại tàn ác của người Do Thái còn có bàn tay công-thắng nghiêm-minh của THIÊN CHÚA. Đó thực là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta! Và Đức Chúa GIÊSU kết thúc dụ ngôn bằng lời khẳng định: Tôi bảo các ông: "Nước THIÊN CHÚA sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân-tộc khác biết làm cho trở sinh hoa trái".

Trong khoảng thời gian tại thế ngắn ngủi 3 năm rao giảng Tin Mừng cứu độ, công bố Nước THIÊN CHÚA, Đức Chúa GIÊSU KITÔ bị thành phần lãnh đạo của dân Do Thái chống đối kịch liệt. Đức Chúa GIÊSU biết rõ như thế nhưng ngôn từ và giáo huấn của Ngài - Ngôi Lời THIÊN CHÚA - luôn luôn chính xác. Ngài không úp-mở tránh-né hoặc vuốt-ve và tìm cách thỏa-hiệp với sự dữ bằng bất cứ giá nào! Không! Tuyệt đối Không! Bởi vì Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là Đường là Sự Thật là Ánh Sáng và là Sự Sống.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, sứ điệp bài dụ ngôn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ được gửi đến tất cả mọi người, thuộc mọi dân nước trên toàn thế giới. Sứ điệp gửi cách riêng đến các tín hữu Công Giáo và đặc biệt là các vị lãnh đạo, đời cũng như đạo. Sứ điệp nhắc nhở con người không được bóp nghẹt tiếng nói lương tâm, sống bất cần tôn giáo và sống y như thể không có THIÊN CHÚA. Bởi vì khi không được tâm tình tôn giáo hướng dẫn thì con người tự cho phép làm mọi điều xấu kể cả tội ác vu khống người vô tội rồi cướp của và giết người! Sứ điệp mời gọi trở về với cuộc sống ngay chính.

Bài dụ ngôn cũng nhấn mạnh rằng để có thể tiếp nhận và ứng dụng sứ điệp thì mỗi tín hữu Công Giáo - bất luận thuộc cấp bậc nào - cần có tâm hồn thật khiêm tốn và tinh thần thật trong sáng, không mang dấu vết thành kiến.

Mọi người đều phải trả lễ trước mặt THIÊN CHÚA về lời nói và về hành động của mình. Từ bậc chủ chăn đến con chiên bốn đạo cũng như giới tu hành hay người thánh hiến giữa đời. Trả lễ về mức độ mỗi người yêu mến phụng thờ THIÊN CHÚA. Có đặt THIÊN CHÚA nơi trung tâm cuộc sống không? Có chọn THIÊN CHÚA làm chủ đích tối hậu cho mọi hoạt động cá nhân, gia đình và xã hội không? Rồi cũng phải trả lễ về việc thực thi đức bác ái đối với anh chị em đồng loại và về việc xây dựng nền công bằng trong xã hội. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng.

Được hồng phúc trở thành tín hữu Công Giáo là ân huệ hoàn toàn nhưng-không đến từ THIÊN CHÚA. Vì thế, trong từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, không bao giờ quên sự hiện diện đầy yêu thương của THIÊN CHÚA. Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Tư tưởng này mang lại sức mạnh để có thể sống thánh và luôn luôn tìm cách làm điều thiện, điều làm đẹp lòng THIÊN CHÚA và điều giúp ích cho người thân cận.

Mỗi tín hữu Công Giáo cố gắng sống xứng đáng để có thể công bố Nước THIÊN CHÚA, xây dựng Nước THIÊN CHÚA, chiếm được Nước THIÊN CHÚA và để có thể làm chứng cho muôn dân thiên hạ thấy rằng:

- THIÊN CHÚA ban ơn cứu độ và đã sai Con Một Người là Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến giải thoát nhân loại khỏi ách thống trị của sự dữ và của ma quỷ: Đó thực là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

NƯỚC TRỜI, NƯỚC THIÊN CHÚA, NƯỚC TÌNH YÊU

(CHÚA NHẬT XXVIII/A)



LỜI CHÚA: *Matthêu 22,1-14.*

Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU lại phán cùng các đầu-mục tư-tế và kỳ-lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng-tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này Ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi việc đã sẵn sàng: Xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru-diệt bọn sát nhân đó, và thiêu-hủy thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ được mời

không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, liền quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y-phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà không mặc y-phục lễ cưới". Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói chân tay nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".

SUY NIỆM

Dụ ngôn Nước Trời trước tiên mô tả thực trạng xã hội và lịch sử của dân Do Thái. Người Do Thái khinh thường các dấu chỉ, bất cần các lời mời gọi. Trước mắt họ, Đức GIÊSU thành Nagiarét không đáng lưu tâm và lời Ngài nói nên bỏ ngoài tai. Cho tới một lúc nào đó, khi Lời Ngài trở thành Lời "báo động" Lời "cảnh tỉnh" Lời "quấy rầy" thì họ hung hăng phản kích, thóa mạ và thẳng tay giết chết Đấng rao giảng Tin Mừng Nước Trời.

Nhưng Tin Mừng Nước Trời tiếp tục loan báo khắp cùng bờ cõi trái đất cho đến hôm nay vào thế kỷ XXI này. Tuy nhiên xét cho kỹ, vẫn thấy Tin Mừng Nước Trời còn gặp chống đối và bị khước từ. Chống đối và khước từ ngay tại các nước tây phương được coi là kỳ cựu của nền văn minh Kitô Giáo. Kitô-hữu không dám tuyên xưng là Kitô-hữu, không muốn trông thấy các biểu tượng thánh thiêng như Thánh Giá, Hang Đá Giáng Sinh và các ảnh thánh khác.. Rồi khi danh xưng Kitô-hữu gây thiệt hại vật chất như phải đóng thuế cho Giáo Hội thì một số Kitô-hữu không ngần ngại rút tên ra khỏi Giáo Hội. Rút tên chỉ vì mất một phần nhỏ số lợi tức thì kể cũng hơi lạ và đáng ngạc nhiên. Nhưng đó là chuyện đang xảy ra.

Còn Kitô-hữu nơi các quốc gia hồi giáo và các nước theo chế độ cộng sản vô thần thì sao? Tín hữu Công Giáo có dám công khai làm chứng cho Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và bảo vệ các biểu tượng thánh thiêng như Thánh Giá, ảnh thánh Đức Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE .. không?

Điều ấy cho thấy cái tương phản của Tin Mừng Nước Trời. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là viên đá bị thợ nề loại bỏ. Nhưng viên đá ấy lại là viên đá góc! Kitô-hữu chân chính luôn luôn ghi nhớ rằng khi trở thành tín hữu Công Giáo và ao ước bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì phải khước từ thói quen, chấp nhận thiệt thòi, bằng lòng bị mất mát và sẵn sàng đối phó hiểm nguy.

Trở lại với dụ ngôn Nước Trời. Những người được mời đến dự tiệc cưới không bị đặt trong tình thế bất ngờ cũng không bị ép buộc. Không! Họ được báo trước và được toàn toàn tự do. Vì thế khi từ chối họ mang trách nhiệm nặng nề. Họ đặt lợi lộc nhỏ bé lên trên vinh dự cao cả được tiếp nhận vào Vương Quốc THIÊN CHÚA: Vương Quốc Tự Do, Sự Thật, Công Bằng và Tình Yêu.

Nước Trời - Nước THIÊN CHÚA - mở rộng tiếp đón mọi người. Kẻ cơ bần cũng như đại phú gia. Người cao sang cũng như kẻ cùng đinh. Người vô học cũng như bậc trí thức. Ông vua cũng như tên đầy tớ. Chỉ khác nơi điều kiện. Điều kiện thứ nhất để được vào Nước Trời là yêu mến THIÊN CHÚA với trọn trí khôn, thân xác, con tim và linh hồn. Yêu mến THIÊN CHÚA trên cả Cha Mẹ bà con bạn hữu vợ chồng con cái. Yêu mến THIÊN CHÚA trên mọi sự: công ăn việc làm, tương lai sự nghiệp, danh thơm tiếng tốt và đôi khi phải hy sinh cả đến mạng sống. Điều kiện thứ hai là yêu tha nhân như chính mình. Yêu tha nhân như chính mình thoát nghe thật giản dị nhưng lại đòi hỏi ý chí can cường và nhất là một tình thương bao la dạt dào. Tình Yêu là sức mạnh giúp hoàn thành các công tác anh hùng, các nghĩa cử tuyệt đẹp. Tình Yêu là dầu thơm thoa dịu nỗi khổ. Tình Yêu là tiếng nói ngọt ngào mang đến an ủi khích lệ. Tình Yêu san sẻ chén cơm manh áo cho người đói khát cho kẻ cơ bần. Yêu mọi người không loại trừ ai không kỳ thị ai. Yêu Thương và Tha Thứ. Yêu trong Sự Thật và Yêu trong Công Lý.

Dụ ngôn Nước Trời tỏ lộ Tình Yêu vô biên của THIÊN CHÚA là CHA. Kêu mời và chờ đợi. Không ép buộc. Mọi người được tự do đáp lời mời hoặc từ chối hoặc tảng lờ như không hay biết. Dụ Ngôn Nước Trời nhắc nhở mọi người đặt cuộc sống tâm linh lên trên vật chất. Bởi vì sau cuộc sống tạm bợ đời này mới chính thức bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

Ngày hôm nay, nếu nhận được lời mời trở thành môn đệ đích thật của Đức Chúa GIÊSU KITÔ để rao giảng và làm chứng cho Nước Trời, Nước THIÊN CHÚA, Nước Tình Yêu, thì tín hữu Công Giáo mau mắn đáp lời mời bằng trọn con tim, thân xác, trí khôn và linh hồn.

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

CÁC NGƯỜI GÀI BẦY TA LÀM GÌ?

(CHÚA NHẬT XXIX/A)



LỜI CHÚA: *Matthêu 22,15-21.*

Khi ấy, các người Biệt-phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Đức Chúa GIÊSU trong lời nói. Các ông sai môn-đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Đức Chúa GIÊSU rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối THIÊN CHÚA. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không thiên-vị người nào. Vậy Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cêsarê không?" Đức Chúa GIÊSU thừa hiểu ác-ý của họ nên nói: "Bọn người giả hình, các người gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Đức Chúa GIÊSU hỏi họ: "Hình-tượng và danh-hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Đức Chúa GIÊSU bảo họ rằng: "Vậy cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của

THIÊN CHÚA thì hãy trả cho THIÊN CHÚA".

SUY NIỆM

Thái độ, ngôn từ và phản ứng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ đúng thật là kim chỉ nam hướng dẫn cho giới phàm nhân chúng ta. Ngài rao giảng Sự Thật và thực thi Công Lý.

Trước các dụng ý đê-hèn của nhóm Biệt-phái, Đức Chúa GIÊSU có thể khinh khi không cần trả lời. Ngài có thể ngoảnh mặt hoặc quay lưng đi chỗ khác. Nhưng Đức Chúa GIÊSU phản ứng trong cương vị của bậc tôn sư rao giảng Sự Thật, làm chứng cho Công Lý và nêu cao Tình Yêu. Ngài bình thản đương đầu với đối thủ. Ngài "đi guốc trong bụng" những kẻ vừa giả hình vừa mưu mô quỷ quyệt, rất nguy hiểm và rất đáng sợ! Nhưng Đức Chúa GIÊSU không sợ! Ngài biết phải ứng xử như thế nào. Ngài dùng chính ngôn ngữ tấn công của nhóm Biệt-phái để đáp lại: "Của Cêsarê ư? Thì hãy trả cho Cêsarê!" Đơn giản thế thôi! Không có gì để bàn luận tranh cãi thêm! Đúng là dùng gậy đối thủ để đập lưng đối thủ!

Tuy nhiên, Đức Chúa GIÊSU không sử dụng cái khéo léo tầm thường của trần gian tục lụy! Ngài là bậc quân tử là Đấng anh hùng. Và còn hơn hơn thế nữa! Ngài là Con THIÊN CHÚA là Ngôi Lời giảng thế làm người. Trong mọi hoàn cảnh, trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng đường đi nước bước, Đức Chúa GIÊSU luôn luôn làm chủ tình thế. Ngài đối phó với kẻ thù và đương đầu với địch thủ bằng thái độ ung-dung và ngôn từ đúng đắn của bậc quân sư. Ngài trình bày Sự Thật. Ngài nêu cao Công Lý. Ngài biểu lộ Tình Yêu. Điều gì sai-trái Ngài chỉnh lại cho đúng. Ngài vạch trần cái giả-dối. Ngài nêu đích danh cái ác-ý để phá đổ chứ không tránh né: "Bọn người giả hình, các người gài bẫy Ta làm gì?"

Đích điểm tối cao của Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Sự Thật, Công Lý và Tình Yêu chứ không phải cái trả-đũa nhỏ-nhen bần-tiện! Không! Ngài khuyến khích điều thiện và xoa dịu nỗi khổ đau. Ngài chữa lành bệnh tật phần xác và băng bó vết thương tâm hồn. Ngài cứu con người thoát khỏi sức ám hại của quỷ dữ và ra khỏi vòng vây nô lệ của tội lỗi. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Tình Yêu. Danh hiệu Ngài là Từ Bi, Xót Thương và Nhân Hậu.

Tín hữu Công Giáo đang sống trong thế gian với đủ thứ mưu thâm chước độc của tà thần và của địch thù, những kẻ tìm kiếm mọi cách để công kích, để bôi nhọ thanh danh Đức Giáo Hoàng. Họ cố sức làm giảm uy-tín và đánh phá Giáo Hội Công Giáo từ muôn phương muôn hướng. Hiểm nguy và cạm bẫy luôn luôn rình chờ. Vậy phải nói gì, phải làm gì và phải phản ứng ra sao trước các bất công, các đàn áp, các vu khống? Im lặng ư? Đầu hàng ư? Thỏa hiệp ư? Không! Không thể hèn nhát tránh né nhưng phải can đảm đối phó và bênh vực cho Sự Thật, cho Công Lý, cho Tình Yêu và cho Đức Tin. Phải làm chứng cho Giáo Hội Công Giáo và phải bênh vực Đức Thánh Cha!

Tín hữu Công Giáo tha thiết khẩn cầu cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại, ban ơn trợ giúp. Bởi vì, trước các tấn công mang đầy ác-ý bần-tiện của đối-phương của địch-thủ, tín hữu Công Giáo chỉ có thể đương đầu bằng chính Sức-Mạnh, sự Khôn-Ngoan và Tình-Yêu đến từ THIÊN CHÚA Toàn Năng và là Đấng Từ Ái Vô Biên!

Tín hữu Công Giáo nên luôn luôn tự hứa: "Không bao giờ sợ hãi! Không trốn chạy! Không lùi bước!" Bởi vì, khi chúng ta lùi một bước thì đối thủ sẽ tiến thêm hai bước. Không! Không lùi bước nhưng can đảm đối phó trong Sự Thật, Công Lý, Bác Ái và Tình Yêu. Giáo Hội ngay từ đầu đã bị đánh phá bị bách hại. Hai ngàn năm trôi qua cũng còn y như hôm nay. Nhưng Giáo Hội Công Giáo sẽ mãi mãi tồn tại cho tới ngày tận cùng của trái đất. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã khích lệ khi từ biệt các tông đồ nơi bữa tiệc ly: "Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!" (Gioan 17,33). Và Lời Đức Chúa GIÊSU KITÔ hứa: "Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế!" (Matthêu 28,20).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

YÊU MẾN THIÊN CHÚA NHƯ CHA VÀ THƯƠNG NGƯỜI NHƯ CHÍNH MÌNH

(CHÚA NHẬT XXX/A)



LỜI CHÚA: *Matthêu 22,34-40.*

Khi ấy, những người Biệt-phái nghe tiếng Đức Chúa GIÊSU đã làm cho những người Sadđucêô câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Đức Chúa GIÊSU rằng: "Thưa Thầy, trong lề-luật, giới răn nào trọng nhất?" Đức Chúa GIÊSU phán cùng người ấy rằng: "Người hãy yêu mến Chúa là THIÊN CHÚA người hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Người hãy yêu thương kẻ khác như chính mình người. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".

SUY NIỆM

Mặc dầu biết rõ thái độ giả-hình che dấu ác-ý của những người Biệt-phái - chỉ nêu vấn nạn để gài bẫy và để thử thách Ngài - Đức GIÊSU thành Nagiarét vẫn nghiêm chỉnh trả lời. Ngài nhân dịp này để trình bày một giáo huấn vừa nền tảng vừa mới mẻ của Kitô Giáo: Yêu mến THIÊN CHÚA như CHA và thương người như chính mình.

Yêu mến THIÊN CHÚA hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn là đòi buộc tuyệt đối, thật gắt gao nhưng vô cùng chính đáng đối với THIÊN CHÚA, Đấng dựng nên con người. Ngài là Chủ Tể và là Vị Vua. Cần phải nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của THIÊN CHÚA. Còn hơn thế nữa: THIÊN CHÚA là CHA. Và đây là giáo huấn hoàn toàn độc-đáo của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con THIÊN CHÚA nhập thể làm người. Chính Đức Chúa GIÊSU mặc khải hình ảnh nhân từ và Tình Yêu vô biên của THIÊN CHÚA, CHA của Ngài và cũng là CHA của toàn thể nhân loại.

Đúng thế. Kitô Giáo mở ra một kỷ nguyên cách mạng. Vận mệnh con người hoàn toàn đổi mới trong liên hệ với THIÊN CHÚA là CHA và với anh chị em đồng loại. THIÊN CHÚA là CHA và mọi người trên khắp năm châu bốn bể đều là anh chị em với nhau. Bình đẳng và bình quyền. Nam cũng như Nữ. Từ đó con người tuân giữ Lề Luật vì tình yêu chứ không vì sợ bị trừng phạt. Lề Luật trở thành ách êm ái nhẹ nhàng. Bản tính con người dòn mỏng và yếu đuối. Lề Luật là phương thể tuyệt hảo gìn giữ con người khỏi rơi vào vòng nô lệ tội lỗi: sống bất chính bất nhân, vô luân vô cảm! Khi con người đạt tới mối liên hệ con thảo thân tình với THIÊN CHÚA là CHA thì cuộc sống con người mang một chiều kích thánh thiêng, cao cả và tuyệt vời. Cuộc sống trở thành hồng ân vô giá. Con người cảm thấy hạnh phúc vì được làm người, nhất là làm người tin nơi THIÊN CHÚA là CHA. Chính tâm tình tôn giáo này hướng dẫn mọi tư tưởng mọi hành vi và mọi sinh hoạt của con người. Trong bất cứ hoàn cảnh nào con người vẫn có thể ngẩng cao đầu và

hướng về THIÊN CHÚA, tỏ bày cùng Ngài lòng tin yêu phó thác. THIÊN CHÚA là CHA nên không bao giờ cũng không thể nào bỏ rơi loài người là con cái của Ngài.

Tín hữu Công Giáo chân chính luôn luôn đặt trọn cuộc đời mình dưới cái nhìn tràn đầy yêu thương của THIÊN CHÚA. Với tâm tình con thơ phó thác tín hữu thân thưa cùng THIÊN CHÚA rằng: "Lạy CHA, dĩ vãng đời con nằm trong vòng tay từ bi thương xót của CHA. Hiện tại đời con trôi qua với sự trợ giúp của ơn thánh CHA. Tương lai đời con thuộc về quyền năng quan phòng của CHA".

Sở dĩ trong xã hội xuất hiện nhiều tội ác: tự tử, giết người, phá thai, gian tham, lừa đảo là vì con người quên bằng sự hiện diện của THIÊN CHÚA. Không tin nơi THIÊN CHÚA thì cũng không kính trọng chính mình và kính trọng tha nhân. Không yêu mến THIÊN CHÚA thì cũng không yêu thương chính mình và yêu thương đồng hương đồng loại. Tệ hơn nữa, cũng không còn tình yêu chân thật tự nhiên giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em ruột thịt và bà con họ hàng. Không còn gì nữa và nền luân lý đạo đức bị đảo ngược hoặc bị biến mất!

Đây là tiếng chuông báo động và là lời khẩn thiết mời gọi con người hãy trở về với niềm tin nơi THIÊN CHÚA là CHA và tin nơi chân lý mọi người đều là anh chị em với nhau. Không coi tha-nhân như đối-thủ phải triệt hạ. Không coi người-khác như kẻ-thù phải tru-diệt! Không! Tuyệt đối Không! Mọi đồng hương đồng bào đều có quyền được tôn trọng đúng với phẩm giá làm người. Và nhất là phải đi xa hơn: giúp đỡ và yêu thương tha nhân như chính mình. Tha nhân có thể là bạn hữu nhưng tha nhân cũng có thể là kẻ thù. Yêu thương, tha thứ và làm ơn cho kẻ thù, kẻ bách hại mình đúng là giáo huấn mới mẻ, giáo huấn cách mạng thuộc riêng về Kitô Giáo!

Phúc Âm là cuốn sách Tình Yêu, là Tin Mừng Tình Yêu. Toàn Phúc Âm lan tỏa hương vị Tình Yêu. Giáo huấn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ là giáo huấn Tình Yêu vì chính Ngài là Tình Yêu. Hãy đến và tin theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ để có thể kín múc, hưởng nếm Tình Yêu và được cứu rỗi đời đời. Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể ban cho con người sức mạnh để sống mối liên hệ con thảo với THIÊN CHÚA là CHA và yêu thương anh chị em đồng loại như chính mình. Yêu không bằng lời nói suông như bằng trọn con tim và bằng các hành động bác ái cụ thể. Ước gì được như vậy!

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

CHỈ CÓ MỘT THẦY LÀ ĐỨC KITÔ, CHỈ CÓ MỘT CHA LÀ THIÊN CHÚA

(CHÚA NHẬT XXXI/A)



LỜI CHÚA: *Matthêu 23,1-12.*

Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng dân chúng và các môn-đệ rằng: "Các Luật-sĩ và các người Biệt-phái ngồi trên tòa Môisen: vậy những gì họ nói với các người, các người hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thủ. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nói rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "thầy". Phần các người, các người đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các người chỉ có một THẦY, còn tất cả các

người đều là anh chị em với nhau. Và các người cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các người chỉ có một CHA, Người ngự trên Trời. Các người cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ-đạo: vì các người chỉ có một Người Chỉ-Đạo, đó là Đức KITÔ. Trong các người, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các người. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

SUY NIỆM

Chính Đức GIÊSU thành Nagiarét khẳng định: "Các con chỉ có một THẦY, một Người Chỉ-Đạo là Đức KITÔ. Các con chỉ có một CHA là THIÊN CHÚA. Người ngự trên Trời. Còn tất cả các con đều là anh chị em với nhau".

Các Luật-sĩ, kinh-sư và những người Biệt-phái ngồi trên tòa Môisen và giảng dạy dân chúng. Họ là những kẻ đang có quyền hành hợp pháp. Nhưng họ chỉ nói mà không làm, thậm chí còn làm ngược lại điều họ nói. Nhưng Đức GIÊSU thành Nagiarét thì hoàn toàn khác, tuyệt đối khác. Ngài là Vị Chỉ-Đạo Tối Cao, là Bậc Tôn-Sư Chí Thánh. Ngài có đường lối giáo huấn độc-đáo của Ngài. Nơi Ngài ngôn hành như nhất. Ngài nêu cao gương sáng. Ngài thực hành điều Ngài giảng dạy. Ngài là Đường là Sự Thật là Công Lý và là Sự Sống. Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể khuyên dạy loài người rằng: "Các con hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm tốn" (Matthêu 11,29). Hoặc lời khác rằng: "Thầy đây, Thầy sống giữa các con như một người phục vụ" (Luca 22,27).

Hiền-Dịu, Khiêm-Tốn, Phục-Vụ là những nhân đức nổi bật nơi nhân tính của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con THIÊN CHÚA xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Loài người không thể có ơn cứu rỗi nào khác ngoài Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đó là chân lý duy nhất ngàn đời.

Trong thời gian 3 năm giảng dạy, loan báo Nước Trời, Nước Tình Yêu, Nước THIÊN CHÚA, Đức GIÊSU thành Nagiarét thường dùng danh xưng THẦY và các tông đồ, các môn đệ - kể cả đám đông dân Do Thái - cũng thường âu yếm gọi Ngài bằng THẦY.

Lời cuối cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ nói với các môn đệ chính là: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Matthêu 28,18-20).

Lời khẳng định của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Bậc Thầy Chí Tôn Chí Ái gieo vào lòng tín hữu Công Giáo niềm Tin-Cậy-Mến vô bờ. Tín hữu Công Giáo chiêm ngắm thánh nhan Thầy, bước theo vết chân Thầy và thi hành mọi giáo huấn của Thầy. Trong một thế giới đảo-điên vàng-thau lẫn lộn, một xã hội mất hướng đi vì thiếu vắng các bậc chỉ-đạo chân chính, can đảm, nhưng tín hữu Công Giáo vẫn không hề lung-lay nao-núng, bởi vì, trước hết và trên hết, tín hữu Công Giáo luôn luôn có Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chính Ngài mới đích thật là Đấng Chỉ-Đạo Tối Cao, là Bậc Thầy không bao giờ lừa-dối phản-bội và bỏ rơi nhân loại. Trái lại, Tình Yêu Ngài dành cho nhân loại thật vô bờ vô bến. Lời Ngài là Chân Lý Tuyệt Đối, là sức mạnh giải thoát và trao ban Tự Do. Ngài là Đấng Từ-Bi Lân-Tuất và giàu lòng Xót-Thương.

Ngoài ra nhân loại có THIÊN CHÚA là CHA. Người ngự trên Trời. Trời cao nhắc nhở con người tìm kiếm và thực thi sự dịu-hiền khiêm-tốn, lòng trinh-khiết, đức tiết-độ, lòng dũng-mạnh, đức công chính, sự thận-trọng và lòng nhân-ái bao la. Với THIÊN CHÚA là CHA con người sống tâm tình tri ân hiếu thảo. Với anh chị em đồng loại, con người biểu lộ tình huynh đệ đại đồng và thực thi đức bác ái chân thành.

Suy tư nhỏ bé hạn hẹp trên đây mời gọi mọi người trên toàn thế giới hãy mau mắn tin nhận Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu Thế, là Bậc Chỉ-Đạo Tối Cao. Chính Ngài hướng dẫn nhân loại và đưa nhân loại đến cùng THIÊN CHÚA là CHA. Không có tước hiệu nào vừa quyền uy vừa êm ái dịu ngọt hơn tước hiệu CHA. CHA là Tất Cả. CHA là Sự Sống Vĩnh Cửu, là Tình Yêu.

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt